

2 april 2020
53^e jaargang nr. 4

"En toen zij opzagen, aanschouwden zij dat de steen was afgewenteld" (Marcus 16:4)

Het is een zin tussen haakjes
je kunt er niet overheen lezen
geloof me: alles staat er in

Je kunt trachten er wat af te doen
dat deed de dominee toen ik twaalf was

Ik wist echter
wat die zin inhield voor mijn moeder

Zij moest het er beslist van hebben:
mijn zusje van twee was gestorven

Zij zag de steen afgewenteld
en zei dat er een deur was

Zeg nu maar niet
dat dit niets is
want zo zijn
haar tranen gedroogd."



Geert Boogaard, in: Met dank aan de Joden, 1966

Kerkdiensten, collectes en bezingen

De komende tijd worden er alleen vieringen via internet uitgezonden. Die zijn makkelijk te bekijken via **www.kerkdienstgemist.nl**. Daar vult u de plaatsnaam 'Gorssel' in en vervolgens zijn alle diensten daar te vinden. (denk er aan om op Goede Vrijdag 'Eefde' in te vullen)

Uw bijdrage voor de collectes voor Kerk in Actie kunt u overmaken op rekeningnummer NL89 ABNA 457 457 457, voor de overige collectes is het rekeningnummer NL37 RABO 03223 59 392

Ondanks dat we nog niet precies weten hoe we de Stille Week vorm gaan geven, kunnen we wel zeggen welke lezingen waarschijnlijk worden gekozen. We volgen de lezingen uit het boek Exodus.

Zondag 5 april 2020 (Palmvasen) om 10.00 uur

Ds. D. Bargerbos vanuit de kerk in Gorssel
1^e collecte Kerk in Actie, Oeganda Vrouwen
2^e collecte Landelijk Jeugdwerk (JOP)
Exodus 11, 1-10; Mattheüs 21, 1-11

Donderdag 9 april 2020 (Witte Donderdag) om 19.30 uur

Ds. D. Bargerbos vanuit de kerk in Gorssel
1^e collecte Kerk in Actie, Project Colombia
2^e collecte Pastoraat in eigen gemeente
Exodus 12, 1-28; Johannes 13, 1-15

Vrijdag 10 april 2020 (Goede Vrijdag) om 19.30 uur

Ds. D. Bargerbos vanuit de kerk in Eefde
Lijdensverhaal uit het Johannesevangelie

Zaterdag 11 april 2020 (Paaswake) om 20.30 uur

Ds. D. Bargerbos vanuit de kerk in Gorssel
1^e collecte Kerk in Actie, Project Colombia
2^e collecte Pastoraat in eigen gemeente
Exodus 13, 17 e.v.; Mattheus 28, 1-10

Zondag 12 april 2020 (1^e zondag van Pasen) om 10.00 uur

Mevr. Dr. M.R. de Vries-Schot vanuit de kerk in Gorssel

1^e collecte Kerk in Actie, Project Colombia

2^e collecte Pastoraat in eigen gemeente

Exodus 15; Johannes 20, 1-18

Zondag 19 april 2020 om 10.00 uur

Ds. D. Bargerbos vanuit de kerk in Gorssel

1^e collecte IKA vakantieweken

2^e collecte Verwarming kerken

Exodus 15,22-16,27 ; Johannes 20, 19-23(31)

Zondag 26 april 2020 om 10.00 uur

Ds. D. Bargerbos vanuit de kerk in Gorssel

1^e collecte Hassinkhof

2^e collecte Onderhoud gebouwen

Hoor 's van de Pastores **Bijzondere tijden**

Het zal velen van ons niet ontgaan zijn, vrijdag 27 maart was het, na 15 jaar, de laatste keer dat Matthijs van Nieuwkerken zijn programma DWDD presenteerde.

Na altijd die laatste woorden 'Tot zover. Tot morgen!', bleef nu het beeld bevroren op die woorden 'Tot zover'.



De Wereld Draait Door – Tot Zover.

En nu staat de wereld stil. Dit zijn de grenzen, dit is wat is toegestaan. Tot zover. De wereld staat stil.

In die laatste uitzending zong Ilse de Lange het nummer van The Birds uit 1965 *Turn, turn, turn*. Een woordspel op de titel van het programma: 'turn, turn, turn'- de wereld *draait* door.

A time to be born, a time to die
A time to plant, a time to reap
A time to kill, a time to heal
A time to laugh, a time to weep

"Dat is Prediker!", zei ik thuis op de bank: er is een tijd van geboren worden en er is een tijd van sterven...

Dit is onze wereld, de wereld van alledag, die van Prediker, en die van The Birds in 1965, en die van ons van vandaag.

En die gedachte kan zomaar leiden tot een soort berusting: het is altijd zo gegaan, en het zal altijd wel zo blijven. De seizoenen komen en gaan: er is een tijd van zaaien en een tijd van oogsten. Er is een tijd van huilen en een tijd van lachen. Je zou haast denken: laat maar, wat doet het er allemaal toe. Pluk de dag en na mij de zondvloed.

En intussen leven wij ook in de voorbereiding op weg naar Pasen. We leven in de 40-dagentijd.

Wist u overigens dat het woord *quarantaine* afgeleid is van 'veertig dagen'? Toen in de Middeleeuwen in Italië de pest rondwaarde, moesten schepen 40 dagen in de haven blijven liggen, *quarantaine*. Pas daarna was duidelijk dat de besmetting voorbij was.

Op weg naar Pasen

Wij leven in de 40-dagentijd en zien uit naar Pasen.

Want midden in het gewone leven, waarin alles doorgaat - turn, turn, turn - midden in de wereld die doordraait en bij tijd en wijle doldraait, middenin onze wereld die vandaag tot stilstand komt is iets ontzagwekkends gebeurd: Pasen. Alle vier de evangelisten vertellen ons dat perspectief: het leven van Jezus loopt niet dood, maar loopt uit op de opstanding.

Afgelopen week is Liesbeth List overleden. Haar lievelingslied was 'Heb het leven lief'. Met die terugkerende woorden:

Heb het leven lief

Als de stormwind gromt en als de lente komt(...)

Heb het leven lief

En wees niet bang!

Wees niet bang...

Ik ga niet zeggen dat ik niet bang ben.

Maar ik zing wel. Ik zing mijn twijfel en mijn vertrouwen.

Met Liesbeth List mee: "heb het leven lief en wees niet bang".

Met de psalmen mee: "Uit diepten van ellende roep ik tot U, o Heer."

Ik zing wel. Want zingend vertrouw ik de Opgestane, loof ik de Heer en weet ik me geïnspireerd.

Zingend haal ik me de levensadem te binnen.

Kan jij nog zingen? Zing dan mee!

Ds. Daan Bargerbos

(fragmenten uit de preek van 29 maart 2020)

Stil is de straat

In de dienst van 29 maart is lied 1003 gezongen. **Stil is de straat** is een lied met tekst van Jan Jetse Bol en een melodie van Jan Raas.

Dit lied trok deze maand opeens de aandacht, bij de stilte op straat tijdens de corona-crisis. In muziek en tekst sluit het aan op de situatie waarin mensen zich bevonden, onzeker over hoelang het stilleggen van het sociale leven nog zou duren. De tekst van de strofen 2,3,4 verwijzen echter naar een oorlogssituatie, meer dan naar een epidemie.

Op verzoek van Otto Grevink schreef Gert Landman enkele alternatieve verzen (a t/m d).

1. Stil is de straat. Overal mensen in huizen verdwenen, even een luide sirene - stil is de straat overal.

Refrein Komt er, God, een nieuwe morgen
als een teken van uw trouw,
worden wij bevrijd van zorgen?
God, kom gauw.

a. Klassen, kantoren zijn leeg.
Thuis moeten werken of leren,
hoe alles organiseren?
Klassen, kantoren zijn leeg.
Refrein Komt er, God, een nieuwe morgen...

b. Mensen zijn bang overal.
Ieder op afstand gehouden:
ben je niet ziek of verkouden?
Mensen zijn bang overal.
Refrein Komt er, God, een nieuwe morgen...

c. Mensen gebonden aan huis.
Puzzels of brieven of boeken.
Bellen, maar niemand bezoeken.
Mensen gebonden aan huis.
Refrein Komt er, God, een nieuwe morgen...

d. Veel in ons leven valt stil.
Doorgaan en 's nachts liggen malen:
kan ik nog alles betalen?
Veel in ons leven valt stil.
Refrein Komt er, God, een
nieuwe morgen...



5. Stil is de straat. Overal
mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirene -
stil is de straat overal.
Refrein Komt er, God, een nieuwe morgen...

Maandbrief maart 2020

Ongekend

Wat kan er in enkele weken veel veranderen in ons leven!

Wat begin dit jaar begon als een nieuwsbericht van heel ver weg, beheerst nu heel ons dagelijkse leven. In een razend tempo verspreidt een virus zich over de aardbol, geen enkel gebied uitgezonderd.

Voorals die snelheid waarmee de pandemie om zich heen grijpt en de agressieve uitwerking met veel ernstig zieken en enorme aantallen dodelijke slachtoffers maakt het zo beangstigend.

Wekelijks verschijnen er nieuwe maatregelen die ons leven op een ingrijpende manier beïnvloeden. Wij, mensen met een westerse achtergrond, hebben het moeilijk. We zijn zo gewend dat alles onder controle is. Dat we overal kunnen gaan en staan, waar en wanneer we maar willen.

Dat is allemaal niet meer zo vanzelfsprekend. En daarbij leven wij dan ook nog in een relatief mild getroffen gebied. Laten we hopen en bidden dat de uitbraak spoedig zijn hoogtepunt bereikt en dat het aantal slachtoffers gaat stabiliseren en vervolgens minderen.

Deze keer geen uitgebreide nieuwsbrief over het wel en wee van onze gemeente maar een beknopt overzicht van de huidige situatie.

Kerkenraad

De kleine kerkenraad heeft twee keer overleg gehad. De eerste keer op vrijdagavond 13 maart, vooral om te spreken over de zondagse vieringen. De tweede keer in een telefonische vergadering op 23 maart. De maatregelen die we genomen hebben zijn gecommuniceerd via de contactpersonen in de wijken, via onze website en via Gorssel.nl en De Gids.

Maatregelen

Inmiddels zijn er online vieringen, die door veel gemeenteleden gevolgd worden en waarop positief gereageerd wordt. Dit zal de komende tijd zo blijven. In Epse zijn er geen diensten, omdat we daar niet over de technische voorzieningen beschikken.

De Paascyclus wordt samen met Eefde opgezet, zoals we al van plan waren. Er loopt ook een actie om gemeenteleden die niet over een

computer of iets dergelijks beschikken, tijdelijk van een computer, laptop, of tablet te voorzien, zodat ook zij deze diensten kunnen volgen. Dit is een van de vele voorbeelden van initiatieven die er ontstaan. Hartverwarmend om te zien hoe -ondanks de dreiging in deze periode- de gemeente toch naar elkaar omziet en in actie komt. We hebben ons aangesloten bij een landelijk initiatief om op woensdagavond 'klokken van hoop' te laten klinken. Ook hebben we gesproken over de mogelijkheid om (een deel van) de kerk open te stellen voor mensen die daar behoefte aan hebben. Kerk in en met het dorp blijft ons beleid. Maar om risico's zoveel mogelijk te beperken hebben we hier toch van afgezien.

De diensten voor de maand april, inclusief de Paascyclus zijn geregeld, u vindt ze in deze Kerkespraak. Voor de maand mei volgen de details in de volgende Kerkespraak, die eerder uitkomt, namelijk op 30 april. De online diensten volgen het patroon van de 'normale' vieringen. Uiteraard kunnen een aantal zaken niet op de gebruikelijke wijze, zoals bijvoorbeeld de collectes en de bloemengroet. Voor dit laatste is bedacht dat we de komende weken een kaart als bemoediging afgeven bij die gemeenteleden, die daarvoor in aanmerking komen.

Website

Vanaf heden beschikken we over een vernieuwde website. Zie ook het artikel elders. Dit is ook van belang om u snel op de hoogte te kunnen houden van nieuwe ontwikkelingen. Dus kijkt u af en toe op <https://pg-gorsselepse.nl/>



Tenslotte

Voor iedereen wensen wij gezondheid, geduld en vertrouwen. Juist ook in dagen als deze kunnen we terugvallen op **Geloof - Hoop en Liefde**.

Peter van der Steege

Apparaten gevraagd voor online kerkdiensten

De online kerkdiensten die we noodgedwongen sinds 22 maart verzorgen worden door velen gevolgd.

We moeten nog wel een tijdje op deze manier verder.

Nu is het bekend dat er ook gemeenteleden zijn die ook wel graag mee willen doen, maar die thuis geen apparatuur hebben. Vandaar de oproep of u (tijdelijk) apparatuur beschikbaar wilt stellen voor deze mensen. Wilt u nagaan of u ergens op zolder, of in een kast nog een ongebruikte PC (met beeldscherm), laptop of tablet hebt liggen, die over een internetaansluiting beschikt. Wij zorgen dan dat deze bij de betreffende personen terecht komt, compleet met een eenvoudige handleiding.



Alvast bedankt voor uw steun!

Wanneer u zelf behoefte hebt aan een apparaat om de kerkdiensten te kunnen volgen, dan kunt u zich ook melden. Uw woning dient bij voorkeur wel over een internetaansluiting te beschikken.

Contactpersonen hiervoor zijn Bernard van Dijk, telefoon 06-54290041 en Gerben Algra, telefoon 0575-547406.

Bedankje

In september ben ik gevallen en verblijf nu tijdelijk in Dieren aan de Zutphensestraatweg 5, kamer 126 in afwachting op een plaatsje in de Borkel. Ik wil u hartelijk bedanken voor de bloemen en de mooie kaart.

Groetjes en graag tot ziens,
Bertha Hekkelman-Sletterink.



Ik kan het niet alleen

Er wonen meer nieuwe Nederlanders in Gorssel/Epse dan de meesten van ons weten. En er komen er ook steeds meer bij. Let eens op in uw straat – in het dorp – in de winkel. Op 8 maart hielden we een diaconale dienst en spraken met een aantal van hen. Na een kort morgengebed in de kerk gingen we met elkaar naar de Brink om nieuwe dorpsbewoners te ontmoeten. De diaconie had 9 gezinnen uitgenodigd. In Eefde heeft de diaconie ook contacten met de nieuwe inwoners daar en een echtpaar uit Eefde was bij ons te gast. Helaas konden een aantal van de genodigden toch niet komen, wegens ziekte of familieomstandigheden. Gelukkig waren er nog genoeg nieuwe dorpsbewoners om met de meesten van ons een fijn gesprek te voeren over hun ervaringen in Nederland. Er werden adressen uitgewisseld en hopelijk komen daar goede relaties en vriendschappen uit voort.

De kindergroepen van de kerk hadden een programma gemaakt om samen met de “nieuwe” kinderen in de kerk uit te voeren. Maar door de afzeggingen was er maar één kind extra in de kerk. Dat was voor hen wel een teleurstelling, want juist zij hadden de diaconie gevraagd om aandacht voor vluchtelingen. Hopelijk kan er op de school meer contact ontstaan. Al met al was het toch een fijne en inspirerende morgen. Met lekkere koekjes en taart uit Syrië en Armenië bij de koffie. We sloten de bijeenkomst af met het zingen van “Als wij uiteen gaan wensen wij - Ga met God”.

Waarom heet dit stukje : Ik kan het niet alleen?

1. De nieuwe Nederlanders kunnen het niet alleen – zij hebben ons nodig om zich thuis te voelen, spreek hen aan, ga bij hen langs. Spoor hen aan ook bij u langs te komen. Lees met hen de krant, of een kinderboek. Goed leren lezen is heel belangrijk.
2. Vluchtelingenwerk Lochem heeft vrijwilligers nodig om deze mensen te begeleiden en te helpen in de warboel van regels in Nederland. U kunt uzelf daar opgeven en dan krijgt u een korte cursus als introductie. In de kerk liggen folders. Voor meer informatie - Tel nr: 0573 462520 - Dieuwertje Butter.

3. Stichting Welzijn Lochem heeft vrijwilligers nodig om deze mensen te helpen met alle gewone dagelijkse dingen. Nu komen veel begeleiders uit Lochem, dat moet in Gorssel toch niet nodig zijn?! Voor informatie - Tel.nr : Carin Braak 06 47135293
4. Als wij als kerk het contact met deze mensen willen blijven onderhouden kan de diaconie dat niet alleen organiseren. Wie zich daarvoor wil inzetten kan contact opnemen met één van de diakenen, of met tel: 0575-847634 - Grace Molegraaf.

Ayman en Loriania vinden Gorssel een leuk dorp

Ayman en Loriania Alsabbagh uit Syrië spraken op zondag 8 maart met ons over hun leven in Nederland. Ze zaten beide aan een andere tafel in De Brink en spraken dus met verschillende groepen.

Ayman vertelde over zijn vlucht naar Nederland, vanwege de oorlog. Waarom Nederland? Hij heeft Nederland opgezocht op internet en het leek een fijn land, niet zo groot en met weinig discriminatie. Ayman is eerst alleen gegaan, hij kwam hier in 2015. Na één jaar in een AZC kreeg hij een verblijfsvergunning en konden zijn vrouw Loriania en hun twee zoontjes Abd en Omar ook naar Nederland komen. En zij kregen in Gorssel een huis. Beide zijn hard aan het werk gegaan om Nederlands te leren. Drie keer per week naar school in Deventer. Vorig jaar hebben ze hun inburgeringscursus gehaald. En nu moeten ze zelf de taal verder leren. Ayman krijgt hulp van een vrijwillige taalcoach uit Deventer. Ayman wil graag werken, zelf voor zijn gezin zorgen. Hij heeft al verschillende vrijwilligersbaantjes gehad, bij de Borkel, bij een bakkerij in Zutphen en bij een supermarkt in Zutphen. Zelf had hij in Damascus ook een supermarkt. Nu zoekt hij toch een echte betaalde baan. Het geeft niet waar, als het maar werk is dat betaald wordt. Hij heeft genoeg van onbetaald werk.

Loriania heeft ook vrijwilligerswerk gedaan. Eerst op een school in Deventer in een klas voor buitenlandse kinderen. Daar leerde ze zelf ook veel van. En in Gorssel in de Borkel. Nu is ze in verwachting van hun derde kind. Het zal rond 31 maart geboren worden in het ziekenhuis. Daarna krijgt ze nog kraamhulp. Het is wel een beetje eng, zo'n eerst keer in Nederland, waar alles heel anders gaat dan in Syrië. Ze heeft bijna alles wel klaar voor de nieuwe baby. Ze is nog op zoek naar een voedings-bh en een kolf. Loriania is deze laatste weken wel heel moe.

De kinderen zitten op de Vullerschool. De kinderen spreken heel goed Nederlands, zijn eigenlijk al heel Nederlands geworden. Abd speelt veel met vriendjes van school. Het gaat heel makkelijk.

Ayman en Loriania wonen met veel plezier in Gorssel. Het is een mooi dorp met veel natuur en heel vriendelijke mensen. Ze vonden het erg leuk om in de kerk uitgenodigd te worden. Ze zijn zelf Moslim, maar respecteren alle andere geloven. Loriania had voor bij de koffie in de kerk heerlijke Syrische dadelkoekjes gebakken. Ayman gaat in Deventer of Zutphen naar de moskee, als hij niet hoeft te werken op vrijdagmiddag. (Dit verhaaltje is met toestemming van Ayman en Loriania gemaakt door een diaken)

Voorjaarsmarkt gaat niet door

Het leven en het nieuws in Nederland wordt bepaald door het coronavirus. Het is duidelijk dat de voorjaarsmarkt niet door kan gaan. Een evenement als onze rommelmarkt is verboden en los daarvan moeten we het ook niet willen. Het risico van besmetting van onze vrijwilligers en bezoekers is veel te groot. We hebben nog even gedacht aan verschuiving van de markt naar mei of juni, maar dat zit er ook niet in denken we.

In overleg met de taakgroep beheer is besloten de markt te verschuiven naar het najaar 2020. We hopen dat alle perikelen rond corona dan voorbij zijn. De precieze datum in september of oktober moeten we nog bepalen. Het is de bedoeling om deze verlate voorjaarsmarkt dan te combineren met de wintermarkt. We hopen dat de vrijwilligers die al hadden toegezegd om te helpen bij de voorjaarsmarkt dan ook weer willen meedoen.

Fokke van der Ploeg

Geen kledinginzameling op 4 april

De geplande inzameling van goederen en kleding voor oost Europa gaat niet door. Zodra we meer weten laten we het weten.

Heeft u vragen hierover dan mag u mij bellen.

Diny Westendorp, telefoonnummer 493195

Een quiz op zijn paasbest...

1. Waarop zat Jezus toen hij voor de laatste maal Jeruzalem binnenreed?
 - a. Een paard
 - b. Een kameel
 - c. Een ezel
2. Wat kreeg Judas voor het verraden van Jezus?
 - a. Dertig zilverstukken
 - b. Twintig goudstukken
 - c. Twee geiten
3. Wie waste voor het Laatste Avondmaal de voeten van alle aanwezigen?
 - a. Petrus
 - b. Jakobus
 - c. Jezus



4. Soldaten hielden Jezus aan. Waar troffen ze hem aan?
 - a. In de tempel
 - b. Op straat in Jeruzalem
 - c. In de hof van Getsemane
5. Wie gaf bevel tot de executie van Jezus, terwijl hij wist dat hij onschuldig was?
 - a. Pontius Pilatus
 - b. Julius Caesar
 - c. Nero

6. Op welke dag van de week stond Jezus op uit de dood?
7. Bij het Laatste Avondmaal zegende Jezus het brood en de wijn en vertelde zijn discipelen dat deze zijn lichaam en bloed voorstelden. Bij welk kerkelijk ritueel komt dit tot uiting?
 - a. De doop
 - b. De wijding
 - c. De communie

8. Welke apostel wilde pas geloven dat Jezus was herrezen nadat hij hen had aangeraakt?
 - a. Bartolomeüs
 - b. Andreas
 - c. Tomas

9. Bij welk feest herdenken de christenen Jezus' dood en opstanding?

10. Volgens de leer van de apostelen stierf Jezus om de mensen te verlossen van:
 - a. Hun belastingschuld
 - b. Zichzelf
 - c. Hun zonden?

11. Welke discipel van Jezus verloochende hem driemaal op de nacht van zijn aanhouding en proces?
 - a. Matteüs
 - b. Johannes
 - c. Petrus

12. Jezus voer ten hemel 40 dagen nadat hij was opgestaan uit de dood. Wie waren hiervan getuige?



(Antwoorden op bladzijde 17 en 18)



Vernieuwde website van start

Zoals al een paar keer aangegeven, werd er gewerkt aan een nieuwe website voor onze gemeente.

En misschien bent u er ook zelf achter gekomen dat de huidige website regelmatig kuren vertoont, of langere tijd niet wordt bijgehouden.

Omdat een juiste en snelle berichtgeving in deze periode juist erg belangrijk is, hebben we besloten de nieuwe website versneld van start te laten gaan. Ook al is die nog niet helemaal compleet. Er komt bijvoorbeeld nog een aanvulling, waardoor bepaalde informatie alleen te zien is voor gemeenteleden. Dit naar aanleiding van de aangescherpte regelgeving rond privacy. Maar voor dit moment kan het prima functioneren.

In het kader van diezelfde privacy hebben we nog een vraag. Op de site staan hier en daar namen met telefoonnummers (echter minimaal) en ook foto's. Mocht u er problemen mee hebben dat uw naam ergens staat, of dat u herkenbaar in beeld bent, laat dat dan even weten via secretaris@pg-gorsselepse.nl dan wordt dat aangepast.

Ook andere opmerkingen over de site kunt u naar dit adres mailen.

We hopen dat deze modernisering van de website de interne en externe communicatie van onze gemeente bevordert.

Namens de kerkenraad,
Peter van der Steege



Paasgroeten

De Taakgroep Diaconie laat weten dat in verband met het coronavirus het bezorgen van de paasgroeten is uitgesteld tot nader order.

De groeten worden altijd gebracht door veel vrijwilligers bij heel veel ouderen en gemeenteleden die om uiteenlopende redenen wat extra aandacht verdienen.

In een later stadium dit jaar wordt dit zeker alsnog door de Taakgroep Diaconie georganiseerd.

Namens de Taakgroep Diaconie,
Hennie Hekkert en Gerda Ruitkamp

Van de diaconie De eerste collecte

Helaas kunt u nu niet in de kerk een duit in het zakje doen maar u kunt een bedrag overmaken op NL79 RABO 03223 00 630 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Eefde, NL37 RABO 03223 59 392 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Gorssel/Epse of Kerk in Actie, rek. nr. NL89 ABNA 457 457 457 met vermelding datum en doel.

Zondag 5 april: Kerk in Actie - Oeganda - Kwetsbare vrouwen

Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Door de jarenlange oorlog zijn vrouwen en mannen getraumatiseerd, konden kinderen niet of nauwelijks naar school en kunnen gezinnen moeilijk rondkomen. Medewerkers van Mothers' Union, het vrouwen netwerk van de Orthodoxe Kerk bezoeken deze vrouwen en bouwen een vertrouwensband op. Zij zorgen o.a. voor zaaigoed zodat de moeders zelf in hun inkomsten kunnen voorzien. Zo worden kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda sterker.



Witte Donderdag 9 april: Scholings-Project - Kerk in Actie - St. De Kleine Arbeider in Bogotá - Colombia

Dit project wordt de komende drie jaar ondersteund door de taakgroep-diaconie van Eefde en Gorssel/Epse. Kerk in Actie werkt samen met St. De Kleine Arbeider, die zich inzet voor onderwijs voor jongeren in de sloppenwijken van Bogotá en Colombia. Maar liefst 1,5 miljoen kinderen moeten werken in Bogotá en Colombia, zij doen zwaar en gevaarlijk werk, maken lange dagen. St. De Kleine Arbeider is een bevlogen organisatie die onderwijs biedt aan deze kinderen en hun weerbaar maakt om hun kansen op een betere toekomst te vergroten. Ook ouders en vooral tienermoeders worden ondersteund.

Goede Vrijdag 10 april: Geen collecte

Stille Zaterdag 11 april: St. De Kleine Arbeider - Colombia

Zondag 12 april - Pasen: St. De Kleine Arbeider - Bogotá

Zondag 19 april: I.K.A. Vakantieweken.

De I.K.A. (Interkerkelijke Kampcommissie Achterhoek) organiseert vakantieweken voor mensen die door een lichamelijke beperking niet in staat zijn om zelfstandig op vakantie te gaan. Ook partners zijn welkom. De verzorging wordt gedaan door een enthousiaste groep vrijwilligers. De vakantiehuizen zijn volledig aangepast, voorzien van een - en tweepersoonskamers met evt. een hoog/laagbed en tillift. De vrijwilligers stellen samen met de predikant die meegaat een gezellig en gevarieerd programma samen. In de I.K.A. zijn de diaconieën van de Achterhoek en Liemers vertegenwoordigd, deze dragen hier ook financieel bij. Namens de diaconie van Eefde is Toos van 't Veld contactpersoon, voor Gorssel/Epse Gerda Ruiterkamp.

Zondag 26 april: Hassinkhof.

De Hassinkhof in Gorssel is in 1994 ontstaan op initiatief van enkele ouders die voor hun zoon/dochter met een beperking een huis zochten, waar zij zo gewoon mogelijk kunnen leven, wonen en gelukkig zijn. De Woningbouwver. Ijsseldalwonen en Philadelphia werden ingeschakeld en werkten volledig mee. Boven wonen al jaren dezelfde vijf bewoners die volledig zijn ingeburgerd in buurt en dorp, de benedenverdieping wordt ingericht als logeershuis, voor bijvoorbeeld tijdelijke opvang, weekeind of week, voor mensen met een beperking

Antwoorden van de quiz op bladzijde 13 en 14

1. Een ezel waarmee een oudtestamentische profetie in vervulling ging
2. Dertig zilverstukken. Na zijn verraad kreeg Judas hevige schuldgevoelen en verhing zich.
3. Jezus, om zijn apostelen eraan te herinneren dat ze anderen moesten dienen.
4. De hof van Getsemane. Jezus was daarheen gegaan om te bidden
5. Pontius Pilatus. Romeins landvoogd van Palestina
6. Zondag, dit is de reden waarom zijn volgelingen de zondag tot hun rustdag uitriepen
7. De communie. Christenen gedenken zo Jezus' dood aan het kruis.

8. Tomas. Hier komt de uitdrukking “een ongelovige Tomas” vandaan
9. Pasen: het Laatste Avondmala en Jezus’ aanhouding zijn op Witte donderdag, zijn dood op Goede Vrijdag en zijn opstanding op Eerste Paasdag
10. Van hun zonden (het kwade in hen dat hen verwijderd houdt van God)
11. Petrus, de leider van de twaalf apostelen
12. Verscheidene discipelen, onder wie Petrus, Tomas, Jakobus en Johannes

Gebed

Goede God,
U hebt ons aan elkaar gegeven
om elkaar te troosten en te bemoedigen,
om te steunen en te dragen,
om met elkaar te delen van onze rijkdom.
Geef dat wij dit
in deze onzekere tijden
niet vergeten.
Dat wij ontdekken mogen
hoeveel wij voor elkaar kunnen betekenen.
Tegelijkertijd bidden wij:
help ons om elkaar vast te houden
om elkaar te helpen
en er te zijn voor elkaar.
Dat we ons niet tegen elkaar laten uitspelen,
dat we niet ons eigenbelang,
de hebzucht
de boventoon gaat voeren.
Dat wij niet vergeten
dat we alleen met elkaar
deze wereldwijde crisis aankunnen.
Dat wij weten,
dat U bij ons bent,
ons draagt,
in goede tijden en in tijden van tegenspoed.
Amen.

Guus Fröberg (uit: Gebeden in een tijd van Corona)

Predikant: Ds. D. Bargerbos

☎ 0575-490199 (telefonisch spreekuur: ma. t/m vr. 9.00 - 9.30 uur)

✉ Molenweg 10, 7213 XE Gorssel 📧 daan62@xs4all.nl

werkdagen: maandag t/m vrijdag

Pastoraal medewerker: Mw. J. Mooij

☎ 06-21384126 📧 pastorgorsselepse@xs4all.nl

Werkdagen: dinsdag, woensdagmiddag, donderdag, 1 dagdeel flexibel

Contactpersonen taakgroepen

Diaconie: mw. C. van der Vloot van Vliet

☎ 0575-495250 ✉ De Bongerd 4, 7213 DL Gorssel

Beheer: de heer B. Postmus

☎ 0575-472636 ✉ Roskamweg 7, 7213 AH Gorssel

Pastoraat: mw. I. Stegink

☎ 06-20666466 ✉ Poststraat 7a, 7213 DC Gorssel

Vieren: mw. J. Hietbrink

☎ 0575-491992 ✉ Epserenk 26, 7214 AR Epse

Leren: mw. H. Slothouber

☎ 06-83210747 ✉ Smitskamp 18, 7213 BX Gorssel

Jeugd en Jongeren: mw. K. Sieders

☎ 06-41869051 ✉ Hoofdstraat 31, 7213 CP Gorssel

Communicatie en Publiciteit: mw. J. Wijnbergen

☎ 0575-491808 ✉ Gorsselse Enkweg 8, 7213 LM Gorssel

(IBAN) Rekeningnummers van de Protestantse Gemeente Gorssel/Epse

Taakgroep:

Diaconie (incl. ZWO)

NL 37 RABO 03223.59.392

Beheer (algemeen)

NL 80 RABO 03223.02.552

Beheer (*alleen voor bijdragen Kerkbalans)

NL 68 RABO 03867.84.876*

Mutatieberichten

Stuur ook uw kerk een kaartje bij verhuizing, huwelijk, geboorte en overlijden.

✉ voor alle leden: G.W. Dik, Lochemseweg 5-d, 7214 RA Epse

☎ 0575-492201 📧 gw.dik@kickmail.nl

Zondage bloemengroet na de kerkdienst

Namen van zieken en anderen doorgeven aan:

Epse: mw. J. Hietbrink ☎ 0575-491992

Gorssel: mw. L. Rensink ☎ 0575-493444 of mw. W.H. Willems ☎ 0575-492006

Koster

Gorssel: B. van Dijk ☎ 06-54290041

✉ kostergorssel@gmail.com

Epse: coördinatie mw. H. Preuter ☎ 0575-492983

✉ Bolmansweg 1, 7214 DL Epse

Administratie en Verspreiding Kerkespraak

Mw. A.G. Matthes ☎ 0575-492248 ✉ Manegelaan 21, 7213 BN Gorssel

Uitvaartverzorging Stichting "Memento Mori"

Uitvaartbegeleiders: mw. Henny Leemkuil en Rob Oostenrijk ☎ 0575-493988

✉ Hoofdstraat 27, 7213 CN Gorssel ✉ info@mementomorigorssel.nl,

Henny@mementomorigorssel.nl en Rob@mementomorigorssel.nl

Website: www.mementomorigorssel.nl



**Protestantse Gemeente
Gorssel/Epse**

U kunt onze vieringen volgen en terugkijken op www.kerkdienstgemist.nl

Website: www.pg-gorsselepse.nl

Volgende Kerkespraak

Kerkespraak nummer 5 verschijnt op donderdag 30 april 2020.

U kunt kopij acht dagen voor het verschijnen (woensdag 22 april 2020) mailen naar Kerkespraak@hetnet.nl. Kopij op papier kunt u inleveren bij het Voorende 22, 7213 XZ in Gorssel. In bijzondere gevallen kunt u telefonisch contact opnemen met Carolien van Poecke (☎0575-492728).

De redactie behoudt zich het recht voor kopij te bewerken of niet te plaatsen.