



Maandbrief maart 2020

Ongekend

Wat kan er in enkele weken veel veranderen in ons leven!

Wat begin dit jaar begon als een nieuwsbericht van heel ver weg, beheerst nu heel ons dagelijkse leven. In een razend tempo verspreid een virus zich over de aardbol, geen enkel gebied uitgezonderd.

Voorals die snelheid waarmee de pandemie om zich heen grijpt en de agressieve uitwerking met veel ernstig zieken en enorme aantallen dodelijke slachtoffers maakt het zo beangstigend.

Wekelijks verschijnen er nieuwe maatregelen die ons leven op een ingrijpende manier beïnvloeden. Wij, mensen met een westerse achtergrond, hebben het moeilijk. We zijn zo gewend dat alles onder controle is. Dat we overal kunnen gaan en staan, waar en wanneer we maar willen.

Dat is allemaal niet meer zo vanzelfsprekend. En daarbij leven wij dan ook nog in een relatief mild getroffen gebied. Laten we hopen en bidden dat de uitbraak spoedig zijn hoogtepunt bereikt en dat het aantal slachtoffers gaat stabiliseren en vervolgens minderen.

Deze keer geen uitgebreide nieuwsbrief over het wel en wee van onze gemeente maar een beknopt overzicht van de huidige situatie.

Kerkenraad

De kleine kerkenraad heeft twee keer overleg gehad. De eerste keer op vrijdagavond 13 maart, vooral om te spreken over de zondagse vieringen. De tweede keer in een telefonische vergadering op 23 maart. De maatregelen die we genomen hebben zijn gecommuniceerd via de contactpersonen in de wijken, via onze website en via Gorssel.nl en De Gids.

Maatregelen

Inmiddels zijn er online vieringen, die door veel gemeenteleden gevolgd worden en waarop positief gereageerd wordt. Dit zal de komende tijd zo blijven. In Epse zijn er geen diensten, omdat we daar niet over de technische voorzieningen beschikken.

De Paascyclus wordt samen met Eefde opgezet, zoals we al van plan waren.

Er loopt ook een actie om gemeenteleden die niet over een computer o.i.d. beschikken, tijdelijk van een computer, laptop, of tablet te voorzien, zodat ook zij deze diensten kunnen volgen.

Dit is een van de vele voorbeelden van initiatieven die er ontstaan. Hartverwarmend om te zien hoe -ondanks de dreiging in deze periode- de gemeente toch naar elkaar omziet en in actie komt.

We hebben ons aangesloten bij een landelijk initiatief om op woensdagavond 'klokken van hoop' te laten klinken. Ook hebben we gesproken over de mogelijkheid om (een deel van) de kerk open te stellen voor mensen die daar behoefte aan hebben. Kerk in en met het dorp blijft ons beleid.

Maar om risico's zoveel mogelijk te beperken hebben we hier toch van afgezien.

De diensten voor de maand april, incl. de Paascyclus zijn geregeld, u vindt ze in deze Kerkespraak.

Voor de maand mei volgen de details in de volgende Kerkespraak, die eerder uitkomt, namelijk op 30 april. De online diensten volgen het patroon van de 'normale' vieringen. Uiteraard kunnen een aantal zaken niet op de gebruikelijke wijze, zoals bijvoorbeeld de collectes en de bloemengroet. Voor dit laatste is bedacht dat we de komende weken een kaart als bemoediging afgeven bij die gemeenteleden, die daarvoor in aanmerking komen.

Website

Vanaf heden beschikken we over een vernieuwde website. Zie ook het artikel elders.
Dit is ook van belang om u snel op de hoogte te kunnen houden van nieuwe ontwikkelingen.
Dus kijkt u af en toe op <https://pg-gorsselepse.nl/>

Tenslotte

Voor iedereen wensen wij gezondheid, geduld en vertrouwen.
Juist ook in dagen als deze kunnen we terugvallen op **Geloof - Hoop en Liefde.**

Peter van der Steege