

25 juni 2020
53^e jaargang nr. 7

Voor God is iedereen gelijk



Kerkdiensten

Ja ook weer kerkgangers bij de diensten. Ook worden de vieringen via internet uitgezonden. Deze zijn te bekijken via www.kerkdienstgemist.nl. Daarna vult u de plaatsnaam Gorssel in en vervolgens zijn alle diensten te vinden. Alle informatie voor de eerste collecte leest u in de bijdrage van mevrouw v.d. Vloot van Vliet. Uw bijdrage voor de tweede collecte kunt u overmaken op rekeningnummer NL 80 RABO 03223.02.552 .

Zondag 28 juni 2020

Ds. D. Bargerbos gaat voor in de kerk in Gorssel
De eerste collecte is bestemd voor de Pasman manege en de tweede collecte voor onderhoud gebouwen.

Zondag 5 juli 2020

Ds. D. Bargerbos gaat voor in de kerk in Gorssel
De eerste collecte is bestemd voor KIA vakantiepret en de tweede collecte voor afdracht quotum

Zondag 12 juli 2020

Mw. dr. M.R. de Vries-Schot uit Gorssel gaat voor in de kerk in Gorssel
De eerste collecte is bestemd voor kerk en vluchtelingen en de tweede collecte voor jeugdwerk Gorssel en Epse

Zondag 19 juli 2020

Mw. ds. C.M. Baas uit Apeldoorn gaat voor in de kerk in Gorssel
De eerste collecte is bestemd voor Diaconale doeleinden en de tweede collecte voor onderhoud gebouwen

Zondag 26 juli 2020

Ds. J.P.G. Dijk uit Deventer gaat voor in Gorssel
De eerste collecte is bestemd voor St. Naaste Zutphen en de tweede collecte voor Kerkespraak

Bij de zondagen

Het Oecumensich Leesrooster geeft de volgende lezingen aan voor de komende zondagen.

Datum Zondag	Oude Testament; <i>Antwoordpsalm</i> ;
	Evangelie
28 juni 2 ^e vd zomer	Jeremia 29,1.4-14; <i>Psalm 89, 10-19</i> ; Matteüs 10,34-42
5 juli 3 ^e vd zomer	Zacharia 9, 9-12; <i>Psalm 145, 1-12</i> ; Matteüs 11,25-30
12 juli 4 ^e vd zomer	Jesaja 55,6-13; <i>Psalm 65</i> ; Matteüs 13,1-9.18-23
19 juli 5 ^e vd zomer	Jesaja 40,12-25; <i>Psalm 86</i> ; Matteüs 13,24-30.36-43
26 juli 6 ^e vd zomer	1 Koningen 3,5-12; <i>Psalm 119,121-128</i> ; Matteüs 13,44-52
2 aug 7 ^e vd zomer	Nehemia 9,15-20; <i>Psalm 78,13-22</i> ; Matteüs 14,13-21

Hoor 's van de Pastor

Leven doet er toe

De afgelopen tijd kan ik niet heen om het nieuws rondom Black lives matter (zwarte levens doen ertoe). Een internationale beweging, die ontstaan is in de Afro-Amerikaanse gemeenschap in de Verenigde Staten als reactie op politiegeweld tegen Afro-Amerikanen. De beweging begon met de hashtag "#BlackLivesMatter" nadat George Zimmerman in 2013 werd vrijgesproken voor de dood van de Afro-Amerikaanse jongere Trayvon Martin het jaar ervoor. De dood van George Floyd heeft de protesten tegen racisme weer doen oplaaien.

Ook de scriba van de generale synode ds. René de Reuver spreekt zich hierover uit: "De Geest van God ontnemt mensen de adem niet, maar schenkt deze aan ieder mens. De noodroep van George Floyd 'I can't breathe' (ik kan niet ademen) is een schreeuw uit de diepte tegen het



uitdoven van de pinkstergeest!" Met Pinksteren vieren we dat mensen uit allerlei naties en van allerlei talen ademen in Gods Licht. De Geest van God ontnemt mensen de adem niet, maar schenkt deze aan ieder mens.

Het bestuur van Samen Kerk in Nederland (SKIN), een overkoepelende organisatie van migrantenkerken in ons land, heeft in vergelijkbare woorden stelling genomen. Hun verklaring is "een uitnodiging aan iedereen in ons land om meer dan ooit met elkaar op weg te gaan, ons samen teweer te stellen tegen iedere poging om een wig te drijven tussen mensen. Laten we met elkaar gestalte geven aan een wereld, waarin plek is voor iedereen, waar iedere stem telt, waar mensen kunnen zijn wie ze willen zijn." Ieders leven doet er toe.

Hoe goed is het dan om te zien, dat er tijdens een demonstratie in Londen een extreem rechtse activist door een aantal Black Lives Matter-betogers in veiligheid wordt gebracht. Want elk leven telt. De roep naar gerechtigheid kan niet zonder barmhartigheid, waarbij we mogen omzien naar alles wat er leeft. Ik moest hierbij denken aan lied 992 die ik laatst in een avonddienst heb gezongen.

Wat vraagt de Heer nog meer van ons
dan dat wij recht doen en trouw zijn
en wandelen op zijn weg?

Wat vraagt de aarde meer van ons
dan dat wij dienen en hoeden
als mensen naar Gods beeld?

Wat vragen mensen meer van ons
dan dat wij breken en delen
als ons is voorgedaan?

Het is de Geest die ons beweegt
dat wij Gods wil doen en omzien
naar alles wat er leeft.

Mogen wij de komende tijd vanuit deze gedachte omzien naar elkaar.

Jenny Mooij

Rubriek Meeleven

De bloemenkaart met een groet uit de internetdienst zijn naar de volgende gemeenteleden gebracht.

Mw. V. Prins	Poststraat 2a
Mw. R. Luimes	Rietdekkerweg 1
Dhr. en Mw. Heijink	Ronde Weie 12
Dhr G. Koops	Het Bussink 7
Mw. K Wuijster	Manegelaan 11
Dhr. en Mw. Steenbergen	Larixweg 22
Dhr. W. Wiltink	Olthoflaan 8

Bericht van overlijden.

Op 5 juni is overleden Berend Jan Oortgiesen op de leeftijd van 74 jaar. Hij woonde op Haerkamp 52.

Op 6 juni is Maria Tuitert-Dommerholt overleden op de leeftijd van 82 jaar. Zij woonde op Lijsterweg 9.

Wij wensen de nabestaanden de komende tijd veel sterkte toe met het verwerken van het verlies van hun familielid.

Jannie Hietbrink

Nieuwe datum inzameling kleding 3 oktober

De eerder geplande inzamelingen konden helaas niet doorgaan. Er is nu een nieuwe inzameling gepland op Zaterdag 3 Oktober. De ingebrachte kleding zal dan verdeeld worden over de Pasman manege en Oost-Europa(via de familie Te Wierik in Lochem).

Voor verdere vragen graag contact opnemen met of

Diny Westerdorp (0575-493195)
of Janny Wijnbergen.

Tijdelijk logies verlenen aan een vluchteling of asielzoeker

In de grote steden bestaat een uitgebreid netwerk om ongedocumenteerde mensen op te vangen.

Meestal komen vluchtelingen en asielzoekers naar de grote stad, omdat daar landgenoten wonen, of de instanties gevestigd zijn waar zij zich moeten melden of hulp kunnen krijgen.



De verschillende grote steden in ons land merken op dit moment dat hun opvangplekken vol raken. Het komt steeds meer voor dat mensen op straat terecht komen. Dat levert altijd verschrikkelijke situaties op: vanaf de straat kan je, als ongedocumenteerde, onmogelijk nadenken wat een goede volgende stap moet zijn want je bent te zeer bezig met overleven. Je kan je niet schoonhouden. En je voelt je altijd onveilig.

Amsterdam, Rotterdam en Utrecht hebben een groot netwerk van mensen dat soms onderdak kan verlenen. Maar heel graag zouden ze die uitbreiden naar de kleinere steden en dorpen van Nederland. Voor dat doel is een organisatie opgericht, NOO (Netwerk ongedocumenteerden onderdak). NOO is op zoek naar mensen die soms tijdelijk (max. 2 weken) logies kunnen bieden: aan een man, een vrouw, soms een vrouw met een kind.

Tijdens het verblijf in het gastgezin zoekt de begeleidende instantie wat de meest geschikte volgende stap is. Dat kan zijn: een bezoek aan een advocaat, een bezoek aan de dokter of een meer permanente verblijfplaats.

Onze vraag is: Zou u zelf wel eens tijdelijk onderdak willen verlenen aan een vluchteling of asielzoeker zonder papieren? Heeft u vragen over zo'n logies?

Wij informeren u graag!

Daarvoor kunt u contact opnemen met:

Elske Scholte, tel. 06-53338586

“I have a dream”



Toen ik als net 15 jarige, het was 28 augustus 1963, op tv de beroemde speech van ds. Martin Luther King hoorde, werd ik geraakt.

Geraakt door zijn woorden, alhoewel mijn Engels toen niet zo goed was, maar vooral geraakt door zijn stem en toon.

Er waren 200.000 mensen die door hem werden toegesproken na een massale mars in Wahington.

17 minuten vol energie en oproepen voor gelijkheid.

Een stukje uit zijn speech:

“Ik heb een droom dat mijn vier kinderen op een dag zullen leven in een land waar zij niet beoordeeld zullen worden op hun huidskleur, maar naar de inhoud van hun karakter. Ik heb een droom vandaag.”

Dr. Martin Luther King werd vermoord op 4 april 1968. Hij was nog maar 39 jaar oud.

Als u deze speech nog eens wilt zien, dan kan dat via youtube:

<https://www.youtube.com/watch?v=vP4iY1TtS3s>

Carolien van Poecke

“Wees als een boom en laat de oude blaadjes maar los”

Deze spreuk kreeg ik van de maatschappelijk werkster in revalidatiecentrum Klimmendaal!

Waar ik sinds 13 mei j.l. verblijf om aan mijn verlamming te werken na de hersenbloeding van 1 mei j.l.



Tja de tijd stond die dag letterlijk stil. Pats boem, gevolgen zeer groot. Weg de blaadjes waar actief, dansen op stond. Ze waren los geschud. Veel blaadjes op de grond vormen wel weer voeding voor nieuw. Nieuwe basis om door te gaan! En doorgaan in Apeldoorn doe je niet alleen. Samen met veel therapeuten werk je keihard aan been hand en geest. Ja de geest komt hier ook voorbij, die is niet op de grond gevallen. Nee dat denk ik en zing ik onder de douche

“ Abba vader, oe alleen
oe alleen hoar ik toe!”

Maar er zullen nog wel andere blaadjes zijn die ik los ga laten en moet laten om weer Wilma te worden. Het is een hele beproeving die op mijn pad is gekomen is en dat pad bewandel ik maar recht toe recht aan naar de uitgang want die is er zeker. Ooit zal ik weer op 't Walle leven, wonen en werken met lieve buurt en mijn geliefden.

Het mooie van vallende blaadjes bij een boom is dat je zo ook kunt oprapen en bewaren. Of even tegen het licht aan houden en genieten van de mooie kleuren. Elk blad, welke geschiedenis het mag bevatten of herinneren voor mij.

Koesteren en bewaren voor altijd in mijn hart en mijn gedachten. Dan alle blaadjes samen die mooi zijn in een doosje doen en als ik het dan even moeilijk heb met de situatie nu waar ik door de bloeding in beland ben.

De eerste blaadjes zitten er al in, verdient om wat ik ooit allemaal deed en nooit meer zo zal zijn. Een blaadje alles maar doe een geen nee durven zeggen.

Sommige blaadjes zijn gescheurd, zoals autorijden maar die kunnen vast na verloop van tijd gemaakt worden. (daar komt weer een oplossing voor vast en zeker!)

Bovenal zorgen vele blaadjes op de grond ervoor dat de boom weer in jonge frisse nieuwe blaadjes nieuwe kansen bied om tot bloei te komen. En daar moet ik van uit gaan en komt een andere tijd die ik met liefde zal omarmen. Samen met iedereen die ik lief heb.

P.S. Vergeet de kleine blaadjes niet die doen er ook toe!



Wilma,

woensdag 10 juni 2020
Apeldoorn



Maandbrief juni 2020

Voorzichtigheid geboden

Zoals in de vorige maandbrief al aangekondigd, is er onderzocht of er weer vieringen kunnen plaatsvinden met gemeenteleden in de kerkzaal. Dit is helemaal uitgewerkt qua routes en indeling van de kerkzaal en wij zijn blij dat we daadwerkelijk met ingang van zondag 5 juli weer bezoekers kunnen toelaten. Vanwege het 1,5 mtr. afstand principe zal dit beperkt zijn tot 35 bezoekers en vooraf aanmelden is noodzakelijk.

Op basis van de richtlijnen van overheid, RIVM en PKN zijn de diverse praktische maatregelen getroffen en vastgelegd in een protocol.

Dit protocol vindt u elders in deze Kerkespraak en zeker wanneer u van plan bent een dienst bij te wonen, wordt u verzocht dit protocol door te nemen.

Voorlopig zullen alle vieringen ook on-line te volgen zijn zonder de noodzaak tot inloggen.

Kerkenraad en taakgroepen

De kleine kerkenraad heeft voor het eerst weer in 'levende lijve' vergaderd en wel op 15 juni jl.

We hebben ook een datum vastgesteld (na de zomer), waarop de voltallige kerkenraad weer bijeen zal komen.

Een vast onderdeel van het overleg van de kleine kerkenraad in de laatste maanden is het voorbereiden van de diensten in de daaropvolgende maand. Mede in verband met de vakantieperiode zullen we de komende maanden ook weer af en toe gastpredikanten in ons midden hebben. Verder zijn de puntjes op de 'i' gezet van het protocol dat hierboven genoemd werd.

Hoewel het nog ver weg lijkt, is ook de eerste aanzet voor het rooster van kerkdiensten in 2021, plus voorgangers, besproken.

Voor datzelfde jaar 2021 willen we nadenken over de opzet van de 'laatste zondag van het kerkelijk jaar'. De ervaringen uit Eefde zullen hierbij meegenomen worden.

Naar aanleiding van een memo van de commissie heeft de kleine kerkenraad gesproken over de jaarlijkse Havekediens. Uit die evaluatie kwam dat wij het een mooie en goede traditie vinden om zo één keer per jaar met de vier gemeenten uit het HAGE verband een openlucht viering en ontmoeting te hebben.

Aan de taakgroepen is weer gevraagd om de jaarlijkse evaluaties voor het eigen werkgebied op te stellen, alsook de concept- jaarplannen voor het komende seizoen.

Vanuit de taakgroepen kwamen o.a. deze zaken naar voren.

De Taakgroep **Pastoraat** heeft deze maand niet vergaderd.

Taakgroep **Jeugd en Jongeren** zal het komende jaar minder vaak kinderkerk en Kick-activiteiten kunnen houden. Door het kleiner worden van de groepen en de kring van begeleiders blijkt dit helaas onvermijdelijk. Wel hebben we uitgesproken dat in het kader van de samenwerking met Eefde ook het aanbod voor kinderen en jongeren nadrukkelijk de aandacht moet krijgen.

In de taakgroep **Vieren** is teruggekeken op de recente on-line kerkdiensten. We zijn hier positief over. Daarnaast is ook hier gesproken over de vieringen vanaf 5 juli, met bezoekers.

De **Diaconie** heeft een lijst van lokale organisaties opgesteld welke benaderd zullen worden met een uitnodiging om voorstellen in te dienen voor een eenmalig project of activiteit, waarbij de Diaconie dan financiële ondersteuning zou kunnen bieden. Verder gaat men voor het onderwerp vluchtelingen nauwer samenwerken met Eefde en het collecterooster voor volgend jaar wordt ook weer samen met Eefde opgesteld.

Taakgroep **Beheer** is met name actief geweest bij de totstandkoming van het eerder genoemde protocol en de praktische maatregelen die daarbij nodig zijn. Openstelling van de gebouwen voor derden is bij nader inzien toch uitgesteld tot op zijn vroegst 1 september.

Het inventariserende werk voor het meerjaren-onderhoudsplan is gedaan en nu volgt uitwerking, prioriteiten bepalen, inplannen, e.d.

Er zal dit jaar een extra editie van Kerkespraak in juli verschijnen, waarbij we dus ook nog een maandbrief op zullen kunnen nemen.

Peter van der Steege

PROTOCOL KERKDIENTEN

BASISREGELS

De kerk wil het gemeentelven gaande houden, maar er ook zorg voor dragen dat het Coronavirus zich niet verder verspreid.

Dus is er een weg gezocht om het kerkelijk leven in deze tijd doorgang te laten vinden.

De kerk houdt zich in het kader van de veiligheid aan de richtlijnen van de overheid en het RIVM.

Er wordt 1,5 afstand gehouden. De kerk in Gorssel is inmiddels daarop ingericht. In Epse is dit praktisch niet haalbaar. Ook kan er vanuit Epse niet on-line meegekeken worden.

In het gebruiksplan is extra aandacht gegeven aan de schoonmaak. Extra voorzichtigheid is geboden bij kwetsbare mensen boven de 70.

GEBRUIKSPLAN VOOR DE EREDIENST (vanaf zondag 5 juli)

1. Voor het bijwonen van de eredienst dient men zich op te geven bij de koster middels mail kostergorssel@gmail.com of tel. 06-54290041, uiterlijk op vrijdag voor 12:00 uur.
2. Na aanmelding wordt het tijdstip meegedeeld waarop men verwacht wordt in de kerk.
3. Bij binnenkomst via de voordeur wordt men verwelkomd door een coördinator die vraagt of er gezondheidsklachten zijn.
4. De kerkganger reinigt zijn of haar handen en wordt daarna door de coördinator naar zijn of haar zitplaats gebracht.
5. De jas wordt aan de eigen stoel opgehangen.
6. De stoelen worden van voren naar achteren gevuld.
7. Het maximum aantal kerkgangers is 35 personen, waardoor anderhalve meter afstand is gewaarborgd. Vierstoelen worden gereserveerd voor onverwachte gasten.
8. Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.

9. Alle betrokkenen in de eredienst (voorganger, lector,ouderling, muzikanten, koster, enz.) zullen ook tijdens de dienst de anderhalve meter afstand bewaren.
10. Het bezoek aan het toilet moet tot een minimum beperkt worden. Toiletbezoekers reinigen na gebruik zelf het toilet. Attributen daarvoor zijn aanwezig.
11. Tijdens de dienst is er geen gezamenlijke zang.
12. Collectes zijn alleen mogelijk middels overboeking.
13. Kinderkerk is mogelijk, mits alle voorschriften in acht worden genomen.
14. De bloemengroet blijft bestaan middels een kaart.
15. Koffiedrinken en ontmoeting na afloop is niet mogelijk.
16. Na afloop van de dienst begeleidt de coördinator de kerkgangers naar buiten, te beginnen van achteren naar voren.
17. De kerkzaal zal na de dienst direct worden gereinigd zoals aangegeven in het reinigingsplan.

Gorssel, 16 juni 2020



Rekening van Baten en Lasten over 2018 en 2019

Baten		Rekening	Rekening
Jaar:		2018	2019
	reknr.		
Collectes plaatselijke doelen	8000	1.638,76	1.309,22
Giften	8005	552,10	721,85
Collectes voor derden	8010	3.292,20	4.528,04
Giften Verjaardagsfonds	8015	737,00	987,00
ZWO Opbrengsten	8020	0,00	0,00
Project Dreamhouse(giften/coll.)	8030	618,25	817,54
Intrest en dividend	8050	8.897,37	7942,10
Missionair en diaconaal aandeel	8060	2.519,97	2356,00
Overige opbrengsten	8090	440,00	0,00
Saldo / tekort		<u>-635,66</u>	<u>-203,59</u>
		<u>18.059,99</u>	<u>18.458,16</u>

Lasten		Rekening	Rekening
Jaar:		2018	2019
	reknr.		
Plaatselijk diaconaat Pasen/kerst	4000	1.478,60	1.510,20
Overige diaconale doeleinden	4005	1.732,90	1.979,00
Inter Kerk St (ISBN)	4010	1.090,00	1.108,00
Ondersteuning ZWO	4020	1.666,00	1.816,00
Bloemen in de Kerk en groeten	4030	722,26	608,04
Afdracht Diaconaal Quotum	4040	1.204,73	1.248,53
Bijdrage plaatselijke doelen	4050	3.945,28	4.694,78
Missionair en diaconaal aandeel	4060	2.892,30	2.387,10
Kosten Verjaardagsfonds	4070	58,08	10,00
Overige af te dragen collectes	4090	0,00	0,00
Project Kerk in Actie			
Dreamhouse	4110	2.000,00	2.000,00
Bankkosten	4140	465,20	534,33
Administratie & abonnementen	4150	276,74	412,17
Diversen/attenties	4160	<u>527,90</u>	<u>150,01</u>
		<u>18.059,99</u>	<u>18.458,16</u>

De Jaarrekening ligt ter inzage bij mevr. H.A. Hekkert-Reinders,
Veldhofstraat 34E te Gorssel, van 6 juli t/m 10 juli
2020.

Graag een afspraak maken voor bezoek. Telefoon 493545.

Namens de Taakgroep Diaconie, Hennie Hekkert penningmeester

Opbrengst collecte alternatieve "Havekediens",

Op 24 mei hebben we de alternatieve "Havekediens" gehad.
Met als voorganger Jan Willem Hengeveld, hij werkt op GG Net.
Voor het collectiedoel hadden we dichtbij een doel gezocht.

Bericht ontvangen van Jan Willem Hengeveld dat de collecte een bedrag
opgeleverd heeft van 366 euro. Mooi nieuws, allen hartelijk bedankt voor
de bijdrage!

Het doel was

GGNet Samen Actief

GGNet biedt jaarlijks aan ongeveer 18.000 mensen psychische en
psychiatrische behandeling, zorg en ondersteuning. Als vanzelfsprekend
gaat daarbij veel aandacht, tijd en geld naar therapieën en verblijf.
Voor herstel is echter meer belangrijk dan een goede diagnose en de
juiste behandeling.

GGNet samen-actief is het fonds waaruit activiteiten worden gefinancierd,
die niet onder de normale zorgkosten vallen. Denk hierbij aan zingeving,
sportevenementen, kunst en cultuur en ontspanning. Eigenlijk allemaal
dingen die in het dagelijks leven heel gewoon zijn. Voor mensen die
psychiatrische zorg nodig hebben, zijn ze echter vaak niet
vanzelfsprekend. GGNet Samen-actief maakt het mogelijk dat patiënten
hier toegang toe hebben en eraan mee kunnen doen. Samen-actief is een
samenwerkingsverband binnen GGNet van de Dienst Geestelijke
Verzorging, afdeling Activerend Werk, de cliëntenraad en het
Herstelcentrum.

Van Harte aanbevolen.

NL08INGB0659284529 t.a.v. Herstelcentrum

Graag o.v.v. GGNet samen actief, kostenplaats 1200120

Jannie Zoerink

Van de diaconie.

De eerste collecte.

Zondag 28 juni: Pasmaanmanege. De Pasmaanmanege wordt al ruim dertig jaar geëxploiteerd door Stichting Paardrijden gehandicapten Deventer/Gorssel e.o. De dagelijkse leiding van de manege ligt bij de vier instructrices. De manege stelt zich ten doel om de gehandicapte ruiters tegen een lager tarief te laten paardrijden, maar helaas wordt dat steeds moeilijker. Daarom kunnen mensen die dit doel een warm hart toedragen de manege steunen.

Zondag 5 juli: Kerk in Actie/Binnenlands Diaconaat. Vakantiepret voor kinderen in armoede. Armoede onder kinderen is een groot probleem in Nederland. Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede, dat zijn er twee per klas! Dat moet anders. Daarom ondersteunt Kerk in Actie diaconieën in hun werk voor kinderen in armoede, met advies en informatie, en steunen zij de Actie Vakantietas met rugzakjes die diaconieën kunnen vullen met leuke zomerspulletjes, zodat kinderen de lange zomervakantie door kunnen komen.

Zondag 12 juli: Kerk en Vluchteling. Kerk en Vluchteling Zutphen staat klaar, bijna is het zover. Deze zomer komen asielzoekers naar de noodopvang in Warnsveld en het A.Z.C. in Zutphen. Er zijn 21 maatjes, een pool van zo'n 60 "losse" vrijwilligers en een actieve werkgroep waaraan 13 mensen van verschillende kerken in Zutphen, Wichmond en Eefde deelnemen. Kerken en geloofsgemeenschappen die iets willen organiseren of ideeën hebben kunnen zich melden via : kerken@geloven in zutphen.l.

Zondag 19 juli: Plaatselijke Diaconie. Armoede signaleren en bestrijden is een kerntaak van de diaconie. De diaconieën van Gorssel/Epse en Eefde voeren alleen (en in de toekomst steeds meer gezamenlijk) activiteiten uit die tot doel hebben om mensen in de knel hulp te bieden, de zondagse bloemengroet, kerst- en paasgroet, open tafel, iedere woensdag een inloopmiddag enz.

Zondag 26 juli: St. Naaste. St. Naaste Zutphen is een interkerkelijke stichting nazorg (ex) gedetineerden, Achterhoek/Stedendriehoek. St. Naaste coördineert de koppeling tussen (ex) gedetineerden en vrijwilligers, die hun tijd en energie geven voor de begeleiding van mensen

die in- en na hun detentie, de draad van het leven weer trachten op te pakken.

Voor alle collectes geldt: U kunt ook zelf een bedrag overmaken op: NL79 RABO 03223 00 630 t.n.v. Diaconie Protestantse Gem. Eefde, NL37 RABO 03223 59 392 t.n.v. Protestantse Gem. Gorssel/ Epse of Kerk in Actie, rek. nr. NL89 ABNA 457 57 met vermelding van datum en doel.

Namens de diaconie een groet voor allen.
Cobie v.d. Vloot van Vliet



Dit mooie kerkje wacht

HOOP is een
LICHTJE in je HART
dat vandaag MOED geeft
en morgen KRACHT



Predikant: Ds. D. Bargerbos

☎ 0575-490199 (telefonisch spreekuur: ma. t/m vr. 9.00 - 9.30 uur)

✉ Molenweg 10, 7213 XE Gorssel 📧 daan62@xs4all.nl

werkdagen: maandag t/m vrijdag

Pastoraal medewerker: Mw. J. Mooij

☎ 06-21384126 📧 pastorgorsselsepse@xs4all.nl

Werkdagen: dinsdag, woensdagmiddag, donderdag, 1 dagdeel flexibel

Contactpersonen taakgroepen

Diaconie: mw. C. van der Vloot van Vliet

☎ 0575-495250 ✉ De Bongerd 4, 7213 DL Gorssel

Beheer: de heer B. Postmus

☎ 0575-472636 ✉ Roskamweg 7, 7213 AH Gorssel

Pastoraat: mw. I. Stegink

☎ 06-20666466 ✉ Bathmenseweg 12b, 7216 PB Kring van Dorth

Vieren: mw. J. Hietbrink

☎ 0575-491992 ✉ Epserenk 26, 7214 AR Epse

Leren: ds. D. Bargerbos

☎ 0575-490199 ✉ Molenweg 10 7213 XE Gorssel

Jeugd en Jongeren: mw. K. Sieders

☎ 06-41869051 ✉ Hoofdstraat 31, 7213 CP Gorssel

Communicatie en Publiciteit: mw. J. Wijnbergen

☎ 0575-491808 ✉ Gorsselse Enkweg 8, 7213 LM Gorssel

(IBAN) Rekeningnummers van de Protestantse Gemeente Gorssel/Epse

Taakgroep:

Diaconie (incl. ZWO)

NL 37 RABO 03223.59.392

Beheer (algemeen)

NL 80 RABO 03223.02.552

Beheer (*alleen voor bijdragen Kerkbalans)

NL 68 RABO 03867.84.876*

Mutatieberichten

Stuur ook uw kerk een kaartje bij verhuizing, huwelijk, geboorte en overlijden.

✉ voor alle leden: G.W. Dik, Lochemseweg 5-d, 7214 RA Epse

☎ 0575-492201 📧 gw.dik@kickmail.nl

Zondagse bloemengroet na de kerkdienst

Namen van zieken en anderen doorgeven aan:

Epse: mw. J. Hietbrink ☎ 0575-491992

Gorssel: mw. L. Rensink ☎ 0575-493444 of mw. W.H. Willems ☎ 0575-492006

Koster

Gorssel: B. van Dijk ☎ 06-54290041

✉ kostergorssel@gmail.com

Epse: coördinatie mw. H. Preuter ☎ 0575-492983

✉ Bolmansweg 1, 7214 DL Epse

Administratie en Verspreiding Kerkespraak

Mw. A.G. Matthes ☎ 0575-492248 ✉ Manegelaan 21, 7213 BN Gorssel

Uitvaartverzorging Stichting "Memento Mori"

Uitvaartbegeleiders: mw. Henny Leemkuil en Rob Oostenrijk ☎ 0575-493988

✉ Hoofdstraat 27, 7213 CN Gorssel ✉ info@mementomorigorssel.nl,
Henny@mementomorigorssel.nl en Rob@mementomorigorssel.nl

Website: www.mementomorigorssel.nl



**Protestantse Gemeente
Gorssel/Epse**

U kunt onze vieringen volgen en terugkijken op www.kerkdienstgemist.nl

Website: www.kerkespraak.nl

Volgende Kerkespraak

Kerkespraak nummer 8 verschijnt op donderdag 30 juli 2020.

U kunt kopij acht dagen voor het verschijnen (woensdag 22 juli 2020) mailen naar Kerkespraak@hetnet.nl. Kopij op papier kunt u inleveren bij het Voorende 22, 7213 XZ in Gorssel. In bijzondere gevallen kunt u telefonisch contact opnemen met Carolien van Poecke (☎0575-492728).

Kerkespraak nummer 9 verschijnt op donderdag 17 september

De redactie behoudt zich het recht voor kopij te bewerken of niet te plaatsen.