

30 juli 2020  
53<sup>e</sup> jaargang nr. 8

Vakantie is:  
doen wat je graag doet  
en toch niet leven ten koste van anderen.  
Leren luisteren naar een andere mening.  
Mensen interessanter vinden dan afstanden.  
Zomaar een dienst bewijzen.  
Blootvoets lopen door het natte gras.  
Naar muziek luisteren en dansen vanuit jezelf.  
Vragen, praten en luisteren naar het dagelijkse leven.  
De sierlijke vlucht van meeuwen volgen  
en met je voeten in 't water bengelen.  
Stil worden in de koelte van een romaanse kerk.  
Verloren dorpjes, een grasbloem en een vlinder ontdekken.  
Je als een blad laten dragen door het water,  
de adem van de aarde voelen.  
Een oud mens de kans geven om te vertellen hoe het vroeger was.  
Het is ook de weg zoeken naar het hart van andere mensen.



Uit: vriendschap kleurt je leven, Erik Stijnen

## **Kerkdiensten**

### **Zondag 2 augustus 2020**

Gorssel 10.00 uur - Mevr. Ds. H.W. Bouman, Borculo  
De eerste collecte is bestemd voor Hart voor kinderen en de tweede  
collecte voor pastoraat in eigen gemeente

### **Zondag 9 augustus 2020**

Gorssel 10.00 uur - Ds. D. Bargerbos  
De eerste collecte is bestemd voor Hospice Zutphen en de tweede  
collecte voor het Orgelfonds

### **Zondag 16 augustus 2020**

Gorssel 10.00 uur - Mevr. J. Mooij, Deventer  
De eerste collecte is bestemd voor UAF (studiefonds asielzoekers) en de  
tweede collecte voor onderhoud gebouwen

### **Zondag 23 augustus 2020**

Gorssel 10.00 uur - Ds. D. Bargerbos  
De eerste collecte is bestemd voor Leprazending en de tweede collecte  
voor pastoraat in eigen gemeente

### **Zondag 30 augustus 2020**

Gorssel 10.00 uur - Mevr. Ds. E. Diepenveen, Warnsveld  
De eerste collecte is bestemd voor Diaconaal quotum en de tweede  
collecte voor afdracht quotum

### **Zondag 6 september 2020**

Gorssel 10.00 uur - Ds. D. Bargerbos  
De eerste collecte is bestemd voor KIA Ghana en de tweede collecte voor  
onderhoud gebouwen

### **Zondag 13 september 2020 startzondag**

**Eefde** 10.00 uur - Ds. D. Bargerbos  
De eerste collecte is bestemd voor Burundi gemeenschap en de tweede  
collecte voor het landelijk jeugdwerk (JOP)

### **Zondag 20 september 2020**

Gorssel 10.00 uur - Mevr. J. Ruiterkamp, Vorden  
**Epse** 10.00 uur - Mevr. Ds. K.M. Wuijster, Eindhoven

De eerste collecte is bestemd voor KIA versterk de kerken en de tweede collecte voor pastoraat in eigen gemeente

### **Zondag 27 september 2020**

Gorssel 10.00 uur - Ds. D. Bargerbos

De eerste collecte is bestemd voor Marriette's kindzorg en de tweede collecte voor het Vredeswerk

## **Agenda**

Zaterdagmiddag **12 september 2020**, tussen 14.30 uur en 15.00 uur **Kerkentocht** per fiets of per auto. De start is in Gorssel bij de kerk. Opgeven voor 6 september, zie artikel in deze Kerkespraak.

## **Bij de komende zondagen**

De Raad van Kerken heeft het Oecumenisch Leesrooster opgesteld, waaruit onderstaand overzicht is overgenomen.

Datum	Zondag	Oude Testament; <b>Antwoordpsalm</b> ; Evangelie
2 aug.	7e vd Zomer	Nehemia 9, 15-20; <b>97</b> ; Matteüs 24,14-35
9 aug.	8e vd Zomer	Jona 2,2-11; <b>29</b> ; Matteus 14,22-33
16 aug.	9e vd Zomer	Jesaja 56,1-7; <b>67</b> ; Matteus 15,21-28
23 aug.	10e vd Zomer	Jesaja 51,1-6 ; <b>138</b> ; Matteus 16,21-27
30 aug.	11e vd Zomer	Jeremia 7,23-28; <b>105,1-7</b> ; Matteus 17,14-20
6 sep.	12e dv Zomer	Ezechiël 33,7-11; <b>119,33-40</b> ; Matteus 18,(1)15-20
13 sep.	13e vd Zomer	Exodus 32,7-14; <b>103,8-12</b> ; Matteus 18,21-35

## Hoor 's van de pastores - Een bevrijdende lach

In de prachtige verhalen van Lewis Carroll ontmoet Alice een Chinese kat die tegen haar grijnst, van het ene oor tot het andere. Als ze later het bos inloopt, zit de kat op een boomtak. Ze vraagt hem de weg en hij vertelt hoe ze bij de Maartse Haas en de Hoedenmaker kan komen. Na het gesprek met de kat

verdwijnt deze heel langzaam, te beginnen met het puntje van zijn staart. Het laatste verdwijnt zijn grijns, die nog een poosje blijft hangen wanneer de rest al weg is. 'Ik heb vaak een kat zónder grijns gezien', zei Alice. 'Maar nog nooit een grijns zonder kát. Dat is het gekste wat ik ooit in mijn leven gezien heb!'



Het wonder van Pasen

is geen 'sprookjestaal'. Maar het is wel een opening naar een leven als in het 'Wonderland': als Pasen geen tastbare werkelijkheid is, dan is het Paasevangelie een grijns zonder kat.

Elke zondag is een herinnering aan Pasen, aan de opstandingsdag. En daarom is de zondag de eerste dag van elke nieuwe week. Niet de laatste van het einde van de week (week-end), maar de eerste dag, een nieuw begin. De dag waarop we telkens opnieuw mogen bedenken welke weg we zullen gaan: lijfelijk, tastbaar, en evengoed ook op de tast en in vertrouwen.

In de zomertijd, wanneer de liturgische kleur naar groen is verschoven, mogen we de vruchten leren plukken van wat is gezaaid met Pasen. En natuurlijk moeten we deze dagen ernstig rekening blijven houden met de beperkingen die het corona-virus ons leven, en dus ook ons kerkelijk leven, oplegt. Waar God het eerste *woord* van opstanding spreekt, mag ons dagelijks leven een *antwoord* zijn. En dat houdt in deze tijd ook vooral in dat we *ver-antwoord-elijk* leven: meer dan ooit is nu duidelijk, dat het welzijn van de ander afhangt van wat ik doe (of nalaat te doen).

Toen op 5 juli voor het eerst – na twee zondagen proefdraaien - weer mensen in de kerk aanwezig waren, ontroerde het me de vertrouwde gezichten te zien, de bekende stemmen te horen. En het raakte me dat in het voorbedenboek de dank was verwoord voor de mensen die ervoor hadden gezorgd dat in de afgelopen maanden de lofzang gaande bleef. We doen niet mee met mensen die roepen dat er niets aan de hand is. Zolang er geen vaccin is, blijft het virus een wereldwijde pandemie veroorzaken, waarbij nog dagelijks duizenden mensen overlijden. Daarom gaan we op voorzichtige voet verder, en volgen we nauwgezet de aanwijzingen van de landelijke kerk, die zich baseert op wat het RIVM aandraagt.

Maar dit alles zet Pasen niet buiten spel. Pasen blijft onze steun in de rug, en het kompas waarop we varen. Pasen blijft de allereerste stip op onze horizon. In de Geest van de opgestane Heer zullen we creatief de toekomst tegemoet mogen treden.

God heeft zich achter de machteloze man uit Nazareth geplaatst en zo is Hij de 'Eersteling' geworden die de dood voorgoed achter zich gelaten heeft. In zijn leven zet de uittocht uit het angstland van dood en onderdrukking zich beslissend voort. Zo hoorden we het in de vieringen rondom Pasen tot en met Pinksteren. We geloven niet in een overwinning die slechts 'geestelijk' is. Een opstanding zonder leeg graf, een grijns zonder kat, dat is een God zonder geschiedenis.

Zeker, als het gaat over het 'hoe' van de opstanding, dan begin ik net zo te stamelen als de eerste getuigen. Alleen zingend en lofprijzend ademen we opstanding. Ik hoop, dat we zicht zullen krijgen op wanneer het samenzingen weer mogelijk is. En ik verwacht, zodra we die lofzang weer voluit mogen beleven, dat we dan met andere oren naar elkaar zullen luisteren. Gods' wonderen zijn de wereld nog niet uit.



Ds. Daan Bargerbos

## In memoriam Wil Hoevers

Op 9 juli is op 90-jarige leeftijd Willem Harmen Hoevers overleden. Bij de meesten van ons beter bekend als Wil, de man van Riek Hoevers-Uunk. Op 14 juli hebben we, vanwege de maatregelen rondom het Coronavirus, in besloten kring van Wil afscheid genomen. Dat gebeurde in de Aula Gorssel, waarna hij op de algemene begraafplaats Gorssel is begraven.

De lezing van Psalm 127 stond centraal in de overdenking. Deze was gekozen met de trouwtekst van nog maar net 60 jaar (!) geleden in gedachten: "Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers". Die tekst had indertijd alles te maken met het letterlijk bouwen van huizen. Eerst woonde de moeder van Riek nog bij hen in, zodat zij voor haar konden zorgen. In de Psalm is het huis het beeld van de familie(clan), waarin de zorg van de generaties voor elkaar is gezien als gegrond in God.

Goed was het daarom de stem van zoon Henk en kleindochter Loes te horen. Zij deelden herinneringen en gedachten aan hun vader en opa. Wil was een man met de nodige humor en mensenkennis, die daarnaast ook nog eens twee gouden handen had. Hij was een echte levensgenieter. Ik heb hem vooral leren kennen als de man die prachtige verhalen kon vertellen tijdens de jaarlijkse seizoensafsluiting van het Leerhuis.

In de afscheidsdienst klonk muziek, die helpt om de weg te gaan die voor ons ligt: het altijd treffende *Ne me quitte pas* (Jacques Brel), het prachtige *This House is empty now* (Anne Sofie von Otter en Elvis Costello) en tenslotte de bijzonder fraaie uitvoering van *Jesus bleibet meine Freude* in de uitvoering van Ton Koopman.

De dank is groot voor wie Wil was voor zijn vrouw Riek, zijn zoons Wim en Henk (met Sandra) en zijn kleinkinderen Loes (met Jesse) en Wouter (met Linsy). Dat hij ook nog zijn kleindochter Veerle heeft meegemaakt is een grote bron van vreugde.

Dat de gedachtenis aan Wil Hoevers ons tot zegen mag zijn.



## **Dringende oproep van VluchtelingenWerk Zutphen/Lochem/Gorssel en de Diaconie**

Dieuwertje Butter van VluchtelingenWerk kwam bij de Diaconie met een dringende vraag.

Er woont sinds een aantal maanden een gezin in Gorssel met een speciale verblijfsstatus, gebaseerd op de ziekte van hun dochtertje. Dat dochtertje is ernstig ziek en in Nijmegen onder behandeling. Op grond van deze speciale medische status mogen de ouders niet naar een inburgeringsschool en ook niet werken - ze moeten immers terug als het kind is uitbehandeld (dat wil zeggen beter is of overleden).

VluchtelingenWerk vindt dit inhumaan (en de Diaconie ook) en wil deze mensen graag helpen met hun inburgeringslessen. Zij zoeken een "leraar(es)" die deze mensen kan helpen het lesmateriaal, dat VluchtelingenWerk hen ter beschikking zal stellen, te volgen en te leren. Hopelijk kunnen ze dan op die manier een echte verblijfsvergunning krijgen. VluchtelingenWerk kan u instructies geven over de lessen en u trainen in het lesgeven indien nodig.

De Diaconie kent dit gezin ook. Het zijn bijzonder aardige mensen en ze kunnen zich al best goed redden met het Nederlands wat ze in het AZC geleerd hebben.

Tegelijkertijd stelde Dieuwertje de volgende vraag:

Er komt zeer binnenkort een Eritrese moeder met drie schoolgaande kinderen in Gorssel wonen. Daarvoor zoeken ze ook een taalcoach, die 1x per week moeder helpt met de lessen die zij wel mag volgen. Hulp om erbij te kunnen horen in ons dorp.

Het kan nog makkelijker - de "nieuwe Nederlanders" die hier al een tijdje wonen zoeken mensen die hen willen helpen met lezen - krant lezen, de Berkelbode en de Gids. Wat staat daar, waar gaat het over. Een leuke manier om contact te maken.

Maar **de eerste vraag is het belangrijkste** - help de mensen met hun zieke kind -

Neem contact op als u een paar uur per week kunt missen om les te geven - drie keer per week twee uur.

Meer informatie is te krijgen bij VluchtelingenWerk:

Dieuwertje Butter, telefoon 06-22757734,

Of bij de Diaconie: Grace Molegraaf, telefoon 06-40611810

## **Maandbrief juli 2020**      **Even pauze**

In de maand augustus wordt er niet vergaderd en komt er ook geen Kerkespraak uit. Het is even pauze, al gebeurt er achter de schermen natuurlijk wel het nodige. Veel ambtsdragers/vrijwilligers en ook de voorgangers hebben in deze periode vakantie.

Wanneer u ook op vakantie gaat, dan wensen wij u een hele fijne vakantie, ook al is die misschien anders dan u een half jaar geleden had bedacht.

We beginnen weer met elkaar in het Startweekend van 12/13 sept. Meer informatie hierover leest u elders in deze Kerkespraak. Een uitnodiging met verdere informatie volgt eind augustus via de mail of via de brievenbus.

De activiteiten in dit startweekend zijn helemaal samen met Eefde. Een werkgroep uit beide kerken heeft een fraai programma in elkaar gestoken, waarbij ook de onderlinge ontmoeting en kennismaking volop aan bod komt. Op zaterdag ligt het accent enigszins in Gorssel en op zondag is de gezamenlijke startdienst in Eefde.

Inmiddels is er de nodige ervaring opgedaan met bezoekers tijdens de vieringen. Het opgestelde protocol blijkt goed te functioneren.

Het is nog een beetje mager, zonder zingen en zonder 'nazit' bij de koffie, maar het is een begin en we hopen snel verdere versoepelingen door te kunnen voeren. Zo wordt ook onderzocht op welke manier we na het startweekend in Epse weer vieringen kunnen houden.

De eerste dienst zou dan op zondag 20 september kunnen plaatsvinden.

### **Kerkenraad en taakgroepen**

De kleine kerkenraad heeft haar laatste vergadering van het seizoen gehouden op 13 juli. De jaarlijkse evaluaties van de taakgroepen en ook de concept- jaarplannen voor het komende seizoen zijn besproken en - afgezien van enkele opmerkingen- goedgekeurd.

Ook zijn de vieringen voor de maanden augustus en september vastgesteld.

In augustus zal onze kerkelijk medewerker Jenny Mooij ook een keer voorgaan. Dit is een al langer levende wens van zowel Jenny als van de kerkenraad.



Vanuit de taakgroepen kwamen o.a. deze zaken naar voren. De Taakgroep **Pastoraat** was deze keer niet vertegenwoordigd. Taakgroep **Jeugd en Jongeren** gaat ook meedoen bij het startweekend. De filmpjes in de online vieringen worden erg gewaardeerd. Ook de taakgroepen **Leren en Vieren** waren in deze sterk uitgedunde vergadering niet vertegenwoordigd. De **Diaconie** heeft een aantal reacties ontvangen van lokale organisaties met voorstellen voor een eenmalig project of activiteit. Alle aanvragen werden goedgekeurd. Zie ook het separate bericht van de Diaconie hierover. De taak van penningmeester wordt vanaf heden formeel overgedragen van Hennie Hekkert naar Ap Ilbrink. Hennie is bedankt voor het jarenlang zorgvuldig verzorgen van de fin. administratie. Taakgroep **Beheer** geeft aan dat het onderhoud aan het orgel in Gorssel nog dit jaar uitgevoerd gaat worden.

Peter van der Steege

## **Luistertip: ‘Alles is gezegend’**

Soms kom je op onverwachte plaatsen geloof, hoop en liefde tegen (uit Petrus Magazine).

Typhoons nieuwe single ‘Alles Is Gezegend’ sluit hier naadloos bij aan. Het heerlijke refrein heeft een gospelachtige twist. De tekst straalt dankbaarheid én vertrouwen uit:

*Alles is gezegend  
Misschien komt alles goed  
En alles heeft een reden  
Al weet ik vaak niet hoe  
Oh-oh-oh-oh (Hey)  
Ik weet niet wat we doen  
Het lijkt genoeg*



*Zelfs wanneer ik kijk naar wat ik mis  
Zolang we gewicht geven aan licht  
En ik heb nachten dat ik denk: ‘Man, wat heeft het voor zin?’  
Maar de ochtenden zijn blind en vergevingsgezind  
Dus ik blijf dat rondje lopen tot ik weet waar het begint*

Typhoon is een ware dichter! Maar ook een mens, die eerlijk en kwetsbaar durft te zijn en ontdekt heeft dat er gelukkig veel meer licht is dan duisternis, meer zegen dan crisis.

# **STARTWEEKEND 12 en 13 september**

## **Eefde, Gorssel en Epse**

Het Coronavirus stelt ons voor bijzondere problemen als we toch met elkaar een startzondag willen houden om gezamenlijk ons kerkelijk jaar na de zomer te beginnen. Een commissie van 6 mensen – 3 uit Eefde en 3 uit Gorssel/Epse- heeft zich hierover gebogen en heeft voor onze gemeenten het volgende programma bedacht. We hopen dat u na het lezen net zo enthousiast wordt als wij en zich massaal opgeeft. Want dat kan – veel mensen kunnen meedoen!

We gaan het splitsen in een activiteit op zaterdagmiddag 12 september en een dienst op zondagmorgen 13 september.

Het thema voor dit startweekend is:

**“De vreugde van God op onze levensweg – op 1,5 meter”.**

We gebruiken daarbij iets bijzonders om u en ons te inspireren. Verrassing. Natuurlijk moet u zich aanmelden, dat moet voor alles tegenwoordig. Daarover straks meer.



### **ZATERDAGMIDDAG:**

Tussen 14.30 uur en 15.00 uur starten we in **kleine groepjes** (maximaal 8 personen) met een **kerkentocht** – per fiets of per auto (2 auto's van 4 personen). De start is in Gorssel bij de kerk. De tocht is



uitgeschreven. Onderweg zijn er een aantal stoppunten, waar aan u als groepje iets

verteld wordt en waar u een opdrachtje krijgt om samen uit te voeren/ te bespreken/ te maken/ .... De tocht duurt ongeveer 1,5 uur en eindigt ook weer bij de kerk in Gorssel. U heeft zich opgegeven, dus we weten wie er komt. Daardoor kunnen we groepjes maken, die bestaan uit mensen uit Eefde en Gorssel/Epse.

U wordt dus ingedeeld – extra spannend.

U krijgt allemaal bericht hoe laat u wordt verwacht en in welk groepje u zit.

(Als er genoeg kinderen meedoen krijgen die eigen groepjes, met eigen opdrachten, kinderen fietsen). Voor de start krijgt u uitleg over wat u te wachten staat.

**ZONDAGMORGEN:** De dienst vindt plaats in **Eefde**.

Ook hiervoor moet u zich opgeven en krijgt u een binnenkomsttijd toegewezen. De dienst wordt geleid door Ds Bargerbos en muzikaal ondersteund door ook andere muziekinstrumenten als orgel of piano. Alles wat er zaterdagmiddag is gebeurd komt in de dienst aan de orde. De dienst wordt ook uitgezonden op "kerkdienstgemist.nl"

### **OPGEVEN voor 6 september:**

Bij opgave willen we het volgende weten van iedere persoon apart:

*Naam/ woonplaats/ leeftijdscategorie (0-12/ 12-20/ 20-40/ 40-70/ 70+)/ zaterdag meedoen met fiets of auto/ zondag naar de kerk komen/ heeft u een auto beschikbaar voor 4 personen om mee te rijden met de tocht op zaterdag (u krijgt een km vergoeding)/ kunt u zelfstandig naar Gorssel komen op zaterdag/ kunt u zelfstandig naar Eefde komen op zondag (We organiseren vervoer als u dat nodig heeft).*



Dat is nogal wat, maar als we groepjes willen indelen en iedereen een plaatsje geven moeten we deze informatie wel hebben. Alle protocollen moeten in acht genomen worden. Privacy gewaarborgd – we doen er echt niks mee. U wordt gebeld of krijgt een mail waarin wordt verteld hoe laat u ergens wordt verwacht.

**U kunt zich opgeven vóór 6 september bij:**

**Jannie Hietbrink: 0575 491992, [janniehietbrink@gmail.com](mailto:janniehietbrink@gmail.com)**

**Tjerie Kale: 0575 511819, [gtkadevr@gmail.com](mailto:gtkadevr@gmail.com)**

Wij hopen op een enthousiaste opkomst!

De commissie: Tjerie Kale, Jannie Hietbrink, Rie Roebers, Jenny Mooy, Gerda Kamphuis, Grace Molegraaf.

## **Van de diaconie**

### **De eerste collecte**

#### **Zondag 2 augustus: Hart voor**

**kinderen.** Stichting hart voor Kinderen heeft tot doel wereldwijd verlaten en kwetsbare kinderen, in zeer moeilijke

levensomstandigheden, kansen te bieden op een beter leven. Dit doet zij door middel van het incidenteel bieden van noodhulp en het structureel bieden van onderdak, voedsel, kleding, medicatie en scholing in een, rondom het kind, gecreëerde gezinssituatie. Met Uw hulp kunnen zij veel kinderen helpen, kinderen redden het niet alleen!



**Zondag 9 augustus: Hospice Zutphen.** Hospice Zutphen is een klein en sfeervol hospice dat ruimte biedt aan vijf gasten. Iedereen is welkom ongeacht leeftijd, maatschappelijke achtergrond of levensbeschouwing. Het is een “bijna- zoals-thuis-huis” waarin liefdevolle ondersteuning geboden wordt. Elk mens is uniek, zijn/haar levensovertuiging, levensverhaal en levensstijl zijn bepalend voor de inhoud en wijze van zorg. Naast een vast team van verpleegkundigen bestaat de dagelijkse verzorging van de gast door zorgvuldig opgeleide en geselecteerde vrijwilligers. Het hospice is voor een groot deel afhankelijk van giften en donaties.

**Zondag 16 augustus: Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF.** Het UAF (Universitair Asiefonds) is een stichting speciaal voor gevluchte studenten en professionals. Daarmee wordt bedoeld dat zij bescherming verdienen op basis van Europees asielrecht of internationale mensenrechtenverdragen. Zij zijn hier al geaccepteerd als statushouders. Ook zijn zij in het land van herkomst hoogopgeleid en/of hebben de potentie om in Nederland aan de slag te gaan binnen hun vakgebied op minimaal MBO3-niveau. Voordat het zover is moet er altijd geïnvesteerd worden in bijscholing, o.a. van de taal en afstemming van behaalde diploma's op wat in Nederland acceptabel is. In de tussentijd is er geen inkomen uit werk en zijn er daarom subsidies/leningen nodig.

**Zondag 23 augustus: Lepra zending.** Lepra treft vooral de allerarmsten. Door steun en medeleven vonden in 2019 ruim vierduizend leprapatiënten herstel en genezing. In 2035 willen we geen leprabesmettingen meer, een haalbaar doel want lepra zending werkt wereldwijd.

We overtuigen overheden om discriminerende wetten uit hun wetboek te schrappen, steunen onderzoeken, we sponsoren ziekenhuizen, trainen jonge leprapatiënten op vakscholen en geven voorlichting aan gemeenschappen. We helpen iedereen ongeacht achtergrond of religie – in navolging van Jezus.

**Zondag 30 augustus: Diaconaal Quotum.** De landelijke kerk voert ook diaconale taken uit, op provinciaal niveau, namens de plaatselijke gemeenten. Ook heeft ze consulente in dienst en zorgt voor ondersteunende lectuur zoals folders en collectekranten. Ze vraagt daarvoor jaarlijks een vast bedrag per gemeentelid van de plaatselijke diaconieën.

**Zondag 6 september: Kerk in Actie-Werelddiaconaat.** Ghana-Een sterke kerk op een kwetsbare plaats. Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden vormen christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat kerkleiders niet alleen veel Bijbelkennis hebben, maar ook investeren in de dialoog tussen christenen en moslims. Met steun van Kerk in Actie leidt de kerk van Ghana voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast organiseert de kerk alfabetiseringscursussen waarbij zowel volwassenen als jongeren leren lezen aan de hand van teksten uit de bijbel.

**Zondag 13 september: Burundische Kerk.** Met deze collecte steunen wij de geloofsgemeenschap die op zondagmiddag in de kerk in Epse “kerkt”.

Voor alle collectes geldt: U kunt ook zelf een bedrag overmaken op: NL79 RABO 03223 00 630 t.n.v. Protestantse Gem. Eefde, NL37 RABO 03223 59 392 t.n.v. Protestantse Gem. Gorssel/Epse of Kerk in Actie, rek. nr. NL89 ABNA 457 57 met vermelding van datum en doel.

Namens de diaconie een groet voor allen,

Cobie v.d. Vloot van Vliet.

## Collectes en giften tweede kwartaal 2020

### Collectes

5-apr	Kerk in Actie	Vrouwen Oeganda
9-apr	Kerk in Actie	Project Colombia
11-apr	Kerk in Actie	Project Colombia
12-apr	Kerk in Actie	Project Colombia
19-apr	IKA Achterhoek	
26-apr	Hassinkhof	

Per bank ontvangen voor het project Colombia	€	1.127,50
Per bank ontvangen voor overige collectes april	€	491,00

3-mei	Kerk in Actie Slachtoffers Boko Haram	
10-mei	Edukans	Onderwijs in India
17-mei	Stichting Hulphond	
24-mei	Havekediens (eigen collecte)	
31-mei	Kerk in Actie Pinksterzending	Marokko

Per bank ontvangen voor collectes in Mei	€	397,50
--	---	--------

7-jun	Diaconale doeleinden	
14-jun	Meester Geertshuis	
21-jun	Kerk in Actie Colombia, ontheemden	
28-jun	Pasman manege onderhoud gebouwen	

Per bank ontvangen voor collectes in Juni	€	515,00
---	---	--------

### Giften

2-apr	giften Verjaardagsfonds	€	214,00
2-apr	giften Bloemengroet	€	17,50
10-mei	gift Verjaardagsfonds	€	25,00
8-jun	gift bloemengroet	€	15,00
8-jun	gift Verjaardagsfonds	€	5,00

Alle gevers heel hartelijk dank.

Namens de Diaconie

Hennie Hekker, Ap Ilbrink.

## **Nieuwe penningmeester Diaconie**

Met ingang van 15 Juli heeft Ap Ilbrink het penningmeesterschap overgenomen van Hennie Hekkert. Hennie heeft dit gedurende een periode van 10 jaar gedaan, waarvoor wij haar hartelijk danken!! Hennie blijft als diaken aan onze taakgroep verbonden. We wensen Ap bij deze veel succes toe!

Voor het indienen van facturen, declaraties etc. kan er een mail gestuurd worden naar het algemene mailadres [diaconie@pg-gorsselepse.nl](mailto:diaconie@pg-gorsselepse.nl)

Namens de taakgroep Diaconie, Jan van Putten, tel. 490956/  
[janvanputten@solcon.nl](mailto:janvanputten@solcon.nl)

## **Rubriek Meeleven t/m 12 juli**

De bloemenkaarten met een groet uit de internetdienst zijn naar de volgende gemeenteleden gebracht.

Dhr en Mw. Benus-Dieters	Ravensweerdsweg 6 65-jarig huwelijk
Dhr en Mw. Menkveld	Beukenlaan 2c
Dhr en Mw. Enderink	Dommerholtsweg 19a
Dhr en Mw. Wolters	Ds. Schakelweg 45
Mw. Bosman-Brinks	Smitskamp 11
Mw. R. Wichers	Nijverheidsstraat 23a
Dhr. Hans Lodder	Lochemseweg 34
Mw. Ella Boere	Dorrewold 22
Mw. Brouwer	De Bloemenkamp, Beukenlaan 32
Mw. A. Rolden	Dortherweg 21

### **Bericht van overlijden**

Op Donderdag 9 juli is Willem Harmen (Wil) Hoevers overleden. Hij woonde op de Borkel en is 90 jaar geworden. Zijn vrouw Riek woont sinds enige tijd ook op de Borkel en ze waren woensdag 8 juli 60 jaar getrouwd.

Wij wensen de nabestaanden de komende tijd sterkte toe met het verwerken van het verlies van hun familielid.

Jannie Hietbrink

## ZOMER-boek

De kinderen van de Kinderkerk en de Kick hebben het ZOMER-boek van de Kliederkerk cadeau gekregen. Het is een mooi vormgegeven boekje met leuke puzzels en activiteiten rond het scheppingsverhaal.

Wilt u zelf ook graag zo'n boekje of wilt u het cadeau doen? U kan het bestellen op de website van de PKN. En dan zoeken op Kliederkerk Zomer.

Namens de taakgroep jeugd, Annie







"Toen maakte God, de Heer,  
de mens. Hij maakte hem uit  
aarde. God blies adem in zijn  
neus, en toen ging de mens  
leven."

Genesis 2:7

## De mens!

Kun jij ook 'een mens' maken uit aarde? Je kunt een gezicht maken, waarbij je met een stokje de mond en ogen tekent. Of je maakt een heel lijf, met armen, benen, een hoofd en een romp.

Om klei te maken heb je nodig:

- Grond of modder
- Zand
- Droog gras
- Water

1. Maak een stevig mengsel
2. Maak er een poppetje van
3. Laat drogen in de zon



## **Najaarsmarkt op 3 oktober gaat niet door**

De rommelmarktcommissie heeft uitgebreid gesproken over het wel of niet doorgaan van de najaarsmarkt op 3 oktober 2020. We hebben meer dan genoeg spullen. De vraag die op tafel lag was echter, kunnen we in Coronatijd wel een markt houden. De gemeente Lochem reageerde met de opmerking dat we een nieuwe evenementen vergunning moesten aanvragen en stuurde ons een lijstje met eisen. Aan de meeste eisen kunnen we wel voldoen. We hebben een plan gemaakt, waarbij de markt bijna helemaal buiten kon worden gehouden en waarbij een route mogelijk was zonder elkaar tegen te komen.

Maar wat ons niet lukte was de eis om 1,5 meter afstand te houden. En dan wel in het bijzonder in het eerste uur wanneer iedereen op zoek is naar de mooiste spullen. En misschien nog wel moeilijker is het uur voor de markt begint, wanneer handelaren en anderen opeen gepropt staan voor de dranghekken. We hebben daarom tot onze spijt besloten om de najaarsmarkt op 3 oktober niet door te laten gaan. In onze afweging hebben we ook meegewogen dat onze medewerkers en onze bezoekers voor een groot deel tot de risicogroepen behoren. Daarbij komt nog dat de verwachtingen rondom het coronavirus voor na de zomer ongewis zijn. We gaan nu bekijken of op 12 december 2020 een kerstmarkt in afgeslankte vorm mogelijk is.

Fokke van der Ploeg

## **Kledinginzameling**

De eerder geplande inzamelingen konden helaas niet doorgaan. Er is nu een nieuwe inzameling gepland op **zaterdag 3 oktober**.

De ingebrachte kleding wordt verdeeld over de Pasman manege en Oost-Europa (via de familie Te Wierik in Lochem).



**Predikant: Ds. D. Bargerbos**

☎ 0575-490199 (telefonisch spreekuur: ma. t/m vr. 9.00 - 9.30 uur)

✉ Molenweg 10, 7213 XE Gorssel 📧 [daan62@xs4all.nl](mailto:daan62@xs4all.nl)

werkdagen: maandag t/m vrijdag

**Pastoraal medewerker: Mw. J. Mooij**

☎ 06-21384126 📧 [pastorgorsselepse@xs4all.nl](mailto:pastorgorsselepse@xs4all.nl)

Werkdagen: dinsdag, woensdagmiddag, donderdag, 1 dagdeel flexibel

**Contactpersonen taakgroepen**

**Diaconie: mw. C. van der Vloot van Vliet**

☎0575-495250 ✉ De Bongerd 4, 7213 DL Gorssel

**Beheer: de heer B. Postmus**

☎ 0575-472636 ✉ Roskamweg 7, 7213 AH Gorssel

**Pastoraat: mw. I. Stegink**

☎ 06-20666466 ✉ Poststraat 7a, 7213 DC Gorssel

**Vieren: mw. J. Hietbrink**

☎0575-491992 ✉ Epserenk 26, 7214 AR Epse

**Leren: mw. H. Slothouber**

☎ 06-83210747 ✉ Smitskamp 18, 7213 BX Gorssel

**Jeugd en Jongeren: mw. K. Sieders**

☎ 06-41869051 ✉ Hoofdstraat 31, 7213 CP Gorssel

**Communicatie en Publiciteit: mw. J. Wijnbergen**

☎ 0575-491808 ✉ Gorsselse Enkweg 8, 7213 LM Gorssel

**(IBAN) Rekeningnummers van de Protestantse Gemeente Gorssel/Epse**

Taakgroep:

Diaconie (incl. ZWO)

NL 37 RABO 03223.59.392

Beheer (algemeen)

NL 80 RABO 03223.02.552

Beheer (\*alleen voor bijdragen Kerkbalans)

NL 68 RABO 03867.84.876\*

**Mutatieberichten**

Stuur ook uw kerk een kaartje bij verhuizing, huwelijk, geboorte en overlijden.

✉ voor alle leden: G.W. Dik, Lochemseweg 5-d, 7214 RA Epse

☎ 0575-492201 📧 [gw.dik@kickmail.nl](mailto:gw.dik@kickmail.nl)

**Zondagse bloemengroet na de kerkdienst**

Namen van zieken en anderen doorgeven aan:

Epse: mw. J. Hietbrink ☎ 0575-491992

Gorssel: mw. L. Rensink ☎ 0575-493444 of mw. W.H. Willems ☎ 0575-492006

### **Koster**

Gorssel: B. van Dijk ☎ 06-54290041

✉ [kostergorssel@gmail.com](mailto:kostergorssel@gmail.com)

Epse: coördinatie mw. H. Preuter ☎ 0575-492983

✉ Bolmansweg 1, 7214 DL Epse

### **Administratie en Verspreiding Kerkespraak**

Mw. A.G. Matthes ☎ 0575-492248 ✉ Manegelaan 21, 7213 BN Gorssel

### **Uitvaartverzorging Stichting "Memento Mori"**

Uitvaartbegeleiders: mw. Henny Leemkuil en Rob Oostenrijk ☎ 0575-493988

✉ Hoofdstraat 27, 7213 CN Gorssel ✉ [info@mementomorigorssel.nl](mailto:info@mementomorigorssel.nl),

[Henny@mementomorigorssel.nl](mailto:Henny@mementomorigorssel.nl) en [Rob@mementomorigorssel.nl](mailto:Rob@mementomorigorssel.nl)

Website: [www.mementomorigorssel.nl](http://www.mementomorigorssel.nl)



**Protestantse Gemeente  
Gorssel/Epse**

**U kunt onze vieringen volgen en terugkijken op [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl)**

**Website: [www.pg-gorsselepse.nl](http://www.pg-gorsselepse.nl)**

### **Volgende Kerkespraak**

Kerkespraak nummer 9 verschijnt op **donderdag 17 september 2020**.

U kunt kopij acht dagen voor het verschijnen (woensdag 9 september 2020) mailen naar [Kerkespraak@hetnet.nl](mailto:Kerkespraak@hetnet.nl). Kopij op papier kunt u inleveren bij het Voorende 22, 7213 XZ in Gorssel. In bijzondere gevallen kunt u telefonisch contact opnemen met Carolien van Poecke (☎0575-492728).

Kerkespraak nummer 10 verschijnt op donderdag 15 oktober 2020.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij te bewerken of niet te plaatsen.