

17 september 2020
53^e jaargang nr. 9

hoeft een naam iets?

elke naam moet ten minste
een keer worden gespeld op het gemeentehuis
vreugdevol door een ouder die met die naam
een geloof een held een vriend of een familielid
in leven houdt

elke naam moet minstens vierduizend keer
worden geroepen vanuit een halfopen buitendeur
terwijl de warme lucht van het avondeten door een keukenraam
een koude kinderneus inkruist

alle namen horen zeker vijf maal op het puntje
van de tong van een beste vriend te liggen bij de vraag
naar wie zijn of haar beste vriend is
en waarom

geen één naam verdient het om ongefluisterd te blijven
en niet via het oor van een geliefde
buitengewoon vaak de buik van die ander
te kriebelen

daar zijn namen voor gemaakt

namen horen een leven lang mee te gaan
en met een heel leven weet u heel goed
wat ik bedoel

namen mogen alleen langzaam verdwijnen uit onze gedachten
en niet voordat ze een afscheidsdansje hebben gemaakt
op onze bevende lippen

er is geen enkele reden om de naam
van een muur te schroeven

als die naam niet een nieuw huis
te wachten staat

want een naam wil leven

Tjead Bruinja, dichter des Vaderlands

Kerkdiensten

Zondag 10.00 uur In Gorssel	Voorganger	Collecte
20 september	Mw. J. Ruiterkamp, Vorden	1 ^e KIA versterk de kerken 2 ^e Pastoraat eigen gemeente
27 september	Ds. D. Bargerbos	1 ^e Mariettes child care 2 ^e Vredesweek
4 oktober	Ds. D. Bargerbos	1 ^e Jan Brandhof 2 ^e Kerk en Israël
11 oktober	Mw. L. Versluis, Oudemirdum	1 ^e Oorlogskinderen 2 ^e Jeugdwerk Gorssel/Epse

Zaterdag 16.00 uur Borkel	Voorganger
26 september	R. van Veen
10 oktober	R. Rijk

Het Oecumensich Leesrooster geeft de volgende lezingen aan voor de komende zondagen.

Datum	Zondag	Psalm van de zondag: Oude Testament; Antwoordpsalm ; (brieflezing): Evangelie
20 september	1 ^e zondag van de herfst	LB. 121 , Jona 3 :10-4 :11 Psalm 145 :1-12 (Filippenzen 1 :21-27) Matteüs 20 :1-16
27 september	2 ^e zondag van de herfst / Israëlzondag	LB. 121 , Ezechiël 18:1-4,25-32 Psalm 25:1-10 (Filippenzen 2:1-13) Matteüs 21:23-32
4 oktober Israëlzondag	3 ^e zondag van de herfst	LB. 121 , Jesaja 5 :1-7 Psalm 80 :9-20 (Filippenzen 2:14-18) Matteüs 21:33-43
11 oktober	4 ^e zondag van de herfst	LB.130 , Jesaja 25: 1-7 Psalm 80: 9-20 Mattheüs 22:1-14
18 oktober	5 ^e zondag van de herfst	LB.130 , Jesaja 45:1-7 Psalm 96 (1 Tessalonicenzen 1:1-10) Matteüs 22:15-22

Hoor's van de Pastores – *De tijd van gaan is gekomen*

Mijn laatste stukje voor Kerkespraak.

Bijna op de kop af 19 jaar ben ik predikant geweest hier in de protestantse gemeente Gorssel/Epse.

De start was bijzonder: na de feestelijke bevestiging op 9 september, kwam daar die donderende klap van de aanslagen op 11 september.

De wereld is er door veranderd.

Het slot is op een andere manier bijzonder: door de wereldwijde pandemie van het Coronavirus is een druk bezette samenkomst voor een afscheid op 4 oktober moeilijk denkbaar. En hetzelfde geldt voor de intrede op 18 oktober in Diever. De wereld is opnieuw veranderd.

Denkend aan de jaren hier in de gemeente, ben ik vooral dankbaar voor het vertrouwen dat zovelen van jullie me hebben geschonken.

Op kruispunten in het leven mocht ik vaak heel dichtbij komen.

Dopen van kleine kinderen, trouwen van jonge (en een enkele keer ook van iets minder jonge) mensen, uitvaarten van meestal ouderen. Talloze gezichten komen voorbij: van karakteristieke gemeenteleden en van minder bekende dorpsgenoten, van betrokken mensen en van mensen die om wat voor reden dan ook op afstand bleven.

Als je zolang ergens 'staat', dan leer je mensen de generaties door kennen.

Met voornamelijk heel veel plezier heb ik al die jaren mijn werk mogen doen: zondag in zondag uit, de liturgie vieren en voorbereiden met de diverse organisten, waarbij er goede contacten waren met koster.

En al die jaren heb ik het geluk gehad samen te mogen werken met bijzondere en leuke collega's, niet alleen in onze eigen, maar ook in de omliggende gemeenten.

In mijn werk zoek ik verbinding tussen de bijbelse teksten en de alledaagse gebeurtenissen van gemeenteleden. In de loop der jaren ben ik de wisselwerking tussen doordeweeks pastoraat en zondagse vieringen meer en meer gaan waarderen.

De vaak heel persoonlijke gesprekken draag ik met me mee.

Het werken als 'pastor en leraar' lukte de ene keer beter dan de andere keer. En natuurlijk zijn er ook missers geweest, want dat hoort bij samen leven. Maar door missers groei je in het leven, en steeds was er de poging weer verbinding te zoeken.

Ik denk aan de talloze gesprekskringen die ik met veel plezier begeleidde: van Miskotte tot het Onze Vader, van Benedictus tot Augustinus, van de Doornse catechismus tot de wijkbijeenkomsten, van Deurloo tot Zuurmond. Niet zal ik vergeten het vaste clubje waarmee we de bijbelteksten lazen, die de komende zondag op het rooster stonden.

De zang en de muziek waren nooit ver weg. Van de koren en de cantorij heb ik intens genoten. Zelf te kunnen zingen in de diensten heb ik altijd als een ontspannend voorrecht gezien.

We hebben genoten van het wonen in een prachtige pastorie. We zullen de zelfgeplante bomen met walnoten en appels missen. Daar groeide toch

de helft van onze appeltaarten.

En in die jaren zijn onze kinderen hier groot geworden: van kleine kinderen zijn Eva, Jelte en Marieke gegroeid naar zelfstandige jonge volwassenen. Samen met Annie waren we vaste bakens in de buurt.

Zij heeft met het nodige plezier haar steentje bijgedragen aan onze gemeente, in het jeugdwerk en in de cantorij.

Denk ik aan hen, dan ben ik dankbaar en trots.

Er is veel dat ik in gedachten met me meeneem naar Diever en Dwingeloo. Niet in de laatste plaats de herinnering aan de prachtige omgeving. Wandelend, meestal fietsend en zo nodig met de auto door het fraaie voorland van de Achterhoek, met de uiterwaarden, de heerlijke bossen, de hei dichtbij en de onvergetelijke IJssel altijd in de buurt. Mijn verre voorouders komen uit Winterswijk, en de Achterhoek zal altijd iets houden van 'thuis komen'.

Het is bijzonder om, zo vlak voor het afscheid, een grote rol toebedeeld te krijgen in de startdienst, waarin voor het eerst de protestantse gemeenten van Eefde en die van Gorssel/Epse een gezamenlijke start van het seizoen inluiden.

Ik hoop van harte dat de samenwerking de komende tijd meer en meer vorm en inhoud zal krijgen. Waarbij het thema van het startweekend voor heel veel mensen handen en voeten zal mogen krijgen:

de vreugde van God op onze levensweg.

Prediker heeft het over verschillende tijden in een mensenleven.

Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Als voorganger ben je ook altijd op enig moment voorbijganger. De tijd van voorbijgaan is nu gekomen.

Nu wij uiteengaan wens ik u en jou toe de muziek en woorden van de liederen 423 en 416: Ga met God!

Daan Bargerbos

Maandbrief augustus-september 2020

Een goed begin is

Na een mooie zomer pakken we in september de draad weer op. Hopelijk hebt u ook een fijne zomer gehad, ook al was die anders dan andere jaren. Middenin de over het algemeen toch wat rustiger zomerperiode zorgde onze predikant voor de nodige opschudding. Daan Bargerbos had namelijk een beroep ontvangen vanuit de Hervormde gemeenten Diever

en Dwingeloo en inmiddels heeft hij dat beroep ook aangenomen. Wij hebben Daan van harte gefeliciteerd met deze nieuwe ontwikkeling. Het is goed om ook weer eens in een andere omgeving de rol van predikant op te pakken. Voor onze gemeente zal -na bijna 20 jaar Daan als vertrouwd gezicht in ons midden te hebben gehad een enerverende periode aanbreeken. We zullen gaan nadenken over de nabije en verdere toekomst voor Gorssel/Epse. Gelukkig is er al heel veel werk op dit vlak gedaan in het kader van de verkenning met Eefde. Het eindrapport uit die periode geeft duidelijke handvatten welke richting wij als gemeente uit willen. Uiteraard zal dit alles in nauw overleg gaan met de Protestantse Gemeente in Eefde, die overigens op dit moment ook vacant is na het emeritaat (pensionering) van ds. Arie Broekhuis dit voorjaar. Maar eerst is er het afscheid van ds. Daan Bargerbos en zijn partner Annie Dijkstra. Dit zal plaatsvinden op 3 en 4 oktober. De intrede in de nieuwe gemeenten is op 18 oktober. Voor meer informatie rond het afscheid verwijzen wij u naar het bericht elders in dit blad.

Startweekend

Op het moment van schrijven van deze Maandbrief ligt het Startweekend nog voor ons. Dit jaar voor het eerst samen met Eefde. We hopen dat veel mensen uit Eefde en Gorssel/Epse mee zullen doen op zaterdag en/of zondag. Een ideale manier om elkaar (nog) wat beter te leren kennen, ook al moeten we fysiek nog de nodige afstand van elkaar houden. Er is een mooi initiatief geboren om na het Startweekend mee aan de gang te gaan, namelijk een gezamenlijk op te zetten musical. Zowel in Eefde, als bij ons in Gorssel is er een rijke traditie in het instuderen en uitvoeren van diverse musicals. Voor verdere informatie verwijzen we naar het bericht elders in deze Kerkespraak. Naast deze musical gaat ook de samenwerking weer opgepakt worden. De taakgroepen is gevraagd het contact te intensiveren en de kerkenraden zullen binnenkort samen de route uitstippelen voor de komende tijd.

Kerkdiensten

In de zomerperiode is er onderzoek gedaan naar de ventilatie capaciteit in beide kerkzalen in het kader van Corona. De ventilatie is onderzocht en getoetst aan de richtlijnen van de PKN. Dit heeft geleid tot goed nieuws en minder goed nieuws. De kerkzaal in Gorssel voldoet (na onderhoud aan de filters) aan de richtlijnen. Dat betekent dat er weer gezongen kan worden. Dit is fijn, want samen zingen is een wezenlijk onderdeel van de

vieringen. Voor Epse echter ligt de situatie anders. Het is niet mogelijk om de kerkzaal goed te ventileren en daarmee voldoet de zaal niet aan de richtlijnen van de PKN. Met het komende jaargetijde in zicht heeft de kerkenraad helaas moeten besluiten dat er in Epse voorlopig geen vieringen zullen zijn. Wij hopen dat de gemeenteleden in Epse hier begrip voor zullen hebben. In het eerste kwartaal van het volgend jaar zal de situatie opnieuw bekeken worden, ook in het licht van de landelijke ontwikkelingen rond het virus.

Kerkenraad

De kleine kerkenraad heeft haar eerste vergadering van het seizoen op 14 september. Vanwege de verschijningsdatum van deze Kerkespraak kunnen we hieruit dus nog niets melden. De grote kerkenraad heeft al wel een keer vergaderd en wel op 31 augustus. We hebben de jaarcijfers over 2019 besproken, u zult deze nog kunnen lezen in Kerkespraak. Ook zijn de gevolgen van het vertrek van onze predikant besproken. De taakgroepen waar Daan deel van uit maakt zullen hun werk anders gaan organiseren. Ook heeft het uiteraard consequenties voor het preekrooster voor dit jaar en het al ingeplande komende jaar. Dick Kroese gaat hier mee aan de slag en tot eind november is het herziene rooster inmiddels rond. Eind november loopt de overeenkomst met Jenny Mooij af. In het licht van de ontstane situatie is besloten Jenny nog een jaar te vragen voor de ondersteuning van het pastoraat. En uiteraard is er ook gesproken over de samenwerking met Eefde. Een volgende overleg tussen beide gemeenten zal binnenkort plaatsvinden. Nieuws uit de taakgroepen zal weer doorgegeven worden nadat de kleine kerkenraad haar eerste vergadering van dit seizoen heeft gehad. Peter van der Steege

Peter van der Steege

Van de diaconie - De eerste collecte

Zondag 20 september: Kerk in Actie- Versterk de kerken.

Iedere lokale kerk, waar ook ter wereld, wil een licht op een berg zijn; een baken van hoop. Gezicht van Christus, zoals in de Bijbel beschreven. Dat is echter niet voor iedere kerk even gemakkelijk. Vooral niet als een kerk gevestigd is in een land waar bijna geen christenen zijn of waar christenen in verdrukking leven. Kerk in Actie ondersteunt deze kerken in de minderheid, b.v. bij het opleiden van predikanten, bij het bieden van diaconaat en noodhulp of bij het weer opbouwen van kerken, huizen en scholen in door geweld getroffen gebieden.

Zondag 27 september: Marriette's Child Care. Marriette vertrok in 2004 naar Ghana om als vrijwilligster te werken in een kindertehuis. Twee jaar later heeft zij samen met haar Ghanese man Moses haar eigen kindertehuis 'Hanukka' gebouwd. Het tehuis staat in Sunyani een plaats op 400 km. ten noordwesten van de hoofdstad Accra. Hier zetten ze zich met hart en ziel in voor 'hun' kinderen in de leeftijdscategorie van 0 tot 17 jaar. Sinds de opening in 2006 schommelt het aantal kinderen dat in Hanukka verblijft rond de veertig.

Zondag 4 oktober: Stichting Jan Brandhof heeft als doelstelling om mensen met een lichte verstandelijke – of lichamelijke beperking in staat te stellen zo zelfstandig mogelijk in een dorpsomgeving te wonen en te werken. In Gorssel zijn dit de Everdinahof (Hoofdstraat) en de Jan Brandhof (Molenweg). De opbrengst van deze collecte is bestemd om wat extra's te doen met deze bewoners.

Zondag 11 oktober: Warchild. Hoewel het coronavirus ons nu in ons dagelijkse leven beperkt, leven wij wel in vrijheid, en dat al 75 jaar lang. Dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Ook voor kinderen niet, want op dit moment groeien 149 miljoen kinderen op in oorlog. Wereldwijd. Zij maken de meest afschuwelijke dingen mee en worden tegelijkertijd door het coronavirus bedreigd. Warchild zet zich in om al deze kinderen weer kind te laten zijn.

Voor alle collectes geldt: U kunt ook zelf een bedrag overmaken op: NL79 RABO 03223 00 630 t.n.v. Protestantse Gem. Eefde, NL37 RABO 03223 59 392 t.n.v. Protestantse Gem. Gorssel/Epse of Kerk in Actie, rek. nr. NL89 ABNA 457 57 met vermelding van datum en doel.

Namens de diaconie een groet voor allen,

Cobie v.d. Vloot van Vliet

Bedankt

Wilma Makkink, heel veel dank voor het vele jaren bezorgen van de Kerkespraak.

Lydeke Matthes

Rubriek Meeleven (vanaf 19 juli)

De bloemenkaart uit de internetdienst is met een groet naar de volgende gemeenteleden gebracht.

Mw. B. Oortgiesen	Haerkamp 52
Dhr. C. Tuitert	Lijsterweg 7
Dhr. G. Wolf	Het Diekman 19
Fam. Meijer	Ravensweerdsweg 7
Mw. D. Kamperman	P.W. Jansen Woonzorgcentrum
Mw. B. Hekkelman	De Borkel F 208
Dhr. en Mw. Nijkamp	De Borkel F 204
Mw. J. Kleiboer	Lochemseweg 5 e
Mw. Wilma Makkink	Ravensweerdsweg 7
Mw. R. Hoevers	De Borkel F 004
Dhr. D. Denekamp	Poststraat 1 e
Dhr. Gronouwe	Poststraat 6
Dhr. en Mw. K. Eeftink	Hoofdstraat 49 a
Dhr. A. Roeterdink	Dekkershof 15
Mw. D. Paalman	Meidoornstraat 9
Dhr. en Mw. Pasman	Driekieftenweg 8
Fam. Middelkoop	Eesterbrinkweg 4
Mw. Nengerman	Dortherweg 27
Mw. A. Schoneveld	Dortherweg 41
Dhr. Uithoven	Groeneweg 9
Fam. Hietkamp-Renes	De Borkel 70 jarig huwelijk
Mw. J. Kamperman-Vijge	Het Wilgert 1a

Bericht van overlijden.

Op 13 juli is op de leeftijd van 90 jaar Mw. E.E. Uithoven-Dijkerman overleden. Zij woonde Groeneweg 9

Wij wensen de nabestaanden sterkte met het verlies van hun familielid.

Jannie Hietbrink

Afscheid van Daan Bargerbos, predikant te Gorssel/Epse

Gorssel – Op zondag 4 oktober a.s. gaat Daan Bargerbos afscheid nemen als predikant van de Protestantse Gemeente Gorssel/Epse. Daan is 19 jaar verbonden geweest aan onze gemeente en hij wordt op 18 oktober bevestigd als predikant in Diever/ Dwingeloo. Zaterdag 3 oktober a.s. is er gelegenheid van 15.00 -17.00 uur om afscheid te nemen in de kerk van Gorssel waar iedereen welkom is. Er zal op worden toegezien dat dit volgens de covid-19 richtlijnen zal gebeuren. Voor beide dagen zal er een tent bij de kerk worden geplaatst.

Door de jaren heen heeft Daan met veel mensen contact gehad. Er is de mogelijkheid is er om een persoonlijk woordje op papier aan Daan te richten. Deze reacties kunt u deponeren in een doos in de kerk van Gorssel of in de brievenbus bij de ingang van De Brink waarna ze passend zullen worden aan geboden.

Verder willen wij Daan een gezamenlijk cadeau aanbieden. Wanneer u hiervoor een bijdrage wilt geven kunt u dat doen door een bedrag over te maken op rekening NL80RABO0322302552 t.n.v. Protestantse Gemeente Gorssel/Epse onder vermelding van “afscheid Daan”.

Wij hopen op een mooi afscheid.
Namens de voorbereidingscommissie,

Henk Datema

Ondersteuning projecten van lokale organisaties

Zoals in een vorige Kerkespraak reeds is vermeld, heeft de Diaconie diverse organisaties benaderd met de mogelijkheid om op eenmalige basis een project of activiteit te ondersteunen. We hebben ons daarbij gericht op organisaties in de gemeente Lochem. Het uitgangspunt daarbij is om een initiatief te ondersteunen dat niet uit de normale operationele middelen betaald kan worden. Na overleg met de diverse organisaties heeft de Diaconie besloten de volgende initiatieven te ondersteunen:

Zorgtuin Gorssel - aanschaf van een nieuwe, en duurzame zitbank en stoel, het oude houten meubilair was aan vervanging toe.

Stichting De Hassinkhof - de stichting had al heel lang de wens om een elektrische duo-fiets aan te schaffen, met een bijdrage vanuit de Diaconie is dit mogelijk geworden.

Stichting Welzijn Lochem - deze stichting voert een project uit om de ongeveer 140 jonge mantelzorgers (jonger dan 24 jaar) in de gemeente Lochem te ondersteunen. Ook deze mantelzorgers maken spannende tijden mee. De stichting organiseert dit najaar een activiteit om ze extra aandacht te geven. Vanuit de Diaconie dragen we hieraan bij door ze een waardebon te geven.

Pasman manege - ten gevolge van de Corona crisis kunnen er dit jaar minder ruiters mee op zomerkamp, de kosten zijn daarom hoger dan de inkomsten. Voor veel ruiters is dit de enige vakantie die ze hebben. De Diaconie heeft een bijdrage geleverd om ook dit jaar weer het zomerkamp mogelijk te maken.

In een van de komende diensten willen we hier nog een keer een verslag / presentatie van delen met de gemeente.
Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met Jan van Putten (490956 / janvanputten@solcon.nl).

Musical Eefde en Gorssel/Epse

Na het gezamenlijke Startweekend willen we de samenwerking tussen onze beide gemeenten weer nadrukkelijk oppakken. Dit betekent natuurlijk overleg, beleid maken, praktische samenwerking zoeken, etc. Het idee is ontstaan om samen vanuit beide gemeenten een musical op te gaan pakken.

Op die manier leren we elkaar beter kennen en kunnen we op een creatieve en leuke manier aan de slag.

We denken hierbij aan een bestaande musical, die dan voor



onze situatie hier en daar aangepast kan worden.

Voor een musical zijn er natuurlijk allerlei enthousiaste mensen nodig: zangers, spelers, decorbouw, publiciteit, organiseren, licht en geluid, enz. Hierbij is er voor alle leeftijden, jongeren en volwassenen voldoende ruimte om mee te doen.

Lijkt je dit leuk en wil je op deze ontspannen manier nieuwe mensen ontmoeten, geef je dan op.

Voor meer informatie, of om je op te geven kun je terecht bij:

Ava van Baaren, tel. 0575-491644, avavanbaaren@gmail.com

Gerda Kamphuis, tel. 06 1562 0782, joopgerda@hotmail.com

Wij hopen op veel enthousiaste reacties !

DE INTERCITY-GROEP



Groep voor alleengaanden van 50+ voor bezinning en ontmoeting

De Intercitygroep is een groep voor alleengaanden van 50+ met als doel bezinning en ontmoeting.

De deelnemers komen uit gemeenten langs de spoorlijn Deventer – Arnhem. Ongeveer eens in de 6 weken bezoeken we in een van deze gemeenten een kerkdienst. Na de kerkdienst hebben we een gesprek over de dienst en een lunch. Daarna is er 's middags nog een gezellige activiteit. Nieuwe deelnemers aan de groep zijn van harte welkom, ook als u het een keer wilt proberen. Voorwaarde is dat u alleegaand bent en 50+.

Vanwege het Coronavirus is er op dit moment nog geen jaarplanning gemaakt, maar als u zich aanmeldt ontvangt u voor iedere bijeenkomst een uitnodiging.

Voor informatie en aanmelden kunt u terecht bij Marietje Oltvoort:

moltvoort@planet.nl of 0575 – 55 39 79.



Inzameling kleding en diverse andere spullen– 3 oktober

De eerder geplande inzamelingen konden helaas niet doorgaan. Er is nu een nieuwe inzameling gepland op **Zaterdag 3 Oktober**. Tussen 10:00-12:00 bent u van harte welkom in én de kerk in Epse én in Gorssel, waar we de volgende spullen in ontvangst nemen:

	Bestemming
Kleding*	De kleding zal gelijk verdeeld worden over de Pasmaan manege en Oost-Europa
Schoenen*	Oost-Europa
Toiletspullen, verband, linnengoed, ondergoed*	Oost-Europa
Brillen	Boertie Optiek
Cartridges van printers	Kerk in Actie
Oude mobiele telefoon	Kerk in Actie
Ansichtkaarten	Kerk in Actie
Postzegels	Kerk in Actie

*graag in plastic zakken aanleveren



Een aantal van deze spullen kunt u tevens kwijt in de daarvoor bestemde inzamel box in de Brink:

Voor verdere vragen graag contact opnemen met of Diny Westerdorp (0575-493195) of Janny Wijnbergen

Wintermarkt 12 december 2020 in kerk Gorssel

Het is Corona-tijd en een wintermarkt zoals we gewend zijn in de kerk in Gorssel is niet mogelijk. Maar een wintermarkt van een beperkte omvang kan misschien wel. We moeten dan wel voldoende rekening houden met de 1,5 meter maatregel. Voor de boeken bij voorbeeld betekent dit dat we geen 90 dozen kunnen uitstallen maar slechts 30. We denken nu aan een markt met kerst- en bloemstukken, boeken, spelletjes en puzzels, kerstversieringen en oliebollen.

We hebben voor een markt altijd al de instemming van de gemeente nodig, maar nu moeten ook een speciaal covid-plan maken met Corona-maatregelen . Dit plan zijn we nu aan het samenstellen. Dus of de wintermarkt op 12 december door kan gaan weten we nog niet. Maar we zijn wel met de voorbereidingen begonnen en we vragen U om de datum van 12 december alvast in de agenda te zetten.

We houden U op de hoogte.

Fokke van der Ploeg

Kleine buurtenpastoraat

De afgelopen maanden zijn sommige van de contactpersonen al voorzichtig begonnen contacten te leggen met mensen in hun buurt. Door de corona-maatregelen zijn veel mensen begrijpelijkerwijs ook nogal afwachtend.

Het is goed om als contactpersoon of als bezoeker aan te geven dat zoveel mogelijk de voorschriften van het RIVM worden gevolgd.

En het is goed om aan te geven als u nog geen bezoek wenst te ontvangen of onder welke voorwaarden het eventueel wel kan.

Een kennismakingsbrief kunt u in elk geval tegemoet zien. Daarin staan de gegevens van de contactpersoon bij u in de buurt vermeld.

Laten we hopen dat we met elkaar in Nederland zo voorzichtig zijn, dat op enig moment ook het bezoekwerk weer probleemloos opgepakt kan worden. Juist in deze tijden van huidhonger en tekort aan menselijke nabijheid is er immers een grote behoefte aan echt contact.

Namens de Taakgroep Pastoraat,

Daan Bargerbos

Predikant: Ds. D. Bargerbos

☎ 0575-490199 (telefonisch spreekuur: ma. t/m vr. 9.00 - 9.30 uur)

✉ Molenweg 10, 7213 XE Gorssel 📧 daan62@xs4all.nl

werkdagen: maandag t/m vrijdag

Pastoraal medewerker: Mw. J. Mooij

☎ 06-21384126 📧 pastorgorsselepse@xs4all.nl

werkdagen: dinsdag, woensdagmiddag, donderdag, 1 dagdeel flexibel

Contactpersonen taakgroepen

Diaconie: mw. C. van der Vloot van Vliet

☎ 0575-495250 ✉ De Bongerd 4, 7213 DL Gorssel

Beheer: dhr. B. Postmus

☎ 0575-472636 ✉ Roskamweg 7, 7213 AH Gorssel

Pastoraat: mw. I. Stegink

☎ 06-20666466 ✉ Poststraat 7a, 7213 DC Gorssel

Vieren: mw. J. Hietbrink

☎ 0575-491992 ✉ Epserenk 26, 7214 AR Epse

Leren: ds. D. Bargerbos

☎ 0575-490199 ✉ Molenweg 10, 7213 XE Gorssel

Jeugd en Jongeren: mw. K. Sieders

☎ 06-41869051 ✉ Hoofdstraat 31, 7213 CP Gorssel

Communicatie en Publiciteit: mw. J. Wijnbergen

☎ 0575-491808 ✉ Gorsselse Enkweg 8, 7213 LM Gorssel

(IBAN) Rekeningnummers van de Protestantse Gemeente Gorssel/Epse

Taakgroep:

Diaconie (incl. ZWO) NL 37 RABO 03223.59.392

Beheer (algemeen) NL 80 RABO 03223.02.552

Beheer (*alleen voor bijdragen Kerkbalans) NL 68 RABO 03867.84.876*

Mutatieberichten

Stuur ook uw kerk een kaartje bij verhuizing, huwelijk, geboorte en overlijden.

✉ voor alle leden: G.W. Dik, Lochemseweg 5-d, 7214 RA Epse

☎ 0575-492201 📧 gw.dik@kickmail.nl

Zondagse bloemengroet na de kerkdienst

Namen van zieken en anderen doorgeven aan:

Epse: mw. J. Hietbrink ☎ 0575-491992

Gorssel: mw. L. Rensink ☎ 0575-493444 of mw. W.H. Willems ☎ 0575-492006

U kunt onze vieringen volgen en terugkijken op www.kerkdienstgemist.nl

Koster

Gorsstel: B. van Dijk ☎ 06-54290041

✉ kostergorsstel@gmail.com

Epse: coördinatie mw. H. Preuter ☎ 0575-492983

✉ Bolmansweg 1, 7214 DL Epse

Administratie en Verspreiding Kerkespraak

Mw. A.G. Matthes ☎ 0575-492248 ✉ Manegelaan 21, 7213 BN Gorsstel

Uitvaartverzorging Stichting "Memento Mori"

Uitvaartbegeleiders: mw. Henny Leemkuil en Rob Oostenrijk ☎ 0575-493988

✉ Hoofdstraat 27, 7213 CN Gorsstel ✉ info@mementomorigorssel.nl,

Henny@mementomorigorssel.nl en Rob@mementomorigorssel.nl

Website: www.mementomorigorssel.nl



**Protestantse
Kerk**

Website: www.pg-gorsselepse.nl

Volgende Kerkespraak

Kerkespraak nummer 10 verschijnt op donderdag 15 oktober 2020. Bij voorkeur kopij voor woensdag 7 oktober mailen naar Kerkespraak@hetnet.nl.

Kopij op papier kunt u inleveren bij mw. C. van Poecke (☎0575-490499) ✉ Voorende 22, 7213 XZ Gorssel.

Kerkespraak nummer 11 verschijnt op donderdag 19 november 2020.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij te bewerken of niet te plaatsen.