

17 december 2020  
53<sup>e</sup> jaargang nr. 12

# Alternatieve HERDERTJESTOCHT 2020



*Ga op zoek naar bekende figuren uit het kerstverhaal*

- Een wandeling door Gorssel
- Zelfstandig te lopen door jong en oud
- Van zondag 20 t/m donderdag 24 december
- Op een zelf gekozen moment
- Houd u zich hierbij aan de richtlijnen van het RIVM

Download de route op:  
[pg-gorsselepse.nl](http://pg-gorsselepse.nl) of [Gorssel.nl](http://Gorssel.nl)



Scan de QR code voor een vrijwillige gift

Bezoek ons op 

## **Kerkdiensten**

Zaterdag 19 december, Kerstviering

Borkel 16.00 uur R. van Veen, R. Rijk en J.Mooij

Zondag 20 december, Vierde Advent

Gorssel 10.00 uur Ds. E. Rijks, Twello

De eerste collecte is bestemd voor Solidaridad en de tweede collecte voor eindejaarsactie.

Kerstavond 24 december

Gorssel 20.30 uur Dr. H.E. Wevers

De eerste collecte is bestemd voor KerkInActie vluchtelingenkinderen Griekenland en de tweede collecte voor pastoraat eigen gemeente.

Eerste Kerstdag 25 december

Gorssel 10.00 uur Mw. Ds. I. de Zwart, Deventer

De eerste collecte is bestemd voor KerkInActie vluchtelingenkinderen Griekenland en de tweede collecte voor pastoraat eigen gemeente.

Zondag 27 december

Gorssel 10.00 uur Mw. Ds. J. Veldhuizen, Deventer

De eerste collecte is bestemd voor Dorcas en de tweede collecte voor eindejaarsactie.

Oudjaarsdag 31 december, gezamenlijke Vesper met Eefde

Gorssel 17.00 uur Mw. J. Mooij en mw. R. Roebers

De eerste collecte is bestemd voor plaatselijke diaconie en de tweede collecte voor eindejaarsactie.

Zondag 3 januari 2021

Gorssel 10.00 uur Mw. Mr. Drs. P.L. Hellinga, Zwolle

De eerste collecte is bestemd voor de Les Amis de Gambia en de tweede collecte voor jeugdwerk Gorssel/Epse.

Zondag 10 januari

Gorssel 10.00 uur Ds. J.W.L. van de Sterre, Deventer

De eerste collecte is bestemd voor Interkerkelijke Stichting Bijzondere Noden en de tweede collecte voor verwarming kerken.

Zondag 17 januari

Gorssel 10.00 uur Ds. H.C.S. Spit, Diepenveen

De eerste collecte is bestemd voor GOVOS Bolivia en de tweede collecte voor landelijk jeugdwerk (JOP).

Zondag 24 januari

Gorssel 10.00 uur Mw. Ds. I. Pijpers-Hoogendoorn, Zutphen  
Bevestiging ambtsdragers

De eerste collecte is bestemd voor de plaatselijke diaconie en de tweede collecte voor afdracht quotum.

**Momenteel mogen er maar 30 mensen in de kerk. Wilt u de viering in de kerk in Gorssel bijwonen meldt u zich dan voor vrijdag 12.00 uur aan bij onze koster de heer B. van Dijk, telefoonnummer 06-54290041**

Het Oecumensich Leesrooster geeft de volgende lezingen aan voor de komende zondagen.

Datum	Zondag	Psalm van de zondag: Oude Testament; <i>Antwoordpsalm</i> ; (brieflezing): Evangelie
20 december	4 <sup>e</sup> van de Advent	<b>2 Samuël 7,4-16</b> Psalm 132 <i>Romeinen 16,25-27</i> Lucas 1,26-38
24 december	Kerstnacht	<b>Jesaja 8,23b-9,7</b> Psalm 96 <i>Titus 2,11-14</i> Lucas 2,1-20
25 december	Eerste Kerstdag	<b>Jesaja 52,7-10</b> Psalm 98 <i>Hebreeën 1,1-12</i> Johannes 1,1-14
27 december	Zondag na Kerst	<b>Jesaja 61,10-62,3</b> Psalm 147, 12-20 <i>Galaten 3,23-4,7</i> Lucas 2,33-40
1 januari 2021	Nieuwjaar	<b>Numeri 6,22-27</b> Psalm 8 <i>Handelingen 4,8-12</i> Lucas 2,21
3 januari 2021	Efifanie	<b>Jesaja 60,1-6</b> Psalm 72 <i>Efeziërs 3,1-12</i> Matteüs 2,1-12

<b>10 januari 2021</b>	1 <sup>e</sup> na Epifanie	<b>Jesaja 55,1-11</b> Daniël 3,52-56 (Handelingen 19,1-7) Marcus 1,1-11(13)
<b>17 januari 2021</b>	2 <sup>e</sup> na Epifanie	<b>Jesaja 62,1-5</b> Psalm 96 (Romeinen 4,19-25) Johannes (1,29-)2,1-11
<b>24 januari 2021</b>	3 <sup>e</sup> na Epifanie	<b>1 Samuël 3,1-10(18)</b> Psalm 63 (1 Korintiërs 6,11b-14) Marcus 1,14-20

## Hoor's van de Pastores

Onlangs heb ik een film gezien die mij raakte. Het gaat om de Amerikaanse dramafilm *Wonder* uit 2017. Deze film is gebaseerd op de gelijknamige jeugdroman van auteur R.J. Palacio, uitgebracht in 2012. R.J. Palacio is een Amerikaans schrijfster van jeugdliteratuur en is grafisch ontwerper. Het gaat over een jongen die geboren werd met een misvormd gezicht en daardoor regelmatig naar het ziekenhuis moet. Zijn moeder gaf hem altijd thuis les. Op een gegeven moment besluiten ze dat hij de overgang gaat maken naar de 5<sup>e</sup> klas van de basisschool. Dat is een pittige overgang. Zeker als je aangestaard wordt alsof je een alien bent en als kinderen je niet willen aanraken omdat ze dan misschien 'De Pest' krijgen. In de film is te zien hoe spannend het is voor hem en zijn ouders om deze stap te maken.

Wat ik heel bijzonder vind, is dat de film verteld wordt vanuit verschillende perspectieven. Natuurlijk vanuit de jongen zelf, maar ook vanuit andere kinderen op school, zijn ouders, zijn zus, en de eerdere vriendin van de zus. Dan zie je hoe gemakkelijk je aannames maakt als je het standpunt van de ander niet kent. En hoe het niet alleen voor de jongen, maar ook voor alle anderen een hele worsteling kan zijn om je plek in het leven in te nemen. In de film is dit vooral te zien vanuit het perspectief van de kinderen.

Het boek is geïnspireerd op een echte ervaring van de schrijfster. Samen met haar kinderen ontmoette ze een meisje met een gezichtsafwijking tijdens een reis buiten New York en confronteerde zichzelf en haar twee kinderen met hun eigen hulpeloosheid, omdat ze niet wisten hoe ze

adequaat in een dergelijke situatie konden reageren. Op de terugweg naar New York werd het lied *Wonder* van Natalie Merchant op de radio gespeeld en dat inspireerde haar voor de titel van het boek.

In het lied *Wonder* gaat het ook over een bijzonder kind waar vele artsen naar komen kijken. Het refrein heeft de volgende tekst:

They say I must be one of the wonders  
Of God's own creation  
And as far as they see, they can offer  
No explanation

Oftewel: Ze zeggen dat ik een wonder van Gods eigen schepping ben. En voor zover ze dit kunnen zien/weten, hebben ze er geen verklaring voor.

Wij zijn allemaal uniek, een wonder van Gods schepping. En allemaal komen we van alles op ons levenspad tegen. Wij zijn goed in Gods ogen zoals we zijn. En God heeft ons onze vrije wil gegeven om ons zelf keuzes te laten maken. Met vallen en opstaan. Vanuit de wetenschap dat God ons liefheeft.

Aan het eind van de film spreekt de directeur de school toe aan het eind van het schooljaar. Het is een moment waarbij hij met een Henry Ward Beecher-medaille een leerling gaat eren die is opgevallen of als voorbeeld dient. De directeur zegt: "Meestal voor goed werk en een goede daad. Ik kwam een passage van Beecher tegen waardoor ik besepte dat goed werk in vele vormen komt. Hij schreef: 'Grootseid ligt niet in kracht, maar in het juiste gebruik van kracht. Grootseid zien we bij hem of haar wiens kracht de meeste harten vervult door het goede voorbeeld te geven.'" En dit jaar aan een leerling die door middel van zijn stille kracht de meeste harten heeft vervuld. De jongen eindigt met de woorden: "Als je wist wat anderen denken, dan was niemand gewoon. Het is als de zinsspreuk van de leraar. 'Wees vriendelijk, want iedereen voert zijn strijd.' Wil je echt zien wie de mensen zijn? Dan hoef je alleen maar ... te kijken."

Ik wens ons allen als Gods kinderen dat wij keuzes mogen maken in grootseid zoals hierboven beschreven. En dat we in elkaar en onszelf het licht mogen zien, zoals Jezus ons dat voorgeleefd heeft. Het kindje dat licht kwam brengen en geboren werd in deze donkere wintertijd.

Jenny Mooij

## **In memoriam Geesje Kroese-Veurink**

Op 29 oktober is Gé Kroese overleden. Zij is 76 jaar geworden. Op 2 november hebben we afscheid van haar genomen in de kerk van Gorssel, waarna zij is begraven op de algemene begraafplaats in Gorssel. Een afscheid in corona-tijd, waarbij dus maar een beperkt aantal mensen in de kerk mocht, en de meesten via kerkdienstgemist mee konden doen.

Toen Dick me belde met de vraag of ik de uitvaart kon komen leiden, hoefde ik niet lang na te denken. De laatste jaren is er een intensief contact opgebouwd en het was van alle kanten goed om op deze manier bij het afscheid betrokken te zijn. Al die tijd was voor Gé het glas eerder halfvol dan halfleeg. Zij wist met haar aangeboren optimisme steeds weer goede moed te verzamelen, voor Dick en voor zichzelf. Met de zo kenmerkende twinkeling in haar ogen, die overal speurden naar de humor die verder draagt.

Samen met Dick en de beide dochters Erna en Fianne hebben we de dienst voorbereid. Zoveel als mogelijk is iedereen actief betrokken geweest in deze afscheidsdienst. Schoonzoon André las Psalm 121, indertijd de trouwtekst van Dick en Gé. Erna en Fianne deelden herinneringen aan hun moeder, aan de oma van hun kinderen. De kleinkinderen deden zelf ook mee: Marijn vertelde over oma, Noa las de tekst 'Mag ik dan bij jou' (Claudia de Breij) en Kyra had een groot aandeel in de vormgeving van de kaart en speelde 'Amélie' op de piano, Sem stak de kaarsen aan. Daarbij een speciale kaars voor Liam, de kleinzoon die ook juist in deze periode is overleden en van wie later die week de gedachtenisdienst in Zweden zou worden gehouden.

Een opeenstapeling van zoveel verdriet in zo korte tijd is ondraaglijk en niet te bevatten.

Daarom was het goed om Psalm 121 te horen, die eeuwenlang woorden van bemoediging zijn gebleken, tot in de orde van dienst op elke zondag: beginnen we niet altijd met de woorden uit juist die Psalm "mijn/onze hulp komt van de HEER, die hemel en aarde gemaakt heeft"? Maar bemoediging en troost kunnen in de psalmen ook als een vloek klinken: o ja, houdt jij de wacht, God? Hoe dan?! Waar dan?! Wanneer dan?!

Liever dan beoogde troostvolle woorden te bieden, die zomaar in het tegendeel kunnen uitpakken, heb ik verteld van mijn prof. Liturgiek Joop Boendermaker. Hij vertelde eens dat in de bijbel de grootste lofzangen opklinken vanuit de diepste diepte: Jona (in een vis in het doodswater) bidt een Psalm, Daniël met zijn vrienden in de brandende oven zingt een ellenlang lied. En ook Jezus, aan het kruis geslagen als

een misdadiger, zet een Psalm in (Psalm 22). Vanuit de diepste diepte kunnen we blijkbaar een loflied zingen. Niet als een doekje voor het bloeden, niet als een goedkope oplossing tegen elk (on)mogelijk verdriet. Maar als een hoopvol tegengeluid dat ons ter ore is gekomen vanwege deze ENE, met het geloof van 'en toch'.

Daarom is er dus veel gezongen deze dienst:

- Van onze weg door een nacht van strijd en zorgen  
door de nacht op weg naar huis (lied 801)

- Over hoe koud wij zijn, één voor één, en ongeborgen  
verlangend naar licht, dat ons aanstoot in de morgen (lied 601)

- Blijven we vertouwen dat wat de toekomst ons ook brengen zal,  
het ondank alles toch de hand van de ENE is die ons leidt (lied 913)

- En zegenen we elkaar al zingend  
dat we bewaard zijn in Gods liefde,  
dat ons leven bewaard is zelfs in de dood. (lied 416)

De laatste woorden van Gé zijn boven de kaart gekomen: *Ik ga nu naar huis.*

Dat wij allen hier of elders, nu of later, ons thuis mogen weten.

Dat de gedachtenis aan Gé ons allen tot zegen mag zijn.

Ds. Daan Bargerbos

## **Rubriek Meeleven (vanaf 19 juli)**

De bloemenkaart uit de internetdienst is met een groet naar de volgende gemeenteleden gebracht.

Dhr. D. H. Gronouwe

Dhr. H.J. Barink

Mw. M.E. Lens-Boysen

Mw. A. Wesseling-de Weerd

Mw. K. Wuijster

Lochem

Mw. M. Lalleman

Dhr. G.J. Hekkelman

Fam. G. Flasch

Mw. W. Scholten

Mw. Trudy ten Have

Poststraat 6

Rietdekkerweg 30

Wiltinkhof 14

Het Diekman 20

Zorgvilla Huize Dahme Nieuweweg 5

Reuvekamp 46

Flierderweg 11A

Het Wilgert 44

Ruiterweg 9

Gorsselse Enkweg 2

Mw. B en Dhr. H. Willeminck  
Dhr. Heusinkveld  
Mw. Gerda Ruiterkamp  
Dhr. Jan Dommerholt

Dortherweg 1A  
Reuvekamp 14  
Koedijk 2  
Lochemseweg 67

Bericht van overlijden.

Op 18 november is de heer D.H. Gronouwe overleden op de leeftijd van 78 jaar. Hij woonde samen met zijn vrouw op Poststraat 6

Op 30 november is op de leeftijd van 93 jaar mevrouw A. Reijneveld-Peschier overleden. Zij woonde aan de Oude Larendseweg 61

Op 1 december is de heer D. Denekamp overleden op de leeftijd van 93 jaar. Hij woonde op Poststraat 1E

Wij leven mee met de nabestaanden en wensen hun sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

Jannie Hietbrink

## **Maandbrief december 2020**

### **Hoop**

In de christelijke traditie zijn de woorden Geloof-Hoop-Liefde van grote betekenis. In deze tijd van het jaar en juist ook in deze Corona-situatie is Hoop iets wat wij zo nadrukkelijk nodig hebben. Hoop op betere tijden. Hoop op een gezonde toekomst. Hoop op een kind wat LICHT komt brengen in deze duistere dagen.

Ook de komende kerstperiode zal anders zijn dan we zo gewend waren. Dat geldt voor thuis, maar zeker ook voor de vieringen en activiteiten rond kerst. De diensten rond kerst zullen wel op de gebruikelijke momenten gehouden worden. Echter met aangepaste maatregelen. Elders in deze Kerkespraak vind u de regels die van toepassing zijn.

Dat kerst anders is als anders hoeft niet te betekenen dat de betekenis van kerst minder tot ons komt. Het tegendeel zou wel eens waar kunnen zijn.

### **Kerkenraad**

De kleine kerkenraad heeft dit jaar voor het laatst vergaderd op 2 december. We hebben gesproken over de voortgang van de samenwerking met Eefde en over het beroepingswerk, of beter: over datgene wat aan voorbereidend werk nodig is, voordat aan het eigenlijke



beroepingswerk begonnen kan worden. Elders vind u een bericht over de stand van zaken.

Ook zijn de begrotingen van Diaconie en kerk voor 2021 besproken en goedgekeurd.

In de vorige maandbrief is gesproken over de wens om begin 2021 enkele gemeentebijeenkomsten te plannen. Gezien de actuele ontwikkelingen rond de Corona-crisis hebben we toch besloten dit een paar maanden op te schuiven. Zodra de situatie het enigszins toelaat, zullen we hierop terug komen.

Op 24 januari is er weer een bevestigingsdienst. Verschillende ambtsdragers hebben aangegeven nog door te willen gaan met hun taak en gelukkig is er ook een nieuwe wijkouderling gevonden.

Helaas nemen we ook afscheid van enkelen.

Volgend jaar wil de kerkenraad een keer speciaal nadenken over het beleid rond het vinden en binden van voldoende vrijwilligers. Dit is van vitaal belang voor een actieve gemeente.

## Taakgroepen

In de taakgroep **Pastoraat** begint het buurtpastoraat zichtbaar van de grond te komen. Er komen van verschillende kanten suggesties binnen voor pastorale aandacht voor specifieke personen.

Zo wordt het pastoraat steeds meer een zaak van de hele gemeente.

Er wordt aandacht gevraagd voor een zorgvuldige voorbereiding van de wekelijkse bloemengroet.

Dit om praktische en soms pijnlijke misverstanden te voorkomen. De Diaconie pakt dit op.

De taakgroep **Jeugd en Jongeren** heeft op zondag 29 november aandacht besteed aan ons meerjaren project rond de bestrijding van kinderarbeid in Bogotá, Colombia. Er is een filmpje bekeken en besproken. Ook is er een mooi bedrag voor het project ingezameld.

Verder is het in deze Corona-tijd heel lastig om de jeugd actief bijvoorbeeld bij de diensten te betrekken.

Vanuit de taakgroep **Leren** is er geen nieuws.

De taakgroep **Vieren** is de kerstperiode aan het voorbereiden.

Bij de taakgroep **Diaconie** zijn de kerstgroeten inmiddels uitgezet bij de bezorgers. Ook De Borkel zal nog worden bezocht. En dit jaar is er voor de nieuwe Nederlanders ( de gezinnen die we dit voorjaar in de Diaconale dienst hadden uitgenodigd ) ook een attentie met kerst.

De taakgroep **Beheer** geeft aan dat de pastorie sinds 1 dec. nieuwe bewoners heeft.

Bernard van Dijk, onze koster, geeft samen met een aantal vrijwilligers de Brink een mooie schilderbeurt. Er is voorgesteld om in de oudejaarsnacht de kerkklokken te luiden. Dit als betekenisvol alternatief voor het ontbrekende vuurwerk. We willen hier aan meedoen.

In Epse wordt bekeken hoe de ventilatie van het gebouw verbeterd kan worden.

De voorbereiding van de actie Kerkbalans is in volle gang.

Deze keer was ook de taakgroep **Communicatie** aanwezig. Diverse roosters voor 2021 zijn vastgesteld. De ANBI informatie op de site zal geactualiseerd worden met de laatste rapportages.

Peter van der Steege

## **Mutaties kerkenraad en taakgroepen**

Dit jaar zijn er een aantal ambtsdragers die hun reguliere periode er op hebben zitten. Gelukkig hebben zij aangegeven, nog verder als ambtsdrager te willen blijven fungeren.

Dit zijn:

De heer Gerben Algra als ouderling

Mevrouw Gerda Ruiterkamp als diaken

De heer Wim Menkveld als ouderling-kerkrentmeester

Daarnaast zijn wij blij u te kunnen melden dat de heer Hans Lodder uit Epse bereid is als ouderling de taakgroep Pastoraat en de kerkenraad te komen versterken.

De (her-)bevestiging van bovengenoemde ambtsdragers vindt plaats op zondag 24 januari 2021 in de kerk in Gorssel.

Bij de taakgroep Pastoraat stoppen de heer Henk Dilweg en mevrouw Hetty Karsten als ouderling.

En mevrouw Lenie Spiegelenberg zal haar taak als bezoeker neerleggen.

Van deze ambtsdragers/bezoeker wordt afscheid genomen in dezelfde dienst.

Mocht iemand bezwaren hebben tegen de gevolgde procedure, dan kan dit uiterlijk eind december worden aangegeven bij de voorzitter van de kerkenraad.

## **Vacaturetijd**

Op 4 oktober jl. hebben wij afscheid genomen van onze predikant, ds. Daan Bargerbos en daarmee zijn wij een zogenaamde vacante gemeente geworden. Inmiddels zijn we twee maanden verder en geven wij u graag wat inzicht in de stappen die er tot nu toe ondernomen zijn.

Allereerst is in de contacten met Eefde de ontstane situatie besproken.

Beide kerkenraden hebben uitgesproken dat we gezamenlijk op zoek zullen gaan naar nieuwe professionals. Hiermee bedoelen we predikant, kerkelijk werker(-s), of tijdelijke (specifieke) functies.

Eefde is al een half jaar langer vacant en heeft inmiddels een profiel van de eigen gemeente opgesteld. Daar zullen wij binnenkort ook mee starten. Want hoewel we dus een gezamenlijk wervingstraject in willen gaan, zijn de beide gemeenten vooralsnog juridisch zelfstandig en zullen ze dus ook een deel van het werk en de benodigde documenten ieder voor de eigen situatie op moeten stellen.

Een belangrijk element in de vacante situatie is namelijk dat voordat er aan een beroepingstraject begonnen kan worden, er instemming van de classis gevraagd moet worden. Daartoe moeten een aantal documenten aangeleverd worden, waaronder een meerjaren prognose voor de exploitatie, het verloop van het ledenaantal, de leeftijdsopbouw, etc.

Dat is dus het huiswerk voor de korte termijn, de meerjaren prognose en een gemeenteprofiel. Daarna zal er een profiel opgemaakt worden voor de gewenste kandidaat (-daten) en kan het echte beroepingswerk samen met Eefde starten.

Inmiddels hebben we wel een consultant gevonden in de persoon van ds. Jaap Jonk uit Laren, die ons adviseert op het terrein van het beroepingswerk

Het kan goed zijn, en voor een deel hebben we dat ook al gemerkt, dat er bij u ideeën leven die u van belang vindt voor onze gemeente in het kader van het zoeken naar toekomstige professionele werkers binnen de beide gemeenten. U bent van harte uitgenodigd deze gedachten door te spelen aan de kerkenraad. U kunt dat doen via het mailadres [secretaris@pg-gorsselepse.nl](mailto:secretaris@pg-gorsselepse.nl)

Peter van der Steege

## **Vieringen rond kerst**

De vieringen op kerstavond en kerstmorgen zullen dit jaar -helaas- gezien de situatie met beperkingen te maken krijgen.

Momenteel kunnen de vieringen in de kerk in Gorssel met maximaal 30 personen bezocht worden. In de praktijk functioneert dat goed, al is het jammer dat er niet gezongen kan worden en dat er, vanwege de onderlinge afstand, maar beperkt sprake is van onderling contact.



Omdat de vieringen op kerst altijd door veel mensen bezocht worden, hebben we enkele spelregels opgesteld.

U dient daarbij rekening te houden met het volgende.

Op kerstavond en kerstmorgen zal het aantal bezoekers ook beperkt zijn tot 30.

Vooraf aanmelden is verplicht.

Dit kan tot uiterlijk dinsdag 22 december voor 12:00 uur bij de koster.

Te bereiken via [kostergorssel@gmail.com](mailto:kostergorssel@gmail.com) of tel. 0575 - 469782.

Om iedereen zoveel mogelijk de kans te geven een viering rond kerst bij te wonen, kunt u zich maar voor één viering opgeven, dus óf kerstavond 24 dec., óf kerstmorgen 25 dec.

Uiteraard zijn ook deze vieringen online te volgen via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl).

## **Van de diaconie – de eerste collecte**

Zondag 20 december: Solidaridad.

Solidaridad komt in actie voor een wereld waarin alles wordt gemaakt en gekocht in solidariteit met mens, milieu en toekomstige generaties. Als we allemaal solidair zijn komt niemand wat te kort. Solidaridad werkt op alle continenten: kleinschalige boeren worden getraind in milieuvriendelijke landbouwtechnieken en methoden om beter bestand te zijn tegen klimaatveranderingen. De kerken collecteren in deze adventstijd voor een specifiek project: thee uit India. Boeren maken - door een gebrek aan een duurzame oplossing – steeds meer gebruik van chemicaliën, die de grond verontreinigen en de gezondheid van de boeren aantasten. Het Trineta programma ontwikkelt trainingen om deze problemen aan te pakken.

Kerstavond 24 december en Eerste Kerstdag 25 december: Kerk in Actie – Vluchtelingkinderen in Griekenland

Met teveel mensen op een plek, in een onveilig kamp waar je soms wel drie jaar moet blijven. Zo leven kinderen in de Griekse vluchtelingenkampen. Met de kerstcampagne 'Geef licht' vraagt Kerk in Actie aandacht voor deze hachelijke omstandigheden! Met Kerst vieren wij de geboorte van Jezus, zelf een vluchtelingkind. In hem gaf God licht in het donker, dat kunnen wij doorgeven. Kerken staan op omdat zij geloven in een beter leven voor deze kinderen, zij helpen de kinderen met voedsel, kleding en onderwijs en proberen ze op een betere plek te krijgen.

Zondag 27 december: Dorcas.

Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Dorcas werkt al 35 jaar aan hulp- en ontwikkelingsprojecten in Oost - Europa, het Midden - Oosten en Afrika. Dorcas is actief op het gebied van duurzame ontwikkeling, sociale zorg, noodhulp en wederopbouw. Dorcas heeft 168 projecten in 18 landen en werkt samen met plaatselijke organisaties.

Oudjaar – donderdag 31 december: Plaatselijke diaconie.

Armoede signaleren en bestrijden is een kerntaak van de diaconie. De diaconieën van Eefde en Gorssel/Epse voeren alleen en (in de toekomst steeds meer gezamenlijk) activiteiten uit die tot doel hebben mensen in de knel hulp te bieden. Door de corona-crisis zijn veel activiteiten niet mogelijk. De inloopmiddag, de maaltijd in de Brink, de zondagse bloemengroet is door een kaart vervangen enz. Veel zaken worden nu anders ingevuld, wij hopen op betere tijden! Wel wordt er in de gemeente Gorssel/Epse en de Borkel een kerstgroet bezorgd.

Zondag 3 januari: Les Amis de Gambia.

Deze stichting opende in 2009 een kindertehuis voor weeskinderen in Gambia en werkt daarbij ook aan diverse projecten voor de lokale bevolking. In Gambia zijn veel weeskinderen die opgroeien zonder ouders. Het mag duidelijk zijn dat dit een schadelijke invloed heeft op de zorg en ontwikkeling van deze kinderen. Het doel is om hier 25 kinderen een thuis – incl. goed onderwijs – te geven zodat ze onbezorgd kunnen opgroeien tot evenwichtige volwassenen met een positief toekomstbeeld.

Zondag 10 januari: Interkerkelijke Stichting Bijzondere Noden.

Armoede komt (helaas) ook in onze maatschappij voor, met name onder alleenstaande ouders met kinderen, mensen zonder betaald werk, ouderen met een klein pensioen of mensen met psychische problemen. De I.S.B.N. geeft (meestal tijdelijke) hulp aan mensen in situaties waarbij b.v. de sociale/maatschappelijke diensten nog in gang gezet moeten worden. Soms gaat het om wat aanvulling om het eind van de maand te halen.

Zondag 17 januari: GOVOS – Bolivia.

GOVOS staat voor: Gorssel voor Ontwikkelingssamenwerking en is in 1980 opgericht. Sinds die tijd steunt de vereniging (met leden en donateurs) een educatief centrum in Cochabamba, de derde stad van Bolivia. Elke dag worden ongeveer 70 kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar opgevangen. Zij krijgen les en twee maaltijden per dag. Ook krijgen zo'n 50. Kinderen in de basisschoolleeftijd buitenschoolse opvang in het centrum, zodat ze van de straat zijn. U kunt donateur worden door U op te geven via [www.govos.nl](http://www.govos.nl). Een gift is ook welkom, deze kunt U overmaken op NL58 TRIO 0390 9979 43 t.n.v. GOVOS o.v.v. Bolivia.

Zondag 24 januari: Plaatselijke diaconie.(zie donderdag 31 december)

Voor alle collectes geldt: U kunt een gift overmaken op NL79 RABO 03223 00 630 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Eefde of op NL37 RABO 03223 59 392 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Gorssel/Epse, met vermelding van datum en doel.

Als U zelf een bedrag wilt overmaken voor Kerk in Actie dan kan dat op rek. nr. NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. datum en het specifieke doel.

Namens de diaconie wens ik U/jullie een Gezegend Kerstfeest en een gezond Nieuwjaar.

Cobie v.d. Vloot van Vliet.

## **Jaardoelen diaconie 2020**

Jaarlijks stelt de Diaconie, in overleg met en namens de ZWO, een bedrag beschikbaar voor goede doelen.

In 2020 is gekozen voor onderstaande doeleinden:

St. Okero Gorssel	100,00
Wilde Ganzen	100,00
Stichting Sparrow	200,00
ZOA Apeldoorn	100,00
Stichting Edukans	100,00
UNHCR Nederland	100,00
Kerk in Actie Zending	1.116,00

De ZWO en de Diaconie

## **Aan de bezorgers van Kerkespraak**

Fijn, dat er zo veel mensen die maandelijks voor Kerkespraak op pad gaan. Ook voor hen wijzigt er wat. Het komende jaar hebben we niet meer onze vaste 3e donderdag van de maand als verschijningsdatum, maar één week eerder. Dat zal even wennen zijn, maar het gaat vast lukken. U krijgt de Kerkespraken op de donderdag of vrijdag en dan is het fijn als ze zo snel mogelijk bezorgd kunnen worden, zodat iedereen ruim de tijd heeft deze te bekijken voor de eerstvolgende zondag.

Vriendelijke groet

Lydeke Matthes

## **Bedankt Gerrit en Willie Heijink!**

Kerk zijn kan alleen maar als je ook vrijwilligers hebt. Gerrit en Willie Heijink hebben hun bijdrage 15 jaar lang gegeven als vrijwilligers voor het kostersteam in Epse. Stoelen klaarzetten voor de diensten, het schoonhouden van het kerkgebouw hebben hun aandacht gehad. Maar ook het zetten van koffie voor na de dienst hebben zij trouw gedaan. Ook kreeg de tuin de nodige verzorging. Helaas lukt het niet om in een dienst in Epse aandacht te geven aan dit afscheid. Daarom bij deze Gerrit en Willie heel hartelijk bedankt voor jullie inzet en hartelijkheid als vrijwilligers in Epse. Dat jullie mogen genieten van jullie welverdiende vrije tijd.

Namens de Taakgroep Beheer

Henk Datema, voorzitter

## Alternatieve Herdertjestocht 2020

In de vorige Kerkespraak konden we u gelukkig melden dat er ook dit jaar een Herdertjestocht wordt georganiseerd. Wel een alternatieve versie, vanwege Een Zeker Virus. De werkgroep is goed op dreef en heeft veel respons ontvangen op de vraag naar hulp bij het (letterlijk) vormgeven van de route. Hartelijk dank daarvoor!

Inmiddels is er meer duidelijk over de logistiek.

De wandeling kan zelfstandig gelopen worden van 20 tot en met 24 december, van 11.00 tot 19.00 uur (op Kerstavond tot 17.00 uur). Vanzelfsprekend neemt u daarbij de actuele richtlijnen van het RIVM in acht. Vanaf 19 december kunt u op [gorsse.nl](http://gorsse.nl) en [www.pg-gorsselepse.nl](http://www.pg-gorsselepse.nl) de routebeschrijving als PDF downloaden.

In het algemeen valt waardering niet in geld uit te drukken. Maar voor dit lokale en niet geheel kosteloze evenement maakt u natuurlijk graag een uitzondering. Zeker als dat heel gemakkelijk kan, met een QR-code die u in de gedownloade routebeschrijving en ook hierbij aantreft.

We hopen op een goede opkomst en wensen u en uw gezin veel plezier!

De werkgroep van de Herdertjestocht 2020  
Sandra, Ida, Gerda, Joke, Wilma en Karin



Draagt u de Herdertjestocht ook een warm hart toe?

Via deze QR code kunt u uw gift doneren.





## Dankdag



Op 8 november hebben we dankdag gevierd in de kerk in Gorssel.

Namens de diaconie willen we graag iedereen van harte bedanken voor het meegebrachte eten en andere spullen! Een prachtige opbrengst, de voedselbank is er erg blij mee, zie bijgevoegde foto.

Met vriendelijke groet namens de diaconie,



Jan van Putten

## Terugblik en vooruitzien

De tijd gaat gestaag door, ook al leven we onze dagen allemaal in een verplichte vertraging. De corona-epidemie drukt nu al maanden een stempel op ons dagelijks bestaan. Even leek het ietsje beter te gaan, maar dat was van te korte duur. Wat een geluk – achteraf bezien – dat de strengere maatregelen net na het afscheid kwamen. Nu waren er en in de kerk en in de naast opgetrokken tent zo'n 100 mensen om deze onvergetelijke dag te markeren. De dag daarvoor nog een bijzonder receptie, waarbij we mensen, die via een Efteling-parcours in de kerk liepen, op afstand nog even gedag konden zeggen. En de dienst zelf was – ondanks alle beperkingen – een feestelijke dienst. Waarbij de grootste verrassing voor ons wel was, dat de kinderen er na al die maanden weer bij waren. En wat een originele cadeau's kregen we van hen mee: we genieten er nog steeds van! Na alle lovende woorden kwam er nog het overweldigende cadeau namens de gemeentelieden: de financiële bijdrage die we in betere tijden zullen spenderen in boekenstad Bredevoort. Minder dan een jaar geleden hadden we ons niet voor kunnen stellen, dat een afscheid na zoveel jaren van verbondenheid met zoveel mensen, op deze manier gestalte zou moeten krijgen.

En evenmin dat het zo ingewikkeld zou worden om je aan elkaar voor te stellen in een nieuwe gemeente. De aangescherpte maatregelen zorgden er voor, dat we maar met een beperkt aantal mensen in de kerk van Diever de intrede konden vieren.

Ach, natuurlijk was't het mooist geweest om bij de intrededienst heel veel mensen in de kerk te zien. Om dan na afloop op een gezellige receptie velen de hand te mogen schudden en eerste contacten te leggen. Daarom was het zo mooi bedacht, dat gemeenteleden via een kaart iets konden schrijven: een groet, een verwelkoming, een eerste kennismaking. Dat roept om een vervolg!

Nu zitten we nog midden in de 2<sup>e</sup> golf van de corona-pandemie. En ook al zijn er hoopgevende berichten van reeds ontwikkelde vaccins, het is duidelijk dat enige verlichting nog op zich laat wachten. Dus samenkomsten met veel mensen dicht op elkaar, die moeten we helaas nog even voor ons uit schuiven.

Annie en ik zijn ons sinds de zomer al aan het voorbereiden op onze komst naar Diever en Dwingeloo. Het is voor ons beide de eerste keer dat we een huis hebben gekocht. De ervaringsdeskundigen weten dat zoiets al met al heel wat voeten in de aarde heeft. Maar intussen zijn we geland, het huis is zo goed als ingericht en wordt steeds meer een nieuw thuis. Mijn studeerkamer is zo vol dat ik nog het nodige aan (studie)boeken zal moeten wegdoen voordat het helemaal goed is. Die tijd gun ik me dan maar even: ik kan maar moeilijk afstand doen van de boeken. Een kwaal waar wel meer collega's onder schijnen te lijden ... Langzaam maar zeker vordert ook het inrichten van een andere plek in huis, waar ik mijn grote liefhebberij boekbinden kan voortzetten. Het is een heerlijk vooruitzicht dat er straks een eigen ruimte is waar ik daarmee aan de slag kan. Annie heeft vrij snel nieuw werk gevonden en raakt ook daar meer vertrouwd. We zijn hier in de gemeente hartelijk ontvangen en voelen ons thuis in de buurt. We zien uit naar het verder ontdekken van de prachtige omgeving van deze mooie dorpen en hopen dat mettertijd de contacten met mensen in de kerk en in de dorpen zal groeien.

Dankzij de techniek zijn de diensten – net als in Gorssel - in de kerken in Diever en Dwingeloo goed online te volgen. Ook hier wordt er veel gebruik wordt gemaakt, en dat is heel fijn. Op deze manier zijn we dan toch met elkaar verbonden.

In de praktijk betekent het dat velen van de nieuwe gemeenteleden mij in elk geval al van gezicht kennen. Omgekeerd kan ik helaas niet zien wie er mee kijken. Buiten de stukjes die in de kerkbladen verschijnen, en de

vooral telefonische contacten, zijn er nog niet zoveel andere mogelijkheden om contacten te leggen. We zien daarom reikhalzend uit naar tijden van letterlijk meer toenadering en goede contacten. In deze adventstijd is er ook de groeiende verwachting van een normalere manier van elkaar ontmoeten.

We zien vooral in grote dankbaarheid terug op een bijzondere en fijne tijd in Gorssel en Epse. Dank voor alle fijne, eerlijke en bemoedigende woorden die we hebben mee gekregen.

Wilt u nog eens reageren, dan kan dat. Ons nieuwe adres is:

Daan Bargerbos en Aannie Dijkstra,  
De Vijvers 34

7991 BW DWINGELOO

Een hartelijke groet, mee namens Annie!

Daan Bargerbos

#### **Pastoraal medewerker: Mw. J. Mooij**

☎ 06-21384126 telefonisch spreekuur op dinsdag en donderdag van 9.00 tot

9.30 uur ✉ [pastorgorsselepse@xs4all.nl](mailto:pastorgorsselepse@xs4all.nl)

werkdagen: dinsdag, woensdagmiddag, donderdag, 1 dagdeel flexibel

#### **Contactpersonen werkgroepen**

##### **Diaconie: mw. C. van der Vloot van Vliet**

☎ 0575-495250 ✉ [diaconie@pg-gorsselepse.nl](mailto:diaconie@pg-gorsselepse.nl)

##### **Beheer: dhr. B. Postmus**

☎ 0575-472636 ✉ [beheer@pg-gorsselepse.nl](mailto:beheer@pg-gorsselepse.nl)

##### **Pastoraat: mw. I. Stegink**

☎ 06-20666466 ✉ [predikant@pg-gorsselepse.nl](mailto:predikant@pg-gorsselepse.nl)

##### **Vieren: mw. J. Hietbrink**

☎ 0575-491992 ✉ [predikant@pg-gorsselepse.nl](mailto:predikant@pg-gorsselepse.nl)

##### **Leren: dhr. Wevers**

☎ ✉ [predikant@pg-gorsselepse.nl](mailto:predikant@pg-gorsselepse.nl)

##### **Jeugd en Jongeren: mw. K. Sieders**

☎ 06-41869051 ✉ [jeugd@pg-gorsselepse.nl](mailto:jeugd@pg-gorsselepse.nl)

##### **Communicatie en Publiciteit: mw. J. Wijnbergen**

☎ 06-23586305 ✉ [webmaster@pg-gorsselepse.nl](mailto:webmaster@pg-gorsselepse.nl)

#### **(IBAN) Rekeningnummers van de Protestantse Gemeente Gorssel/Epse**

Wergroep:

Diaconie (incl. ZWO)

NL 37 RABO 03223.59.392

Beheer (algemeen)

NL 80 RABO 03223.02.552

Beheer (\*alleen voor bijdragen Kerkbalans)

NL 68 RABO 03867.84.876\*

## Mutatieberichten

Stuur ook uw kerk een kaartje bij verhuizing, huwelijk, geboorte en overlijden.

✉ voor alle leden: G.W. Dik, Lochemseweg 5-d, 7214 RA Epse

☎ 0575-492201 📧 [gw.dik@outlook.com](mailto:gw.dik@outlook.com)

## Zondagse bloemengroet na de kerkdienst

Namen van zieken en anderen doorgeven aan:

Epse: mw. J. Hietbrink ☎ 0575-491992

Gorssel: mw. L. Rensink ☎ 0575-493444 of mw. W.H. Willems ☎ 0575-492006

## Koster

Gorssel: B. van Dijk ☎ 06-54290041 📧 [kostergorssel@gmail.com](mailto:kostergorssel@gmail.com)

Epse: coördinatie mw. H t. Preuter ☎ 0575-492983

## Administratie en Verspreiding Kerkespraak

Mw. A.G. Matthes ☎ 0575-492248 ✉ Manegelaan 21, 7213 BN Gorssel

## Uitvaartverzorging Stichting "Memento Mori"

Uitvaartbegeleiders: mw. Henny Leemkuil en Rob Oostenrijk ☎ 0575-493988

✉ Hoofdstraat 27, 7213 CN Gorssel 📧 [info@mementomorigorssel.nl](mailto:info@mementomorigorssel.nl),

Website: [www.mementomorigorssel.nl](http://www.mementomorigorssel.nl)



**Protestantse  
Kerk**

Website: [www.pg-gorsslepse.nl](http://www.pg-gorsslepse.nl)

**U kunt onze vieringen volgen en terugkijken op  
[www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl)**

## Volgende Kerkespraak

Kerkespraak nummer 1 verschijnt op donderdag 28 januari 2021. Bij voorkeur kopij voor woensdag 20 januari mailen naar [Kerkespraak@hetnet.nl](mailto:Kerkespraak@hetnet.nl).

Kopij op papier kunt u inleveren bij mw. C. van Poecke (☎0575-490499) ✉ Voorende 22, 7213 XZ Gorssel.

Kerkespraak nummer 2 verschijnt op donderdag 25 februari 2021.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij te bewerken of niet te plaatsen.