

25 maart 2021
54^e jaargang nr. 3



Viering Avondmaal thuis

Kerkdiensten

Zondag 28 maart 2021

10.00 uur Ds. J.F. Muntendam, Epse

De eerste collecte is bestemd voor KerkInActie Zuid Afrika en de tweede collecte voor pastoraat in eigen gemeente.

Witte Donderdag 1 april 2021

19.30 uur Dr. M. de Vries-Schot en ds. H. van Boggelen

De eerste collecte is bestemd voor KerkInActie kleine arbeider Columbia en de tweede collecte voor pastoraat eigen gemeente.

Goede Vrijdag 2 april 2021

10.00 uur Dr. M. de Vries-Schot en ds. H. van Boggelen

Geen collecte

Paaswake zaterdag 3 april 2021

10.00 uur Dr. M. de Vries-Schot en ds. H. van Boggelen

De eerste collecte is bestemd voor KerkInActie kleine arbeider Columbia en de tweede collecte voor pastoraat in eigen gemeente.

Pasen zondag 4 april 2021

10.00 uur Dr. H.E.W. Wevers, Gorssel

De eerste collecte is bestemd voor KerkInActie kleine arbeider Columbia en de tweede collecte voor pastoraat in eigen gemeente.

Zondag 11 april 2021

10.00 uur Mw. Ds. S.M.A. Wevers- v.d. Feltz, Gorssel

De eerste collecte is bestemd voor kledingactie Oost Europa en de tweede collecte voor orgelfonds.

Zondag 18 april 2021

10.00 uur Ds. J. Bruin, Zutphen

De eerste collecte is bestemd voor Hassinkof en de tweede collecte voor onderhoud gebouwen.

Oecomenisch leesrooster

Datum	Zondag	Leesrooster
28 maart 2021	6 ^e van de 40 dagen	Marcus 11,1-11; (Johannes 12,1-24); Psalm 118,1-2.19-29 Jesaja 50,4-7; (Jesaja 52,12-53,12); Psalm 73,13-20 Filippenzen 2,5-11 Marcus 14,1-15,47
1 april 2021	Witte Donderdag	Exodus 12,(1)15-20 Psalm 81; (Psalm 116) Johannes 13,1-15 (Johannes 14,15-31 of Matteüs 26,30-46a)
2 april 2021	Goede Vrijdag	Exodus 12,(1)21-28 Hosea 6,1-6; Psalm 22 Hebreeën 9,11-15 Johannes 18,1-19,42
3 april 2021	Paasnacht	Genesis 1,1-2,3; Psalm 33,6-9 Genesis 22,1-18; Psalm 16,5-11 Exodus 14,15-15,1a; 15, 1b-3 Jesaja 54,4-14; Psalm 30,2-6 Jesaja 55,1-11; Jesaja 12,1-6 Ezechiël 36,24-28; Psalm 51,9-15 Sefanja 3,12-20; Psalm 126 Psalm 42,2-6 Romeinen 6,3-4 Kolossenzen 3,1-4 Marcus 16,1-8
4 april 2021	1e van Pasen	Jesaja 25,6-9 Psalm 118,15-24 Kolossenzen 3,1-4 Johannes 20,1-18
11 april 2021	2e van Pasen	Jesaja 26,1-13 Psalm 111 (Psalm 133) 1 Johannes 5,1-6 Johannes. 20,(19)24-31
18 april 2021	3e van Pasen	Micha 4,1-5 Psalm 98 (Psalm 4) 1 Johannes 1,1-7 Johannes 21,15-24

Hoor's van de Pastores

Het thema dit jaar van de PKN is 'Het goede leven'. Wat maakt het leven goed? Wat geeft het leven zin, ook in tijden van crisis? Het is een vraag die volop speelt in de samenleving.

Het samenleven met anderen, met mensen die je lief zijn, geeft zin. Het geeft zin om er voor elkaar te zijn. Nu we de pijn ervaren van elkaar niet nabij te kunnen zijn, beseffen we des te meer hoe waar dit is. Tegelijkertijd voegt het christelijk perspectief nog iets toe: in die ander komt iets van God naar je toe. En niet alleen in de ander die je graag mag of die dezelfde interesses heeft, maar ook in de ander die een beroep op je doet, of in de ander die je stoort.

Vanuit het geloof heeft het goede leven met God te maken. Hij maakt het leven goed. Niet in de zin van succesvol of moreel beter, maar je leven – met alle vreugde en verdriet – wordt in een ander kader gezet. Het licht van God, het licht van vergeving, valt over ons leven. Natuurlijk zijn er zorgen, maar dat is niet het laatste antwoord.

We leren wat het goede leven is door te lezen in de Bijbel. De verhalen bevatten een schat aan geloofservaringen, die mensen hebben opgedaan met de Eeuwige en hun naasten. In het Nieuwe Testament staat het leven van Jezus centraal. Hij leeft ons voor hoe wij in dit leven kunnen kiezen voor het goede leven. Daarnaast geeft Hij zijn leven voor ons. Opdat wij vanuit Gods liefde mogen leven en vergeven, telkens opnieuw.

Ik kwam een mooie tekst van Joke van der Velden tegen over de vraag wat leven is.

Rond het middaguur werd het stil aan de bosrand. Alles was in rust. Plotseling hief een kleine vink zijn kopje omhoog en vroeg: "Wat is eigenlijk leven?"

Allen dachten na. De heggenroos vouwde haar knop open en sprak: "Het leven is ontwikkeling."

De vlinder vloog van bloem tot bloem en snoepte hier en daar wat zoetheid. "Het leven is louter vreugde en zonneschijn!"

De mier sleepte een lange strohalm en zei: "Het leven is niets anders dan moeite en zwaar werk."

De mol stak z'n kopje uit de aarde en bromde: "Het leven is een strijd in het donker."

Hoog in de lucht trok een adelaar zijn cirkels en jubelde: “Het leven is één en al streven naar omhoog.”

In de avond kraste de uil: “Het leven betekent de gelegenheid benutten, terwijl anderen slapen.”

Later kwam er een jonge man langs, moe van het dansen en drinken: “Het leven is een voortdurend zoeken naar geluk en een hele reeks teleurstellingen, zoals deze avond”

Daarna werd het weer stil aan de bosrand.

Maar kort daarop ontwaakte het morgenrood in al haar pracht en straalde: “Leven is steeds opnieuw beginnen en het aanbreken van de eeuwigheid.”

Gezegende Pasen!

Jenny Mooij

De vieringen in de Stille Week



De kerkdiensten in de Stille Week worden gezamenlijk door Eefde en Gorssel/Epse verzorgd. De diensten zijn online: op Witte Donderdag vanuit Eefde, op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag vanuit Gorssel. Naast de zang van de cantor-organisten zingen enkele gemeenteleden mee; op Goede Vrijdag zal ook Cilianne van Kooten haar medewerking verlenen.

Voor de dienst op Witte Donderdag zal op de websites van de kerken de liturgie geplaatst worden. Deze kan vooraf gedownload worden.

De diensten kunnen gevolgd worden via de normale manier van ‘Kerkdienstgemist’ of uw settopbox in combinatie met uw TV. Automatisch krijgt u de juiste viering te zien, u hoeft dus niet zelf naar de andere kerk te zoeken.

(zie ook: Gezamenlijke diensten in Eefde en Gorssel/Epse)

In de Stille Week

Op **Palmzondag** begint de Stille Week. Het is de laatste week van de veertigdagentijd.

In veertig dagen zijn we onderweg naar het feest van de Opstanding.

We wachten in de stilte van ons hart op de dingen die komen. Jezus zal lijden en gaat zelfs zover dat Hij zijn leven geeft voor ons. Maar de dood heeft niet het laatste woord, want Hij staat op.

‘Vrij en liefdevol’

De vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag vormen één dienst met een doorgaande lijn op weg naar Pasen. Het thema van deze Drie dagen van Pasen is: ‘Vrij en liefdevol’.

Op **Witte Donderdag** horen we hoe Jezus zich in vrijheid dienstbaar toont door de voeten van zijn leerlingen te wassen. En Hij nodigt ons uit aan Zijn tafel. Aan brood en wijn geeft Hij een nieuwe betekenis. ‘Doe dit tot mijn gedachtenis’. Zo vieren we het Avondmaal als teken van een



nieuw verbond. Dat kan ook thuis door een eigen tafel te bereiden met een kaars of met bloemen erop. Daarop kan een stukje brood worden klaargelegd en een beker of glas met een kleine hoeveelheid wijn of druivensap of een ander soort sap. Vanzelfsprekend is het evengoed mogelijk om in gedachten en gebed deel te nemen.

Op **Goede Vrijdag** lezen we de lijdensgeschiedenis en het sterven van Jezus Messias om tot ons door te laten dringen hoe onvoorstelbaar groot Zijn liefde voor ons is dat Hij dit vrijwillig op zich heeft genomen en hoe waardevol we allemaal voor Hem zijn. De dienst eindigt in stilte en het wordt donker, want als we het sterven van Christus gedenken is er geen licht meer, alleen nog maar leegte.

Op **Stille Zaterdag** komen we in stilte de kerk binnen, nog onder de indruk van Goede Vrijdag. We wachten op het Licht van de Opstanding, want we weten dat de dood Hem niet kon vasthouden. We lezen bijbelgedeelten over Gods verbondenheid met ons, die ons Zijn opdracht geeft mensen naar Zijn hart te zijn. We gedenken het moment waarop wij

gedoopt zijn en Zijn Naam in één adem met onze naam geklonken heeft. Als we een eigen doopkaars hebben dan kunnen we die er thuis bij zetten. We beseffen dat we mogen leven en onszelf mogen geven vanuit de overgave van Christus aan ons. Zijn liefde mogen we doorgeven aan elkaar en aan de schepping. En we mogen vrijuit leven, omdat we bevrijd zijn van alle kwaad, schuld, lijden, angst en tekortkomingen, ook in deze tijd en in de huidige omstandigheden.

We wensen u en jou een goede Stille Week toe uitlopend op Paasmorgen!

Nico Jansen en Bert van Kooten, cantor-organisten,
Ds. Hannie van Boggelen en dr. Margreet de Vries-Schot, voorgangers.

Rubriek Meeleven (vanaf 19 juli)

De bloemenkaarten uit de vieringen zijn met een groet naar de volgende gemeenteleden gebracht.

Dhr. en Mw. Hendriks-Bos	De Bosch 20	50 jarig huwelijk
Mw. A. Radstaake-Heijenk	Veldhofstraat 34d	
Mw. M. C. Klein Nulend	Voortseweg 1a	
Mw. A. Schoneveld-Klein Hulse	Dortherweg 41	
Mw. T. ten Have-Issenhove	Gorsselse Enkweg 2	
Mw. G. Leuvenink-Schaap en		
Mw. H. Leuvenink	Flessenbosweg 12	
Dhr. B. Rensink	Roskamweg 4	
Mw. J. Dik	Lochemseweg 5d	
Mw. J. Hietbrink	Epserenk 26	
Mw. H.A. Stegeman-Broer	Beukenlaan 12	
Dhr. B. Nengerman	Dortherweg 27a	

Bericht van overlijden.

Mevrouw Maria Christina Klein Nulend is op 6 maart overleden op de leeftijd van 69 jaar. Zij woonde Voortseweg 1a

Op 9 maart is de heer Johannes Herman Boerboom overleden op de leeftijd van 94 jaar. Hij woonde aan de Ravensweerdsweg 30.

Ons medeleven gaat uit naar de families en wensen hen sterkte met het verwerken van dit verlies.

Jannie Hietbrink

Rectificatie

Tot onze enorme spijt moeten we u meedelen, dat we afgelopen zondag 14 maart een erge fout hebben gemaakt door af te kondigen, dat mw. Bechtle-Peters zou zijn overleden. We kunnen u echter melden, dat zij nog steeds op de Borkel woont. We hebben geen goed zicht hoe dit precies heeft kunnen gebeuren, maar we hebben inmiddels wel maatregelen getroffen om herhaling in de toekomst te voorkomen door alle mededelingen zeer zorgvuldig vooraf te controleren.

We verontschuldigen ons voor de ontstane verwarring en bieden dan ook de familie en mevrouw Bechtle-Peters onze welgemeende en oprechte excuses aan.

Namens Taakgroep Pastoraat,

Jannie Hietbrink, Gerben Algra

Maandbrief maart 2021

Op weg naar Pasen

Nog maar even en we vieren Pasen.

Na in de Stille week stil te staan bij teleurstelling en lijden, vieren we met Pasen het feest van nieuw leven en een nieuw begin. Ondanks de beperkingen hopen we op een goede periode.

Laten we ook hopen dat we rond die tijd ook in ons dagelijks leven een beetje een 'nieuw begin' kunnen ervaren. Dat er wellicht versoepelingen mogelijk zijn en we elkaar ook weer kunnen ontmoeten.

Kerkenraad

De kleine kerkenraad heeft (telefonisch) vergaderd op 8 maart.

Daarnaast is er ook een gezamenlijk (online) overleg geweest van de beide kerkenraden van Eefde en Gorssel/Epse. Zoals al in de vorige Kerkespraak en ook elders in dit nummer is beschreven, wordt de samenwerking momenteel weer voortvarend opgepakt. We volstaan hier met te noemen dat het coördinatieteam inmiddels van start is gegaan, dat er stappen zijn gezet op het gebied van het beroepingswerk en dat we vanaf mei regelmatig gezamenlijke vieringen zullen hebben.

Wanneer we een aantal stappen verder zijn in het beroepingswerk, zullen we ook een gemeenteoverleg houden om de gemeenteleden in detail de plannen voor te leggen. Hopelijk kunnen we tegen die tijd weer fysiek bij elkaar komen voor een dergelijk overleg.

Omdat dit voorlopig nog niet kan en mag, en er toch wel veel te melden valt, zullen we u op zondag 25 april aansluitend op de kerkdienst via de online uitzending alvast bijpraten over de tussenstand van de diverse onderwerpen.

Vanuit de kleine kerkenraad valt nog te melden dat we samen met Eefde een aanbod richting de burgerlijke gemeente Lochem hebben gedaan om - indien daar behoefte aan is- de kerkgebouwen beschikbaar te stellen voor het voortgezet onderwijs.

Taakgroepen

In de taakgroep **Pastoraat** gaat Gerben Algra zijn taak weer oppakken. Gelukkig is hij inmiddels weer zover hersteld. Omdat een bijeenkomst met bezoekers niet mogelijk is, heeft Jenny Mooij de rollen omgedraaid en is bij de individuele bezoekers langs gegaan. De Paaskaars is geregeld.

De taakgroep **Jeugd en Jongeren** heeft een Valentijnsactie gehouden die erg werd gewaardeerd. Ook de verrassing voor De Borkel is concreet gemaakt.

De taakgroep **Leren** heeft momenteel geen activiteiten.

De taakgroep **Vieren** heeft de praktische aspecten voor de 40-dagen tijd en de 'stille week' doorgenomen. Ook zijn de werkafspraken rond de gedachteniswand in Gorssel en Epse opgefrist.

In de taakgroep **Diaconie** is inderdaad besloten om de Paasgroeten te verschuiven naar Pinksteren. In het overleg met Eefde zijn enkele speerpunten benoemd, die verder in kleinere werkgroepen uitgewerkt gaan worden.

Binnen de taakgroep **Beheer** wordt drifstig becijferd hoe de meerjaren prognose voor onze gemeente er uit komt te zien. Deze meerjaren prognose is ook nodig voor het beroepingswerk. Belangrijkste componenten zijn: het ledenbestand, trends in de actie Kerkbalans, de post voor predikant/kerkelijk werker en het reeds geïnterpreteerde meerjaren onderhoud.

Ook de taakgroep **Communicatie** was weer aanwezig. Zodra het kan wil men weer een keer fysiek bij elkaar komen om een aantal zaken af te stemmen. Een aspect wat opnieuw tegen het licht zal worden gehouden is het publiceren van 'wel en wee' en mutaties binnen de gemeente. Mededelingen over gemeentelieden versterken de onderlinge band, er zit echter wel een privacy aspect aan. Misschien gaat Marleen Ilbrink dan ook aanschuiven, want zij heeft aangegeven wel mee te willen werken aan Kerkespraak. Heel mooi !

Van de diaconie

De eerste collecte.

Zondag 28 maart: Kerk in Actie-Zuid- Afrika. Veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria groeien op in gewelddadige wijken en gebroken gezinnen. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40 procent van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. Kerk in Actie ondersteunt een organisatie die jongeren helpt met huiswerk, maar vooral met persoonlijke groei. Ze doet dit totdat ze volwassen zijn. Jongeren leren sociale en creatieve vaardigheden waardoor ze weerbaarder worden en kans maken op een beter leven.

Witte donderdag 1 april: Project Kerk in Actie-Colombia-Kleine Arbeider. Dit project wordt voor drie jaar ondersteund door de taakgroep-diaconie van Eefde en Gorssel/Epse. Kerk in Actie werkt samen met St. de Kleine Arbeider, die zich inzet voor onderwijs voor jongeren in de sloppenwijken van Bogotá. Maar liefst anderhalf miljoen kinderen moeten werken in Colombia, zij doen zwaar en gevaarlijk werk, maken lange dagen. St. de Kleine Arbeider is een bevlogen organisatie die onderwijs biedt aan deze kinderen en hun weerbaar maakt om hun kansen op een betere toekomst te vergroten. Ook ouders en vooral tienermoeders worden ondersteund.

Goede vrijdag 2 april: Geen collecte.

Stille zaterdag 3 april: St. de Kleine Arbeider.

Paaszondag 4 april: St. de Kleine Arbeider.

Zondag 11 april: Kledingactie voor Oost-Europa in samenwerking met Ineke te Wierik in samenwerking met Sandra Meijer. Deze inzamelactie bestaat al sinds eind jaren tachtig. De goederen worden verdeeld in Polen, Rusland, Oekraïne en Moldavië. De goederen zijn bestemd voor ouderen, alleenstaanden, gehandicapten en kinderen in tehuizen. De dames werken samen met de 'St. Zending over grenzen' te Almere. Deze stichting geeft ook humanitaire en sociale hulp in deze landen.

Zondag 18 april: Hassinkhof. De Hassinkhof in Gorssel is in 1994 ontstaan op initiatief van enkele ouders die voor hun zoon/dochter met een beperking een huis zochten, waar zij zo gewoon mogelijk kunnen leven, wonen en gelukkig zijn. De Woningbouwver. Ijsseldalwonen en Philadelphia werden ingeschakeld en werkten volledig mee. Boven wonen al jaren dezelfde vijf bewoners die volledig zijn ingeburgerd in buurt en dorp, de benedenverdieping is ingericht als logeershuis, voor b.v. tijdelijke opvang, weekeind of week voor mensen met een beperking.

Zondag 25 april: Kerk in Actie-Binnenland – AZC. Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komen, is jonger dan 18 jaar. Ze hebben

vaak nare ervaringen achter de rug en hun bestaan in Nederland is meestal ook onzeker. Met steun van Kerk in Actie organiseert stichting De Vrolijkheid creatieve activiteiten voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra. Door b.v. muziek, dans, theater, film en fotografie wil De Vrolijkheid de talenten van de jonge bewoners van asielzoekerscentra tot bloei laten komen en hun veerkracht versterken. Voor alle collectes geld:

U kunt een bedrag overmaken op: NL79 RABO 03223 00 630 t.n.v. Prot. Gem. Eefde of op NL37 RABO 03223 59 392 t.n.v. Prot. Gem. Gorssel/Epse. Als U zelf een bedrag wilt overmaken voor Kerk in Actie dan kan dat op rek. nr. NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. datum en het specifieke doel.

Namens de diaconie wens ik U/jullie een gezegende Pasen,
Cobie v.d. Vloot van Vliet

Gezamenlijke diensten in Eefde en Gorssel/Epse

In de vorige Kerkespraak hebben we u aangegeven welke vervolgstappen er zijn gezet in het samenwerkingsproces.

Ook zijn de gezamenlijke vieringen in de Stille week genoemd.

Naar aanleiding van de vraag: 'wat kunnen we nog meer gezamenlijk doen?' hebben beide kerkenraden inmiddels besloten, dat gezamenlijke diensten ook een goede bijdrage kunnen leveren aan een nauwere band.

Daarom zal er vanaf mei iedere maand een gezamenlijke dienst worden gehouden, wisselend in Eefde of Gorssel. Zoals eerder aangegeven kan Epse hierin vooralsnog niet meedraaien, vanwege de Corona situatie en het ontbreken van een online mogelijkheid.

In de Coronatijd betekent dit dat we via 'Kerkdienst gemist' bij elkaar kunnen meekijken. In de andere kerk is er die zondag geen dienst.

Na augustus zullen deze diensten geëvalueerd worden en zal bekeken worden of we een stap verder willen gaan, bijvoorbeeld met het uitwisselen van ambtsdragers.

We hebben het volgende rooster afgesproken:

2 mei - Eefde

6 juni - Gorssel

4 juli - Eefde

1 augustus - Gorssel

12 september - gezamenlijke startdienst

Om het voor iedereen zo eenvoudig mogelijk te houden, hebben we het zo geregeld dat u op de normale manier 'Kerkdienst gemist' kunt gebruiken, of uw settopbox in combinatie met uw TV. Automatisch krijgt u de juiste viering te zien. U hoeft dus niet zelf naar de andere kerk te zoeken.

Mede naar aanleiding van de geluiden uit de landelijke kerk hebben beide kerkenraden ook gesproken over mogelijke versoepelingen rond de vieringen, met name of er ook weer bezoekers kunnen worden toegelaten in de kerkdienst.

We hebben echter besloten op dit moment nog niet te versoepelen. De situatie rond Corona is nog nauwelijks stabiel. Ook zou er zeker nog niet gezongen kunnen worden door de gemeente en geen koffiedrinken na afloop. Maar bovendien vinden we het ten opzichte van onze omgeving niet erg solidair om al weer bezoekers toe te laten. De horeca, verenigingen, binnensporten enz. zitten nog op slot. Het is dan lastig uit te leggen dat er wel kerkdiensten met (beperkt) bezoekers gehouden worden.

Dus in lijn met het overheidsbeleid vragen we iedereen nog een tijdje vol te houden. Misschien dat we volgende maand tot een andere beoordeling kunnen komen en we hopen dat we vanaf dan wel voorzichtig weer stappen in de richting van 'normale kerkdiensten' kunnen zetten.

Namens de kerkenraden,

Trix en Peter

Pinkstergroeten

In verband met de nog steeds strenge Corona-maatregelen heeft de Taakgroep Diaconie besloten de Paasgroeten voor dit jaar uit te stellen en er een Pinkstergroet van te maken. Met hulp van vele vrijwilligers zullen deze groeten tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren bezorgd worden in de vorm van een plantje. De groeten worden gebracht bij heel veel ouderen maar ook bij andere gemeenteleden die om uiteenlopende redenen wat extra aandacht verdienen.

Bent u op de hoogte van recent veranderde omstandigheden houdt u ons dan alstublieft op de hoogte.

Graag doen wij weer een beroep op alle vrijwilligers om ons te helpen bij de bezorging.

Namens de Diaconie:

Gerda Ruiterkamp, tel. 494189, e-mail, teunruiterkamp@hetnet.nl, of
Hennie Hekkert, tel. 493545, e-mail, J.Hekkert4@kpnplanet.nl.

Geen voorjaarsmarkt; medewerker postzegels gezocht

Het zal U niet verbazen, maar ook de voorjaars-rommelmarkt gaat dit jaar vanwege Corona niet door. Er zijn nog onvoldoende medewerkers en zeker onvoldoende bezoekers gevaccineerd. We krijgen geen toestemming van de gemeente. Maar we vinden het zelf ook niet verantwoord.

Daarom komen we weer met de al eerder gedane vraag. Zou U de mooie spulletjes en de planten voor ons willen bewaren voor de wintermarkt 2021 en voor de voorjaarsmarkt 2022. Dat is voor U misschien een probleem, maar wij hebben geen bergruimte meer. De schuur bij Jo Willems is helemaal vol.

Onze postzegelman Dick Gronouwe is overleden, Wij zijn hem zeer erkentelijk voor het deskundige werk, dat hij voor ons heeft gedaan. Vanaf 2016 heeft hij zich vol overgave tot het laatst toe voor ons ingezet. Het team boeken zoekt een opvolger die kan helpen bij het selecteren en ordenen van postzegels en het tijdens de rommelmarkt verkopen van die postzegels. Enige kennis van het verzamelen van postzegels is wel prettig. Nadere informatie is te verkrijgen bij Fokke van der Ploeg (0575 494821, fvanderploeg@kickmail.nl)

Inzameling van goederen en kleding

Hierbij een herinnering aan de inzamelingsactie van goederen en kleding door de diaconie op 10 april a.s.

In de Gids en op de site van Gorssel.nl zult u er ook over lezen.!

Goederen zijn voor Oost-Europa en worden door de familie te Wierik uit Lochem verzorgd.

In de vorige kerkespraak leest u er meer over.

Voor meer inlichtingen kunt u eventueel bellen naar D. Westendorp, 0575- 493195. Doet u weer mee?

Met vriendelijke groet,

Diny Westendorp

Diaconaat – hoe leuk is dat ?!



De diakenen vertellen u wat ze doen en hoeveel plezier ze daaraan beleven. Grace Molegraaf praat met hen.

Deze maand vertelt Gerda Ruiterskamp over haar werk.

Hallo Gerda, vertel eens, hoe lang ben je al diaken?

“Ik ben al 8 jaar diaken, ik moet opnieuw bevestigd worden voor mijn laatste 4 jaar. Maar ja, door corona is daar nog niks van gekomen.”

Waarom ben je toen diaken geworden?

“Ze vroegen mij om diaken te worden. Daar moest ik wel even over denken. Ik hielp altijd met de kinderkerk in Epse. Dat was heel leuk, maar daar was ik na 15 jaar mee gestopt. En diaconaat is ook praktisch werk met mensen”

En is dat uitgekomen? Wat is jouw taak in de diaconie dan?

“Ik houd mij bezig met armoedebestrijding. ISBN, het vakantiebureau, de kledingactie, dat soort dingen.”

ISBN wat is dat, vertel daar eens iets meer over.

“Interkerkelijke stichting bijzondere noden. Daar zitten de kerken van oud Gorssel in en de Rooms Katholieke kerk van Joppe. Het bestaat al heel lang en het is een stichting waar mensen die even erg knel zitten een beroep op kunnen doen. We komen bij elkaar in de oude pastorie van Joppe en bespreken de aanvragen, die de voorzitter of de beheerster inbrengen.”

Hoe komen jullie aan namen dan?

“Meestal via de predikanten, maar soms ook van anderen, die weten dat wij bestaan”

Kan iedereen alles vragen?

“Ja in principe wel. Maar wij kijken naar de situatie van het gezin en beslissen dan of iets kan of niet. En natuurlijk ook of de gemeente of andere organisaties kunnen helpen.”

Tegenwoordig valt erg veel hulp onder de bijzondere bijstand. Heeft ISBN nog veel te doen?

“Minder als vroeger, dat is wel waar”

Je had het ook over vakanties - vertel eens, voor wie is dat bedoeld?

“IKA is een vakantiebureau van de kerken in de Achterhoek en de Liemers . Het is bedoeld voor ouderen, gehandicapten en chronisch zieken, die moeilijk op vakantie kunnen. Alleenstaanden, maar ook partners kunnen mee. En er is volop zorg voor iedereen van professionals en vrijwilligers. Het zijn volledig verzorgde weken in vakantiehuizen of zorghotels. En als de kosten een probleem zijn helpt de diaconie mee“

Hoe komen jullie aan de mensen die ervoor in aanmerking komen?

“We schrijven in de kerkbladen en in de streekbladen en we proberen mensen waarvan we weten dat ze het goed zouden kunnen gebruiken, over te halen mee te gaan. En dan blijkt het altijd heel erg leuk te zijn. De meeste mensen willen dan graag het volgend jaar weer mee. Er komen ook vaak vriendschappen uit voort, een vriendin die je regelmatig belt en nog eens gezellig over de ervaringen praat “

Dat lijkt me ook leuk werk, om mensen op die manier blij te maken. Zijn er nog andere activiteiten die met armoede te maken hebben?

“O ja, nog genoeg. De kledingactie bijvoorbeeld. Twee keer per jaar zamelen we kleding in voor arme mensen in Oost-Europa, Moldavië en Oekraïne. Dat wordt via de kerken daar verspreid. Mevrouw te Wierik in Lochem zoekt het uit en verstuurd het. “

Doe je dat ook samen met anderen?

“Ja, dat gaat ook via de gezamenlijke diaconieën van Oud Gorssel. En nu we samen- werking zoeken met Eefde gaan we ook samen met Eefde kijken of we een kledingbank kunnen opzetten voor Eefde/Gorssel/Epse/Joppe. Voor de mensen die hier in de omgeving niet zo makkelijk rond kunnen komen. Werk genoeg te doen”

Je hebt in ieder geval nog 4 jaar te gaan. Wat zul je missen als je er mee ophoudt?

“De gezelligheid van het samen ergens aan werken. En de contacten met de mensen. Maar och, genoeg andere dingen te doen. Ik vind dan wel weer wat anders, daar ben ik niet bang voor. “

Bedankt voor dit leuke gesprek en succes met het vele werk.

Expositie Bonhoeffer 75 jaar



De stichting Roos van Culemborg heeft in 2020 in het kader van **75 jaar bevrijding** een project georganiseerd voor de nagedachtenis aan Dietrich Bonhoeffer. Vlak voor het einde van de oorlog werd hij ter dood gebracht.

Bonhoeffer schreef in gevangenschap gebeden en een tiental gedichten.

De stichting heeft twee schrijver/dichters en de schilderes Jeltje Hoogenkamp uitgenodigd zich te laten inspireren door deze geschriften van Bonhoeffer. De resultaten daarvan zijn samengebracht in een werkschrift. (Bonhoeffer75, Gedichten en gebeden in gevangenschap). Op deze manier- zo zegt de stichting- worden grote thema's aangesneden, zoals keuzes maken, zelfreflectie, het geloof behouden in wanhopige omstandigheden en de fundamentele ervaring dat God mensen overeind houdt.

Het was de bedoeling van de taakgroep 'Ontmoeting en Inspiratie' in 2020 de schilderijen van Jeltje Hoogenkamp rond Bonhoeffer in de Ontmoetingskerk ten toon te stellen. Dat was door corona niet mogelijk, ook dit jaar niet. In plaats van de tentoonstelling in de kerk laten we de komende tijd de schilderijen met een gedicht voorbij komen in Kerkvenster en Kerkespraak. Eén per nummer, dertien keer. De Kerkvensters met de afbeelding zijn in kleur ook te zien op www.ontmoetingskerk-eefde.nl Als u interesse hebt om erover na te praten, laat u dit dan weten aan Tjerie Kale. Wellicht kunnen we daarvoor dan iets bedenken. gtkadevr@gmail.com of (0575) 511819.

1^e van 13 SCHILDERIJEN VAN JELTJE HOOGENKAMP



Verleden

Je bent gegaan, geliefd
geluk en diep beminde
smart.
Hoe zal ik je noemen?
Ademnood of leven,
heerlijkheid,
stuk van mezelf, mijn hart,
verleden tijd?

Ik weet alleen maar dat je
bent gegaan, alles is
voorbij.

VRAAG

WAT IS DE KRACHT VAN
HERINNERINGEN ?

Lied van de gevangene

De deur valt in het zware slot.
Jouw voetstap galmt nog na.
Verleden lost in stilte op,
waar ik verloren sta.

Jij bent de zon die onderging,
die in de zee verdween.
Ik haat wat mij nog overblijft
aan beelden om mij heen.

Ik eis terug wat mij ontviel,
de dagen van weleer,
je geur, je adem en je lach,
je ogen nog veel meer.

De nacht, de slaap, is mij tot vriend,
schenkt mij vergetelheid.
De droom brengt jou bij mij terug.
Ik proef de goede tijd.

Dan schrik ik wakker uit mijn slaap.
Mijn denken kantelt om.
Mijn zoeken is vergeefs geweest.
Waarom mijn God, waarom?

Het kloppend hart van mijn bestaan
ligt in uw hand, mijn lot:
verleden, toekomst, schuld, berouw.
Bewaar mij, goede God

René van Loenen, liedtekst bij het gedicht "verleden" van Dietrich Bonhoeffer, melodie Liedboek 848

Pastoraal medewerker: Mw. J. Mooij

☎ 06-21384126 telefonisch spreekuur op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 9.30 uur
✉ pastorgorsselepse@xs4all.nl
werkdagen: dinsdag, woensdagmiddag, donderdag, 1 dagdeel flexibel

Predikant: vacature

Contactpersonen werkgroepen

Diaconie: mw. C. van der Vloot van Vliet

☎ 0575-495250 ✉ diaconie@pg-gorsselepse.nl

Beheer: dhr. C. Leijstra

☎ 0575-495101 ✉ beheer@pg-gorsselepse.nl

Pastoraat: mw. I. Stegink

☎ 06-20666466 ✉ predikant@pg-gorsselepse.nl

Vieren: mw. J. Hietbrink

☎ 0575-491992 ✉ predikant@pg-gorsselepse.nl

Leren: dhr. Wevers

☎ ✉ predikant@pg-gorsselepse.nl

Jeugd en Jongeren: mw. K. Sieders

☎ 06-41869051 ✉ jeugd@pg-gorsselepse.nl

Communicatie en Publiciteit: mw. J. Wijnbergen

☎ 06-23586305 ✉ webmaster@pg-gorsselepse.nl

(IBAN) Rekeningnummers van de Protestantse Gemeente Gorssel/Epse

Werkgroep:

Diaconie (incl. ZWO)	NL 37 RABO 03223.59.392
Beheer (algemeen)	NL 80 RABO 03223.02.552
Beheer (*alleen voor bijdragen Kerkbalans)	NL 68 RABO 03867.84.876*

Mutatieberichten

Stuur ook uw kerk een kaartje bij verhuizing, huwelijk, geboorte en overlijden.

✉ voor alle leden: G.W. Dik, Lochemseweg 5-d, 7214 RA Epse

☎ 0575-492201 ✉ gw.dik@outlook.com

Zondagse bloemengroet na de kerkdienst

Namen van zieken en anderen doorgeven aan:

Epse: mw. J. Hietbrink ☎ 0575-491992

Gorssel: mw. L. Rensink ☎ 0575-493444 of mw. W.H. Willems ☎ 0575-492006

Koster

Gorssel: B. van Dijk ☎ 06-54290041 ✉ kostergorssel@gmail.com
Epse: coördinatie mw. H t. Preuter ☎ 0575-492983

Administratie en Verspreiding Kerkespraak

Mw. A.G. Matthes ☎ 0575-492248 ✉ Manegelaan 21, 7213 BN Gorssel

Uitvaartverzorging Stichting "Memento Mori"

Uitvaartbegeleiders: mw. Henny Leemkuil en Rob Oostenrijk ☎ 0575-493988
✉ Hoofdstraat 27, 7213 CN Gorssel ✉ info@mementomorigorssel.nl,
Website: www.mementomorigorssel.nl



**Protestantse
Kerk**

Website: www.pg-gorsselepse.nl

**U kunt onze vieringen volgen en terugkijken op
www.kerkdienstgemist.nl**

Volgende Kerkespraak

Kerkespraak nummer 4 verschijnt op donderdag 22 april 2021.

U kunt kopij acht dagen voor het verschijnen (woensdag 14 april 2021) mailen naar Kerkespraak@hetnet.nl. Kopij op papier kunt u inleveren bij mw. C. van Poecke, ✉ Voorende 22, 7213 XZ Gorssel. In bijzondere gevallen kunt u telefonisch contact opnemen met Carolien van Poecke (☎0575-490499)

Kerkespraak nummer 5 verschijnt op donderdag 20 mei 2021.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij te bewerken of niet te plaatsen.