

»Kerkespraak«

Kerkblad van de
Protestantse Gemeente
Gorssel/Epse



juni 2024
58e jaargang nr. 6/7

Wi-j doet 't samen

Achternveftig joar gelee, ons karkblad begon
Schrieven, stencillen, t is een gedoo
Wi-j doet 't samen, niet alleen, wi-j doet 't samen
Of i-j jong of old bunt, arm of riek,
Wi-j doet 't samen

Noe de computer, dat lik wel alleen
Drukken, verspreiden, dat doei-j met zovöl
Dus goat wi-j samen, niet alleen,
Wi-j doet 't samen
Of i-j groot of klein bunt, links of rechts,
Wi-j doet 't samen

Een heel ni-j begin, samen met Eefde
Want a-j alles alleen wilt, dan kom i-j te kort
Wi-j doet 't samen, niet alleen, wi-j doet 't samen
Of i-j wit of zwart bunt, bruun of geil,
Wi-j doet 't samen

Bewerkte tekst van Normaal

Kerkdiensten



U kunt de vieringen in Eefde en Gorssel volgen en terugkijken via internet op www.kerkdienstgemist.nl.

Vervoer naar Eefde?

Als u geen vervoer heeft naar de kerk in Eefde geeft u dat dan door aan Jan van Putten (0575-490956, email: janvanputten@solcon.nl)

Zondag 7 juli 2024

Eefde	10.00 uur	Ds. G. de Pender, cantorij Eefde
-------	-----------	----------------------------------

De eerste collecte is bestemd voor plaatselijke diaconie en de tweede collecte voor afdracht quotum.

Zaterdag 13 juli 2024 om 15.30 uur viering Borkel: Mw. R. Rijk

Zondag 14 juli 2024

Gorssel	10.00 uur	Ds. G. de Pender, maaltijd van de Heer m.m.v. cantorij Gorssel/Epse
---------	-----------	---

De eerste collecte is bestemd voor stichting leergeld Lochem en de tweede collecte voor afdracht quotum.

Zondag 21 juli 2024

Eefde	10.00 uur	Dr. Ir. M.T. Hilhorst, Gorssel
-------	-----------	--------------------------------

De eerste collecte is bestemd voor quotum diaconie en de tweede collecte voor onderhoud gebouwen

Zaterdag 27 juli 2024 om 15.30 uur viering Borkel: Mw. R. van Veen

Zondag 28 juli 2024

Gorssel	10.00 uur	Mw Dr. M.R. de Vries-Schot, Gorssel
---------	-----------	-------------------------------------

De eerste collecte is bestemd voor UAF studiefonds asielzoekers en de tweede collecte voor orgelfonds/Beeld en geluid.

Zondag 4 augustus 2024

Eefde	10.00 uur	Ds. R. Reiling, Steenderen
-------	-----------	----------------------------

De eerste collecte is bestemd voor Hassinkhof en de tweede collecte voor commissie vieren.

Zaterdag 10 augustus 2024 om 15.30 uur viering Borkel: Mw. R. Rijk

Zondag 11 augustus 2024

Gorssel	10.00 uur	Ds. J.W.L. van de Sterre, Deventer
---------	-----------	------------------------------------

De eerste collecte is bestemd voor plaatselijke diaconie en de tweede collecte voor jeugdwerk Gorssel/Epse.

Zondag 18 augustus 2024

Eefde	10.00 uur	Ds. G. de Pender, Maaltijd van de Heer
-------	-----------	--

De eerste collecte is bestemd voor stichting Okero en de tweede collecte voor Beeld en Geluid.

Zaterdag 24 augustus 2024 om 15.30 uur viering in de Borkel: Ds. G. de Pender

Zondag 25 augustus 2024

Gorssel	10.00 uur	Ds. G. de Pender
---------	-----------	------------------

De eerste collecte is bestemd voor KIA Oeganda en de tweede collecte voor pastoraat in eigen gemeente.

Zondag 1 september 2024

Eefde	10.00 uur	Ds. E. Diepenveen, Warnsveld
-------	-----------	------------------------------

De eerste collecte is bestemd voor Jan Brandhof en de tweede collecte voor onderhoud gebouwen.

Agenda

Wo	28 aug		Moderamen
Zo.	8 sep	9.30 uur	Startzondag

Opruimen

De laatste weken zijn we bezig om op te ruimen. Met we bedoel ik vooral Joset, moet ik eerlijk bekennen: Zij had nog een week verlof over. Die gebruikt ze om orde te scheppen in huis. Het is niet te geloven hoeveel spullen een mens verzamelt, zeker als je de ruimte hebt: dan vind je altijd nog wel een plekje om iets neer te leggen. Mijn taak is om de spullen op Marktplaats te zetten. Dan gaan ze ook echt weg, en blijven ze niet ergens hangen. En, belangrijker: ze worden weer gebruikt.

Opruimen is niet per se leuk werk – ten minste, dat vinden wij. Vooral om aan de gang te gaan is een uitdaging: er ligt vaak zoveel, dat je niet weet waar je moet beginnen. Gelukkig is er het perspectief van de beloning: de tevredenheid als het gelukt is. Dat geeft een heerlijk gevoel, een gevoel van vrijheid en ruimte. Het maakt dat ik zin krijg om iets nieuw te ondernemen. Dat duurt totdat de ruimte weer gevuld is, en het opnieuw tijd is om op te ruimen – een moment dat meestal niet lang op zich laat wachten. Opruimen is een *fact of life*.

Ook in het huis van je ziel is het nodig om regelmatig op te ruimen. Je verzamelt als mens allerlei ervaringen, sommige goed, sommige minder goed. Die vragen allemaal ruimte, een plek in het huis van je ziel. Ze maken dat het huis vol raakt. Er zijn zelfs ervaringen die zoveel ruimte innemen, dat er bijna geen plaats meer is voor iets anders. Hoe het ook zit, soms is het nodig om dingen los te laten. Om ervaringen een minder grote plek te geven; of om ze uit het huis van je ziel te bannen, ze de deur te wijzen, zodat er ruimte komt voor iets nieuws.

In de bijbel zijn er verschillende woorden voor dat opruimen van het huis van de ziel: vergeving, bevrijding, omkeer, nieuw begin. Sommige hebben met schuld te maken, maar niet allemaal: je kunt net zo goed last hebben van dingen die je overkomen, als van fouten die je zelf hebt gemaakt. En alle woorden wijzen eenzelfde richting: vrij worden, ruimte scheppen voor iets nieuws. Ze haken in op een thema dat in de bijbel steeds terugkeert: God zet je op je voeten. Hij maakt ruimte in het huis van je ziel, zodat je verder kunt.

Gertjan de Pender

Rubriek Meeleven

De bloemen en kaarten zijn met een groet van ons allen naar de volgende gemeenteleden gebracht.

Familie B. Hoetink-Braakhekke
Mw. D. v.d. Meij
Jannie Hietbrink
Familie B Menkveld
Mw. Hermien Cohen

Ds. Schakelweg
Flierderweg
Epserenk
Beukenlaan
Poststraat

60 jarig huwelijk

Jannie Hietbrink

Bedankje

Bij deze wil ik hartelijk bedanken voor de bos bloemen die ik in ontvangst mocht nemen naar aanleiding dat ik met mijn been op de stoel moest zitten. Het was een prachtige bos!

Groeten Jannie Hietbrink

Collectedoelen Diaconie juli-augustus 2024

Voor alle collecten geldt, u kunt ook zelf een gift overmaken op:
NL 79 RABO 03223 00 630 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Eefde of:
NL 37 RABO 03223 59 392 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Gorssel/Epse of:
Kerk in Actie NL 89 ABNA 0457 457 457 met vermelding van datum en
doel.

Zondag 7 juli Plaatselijke diaconie

Zoals bekend, wordt het geld van de diaconie besteed aan doelen die door Kerk in Actie, de diaconale afdeling van de PKN, worden bepaald, aan een aantal plaatselijke en regionale 'goede doelen' waaraan wij ons hebben verbonden, en aan activiteiten voor onze eigen kerkleden en dorpsgenoten die de gemeenschapszin bevorderen. Vandaag wordt er gecollecteerd voor deze laatste categorie: attenties, bezoeken, gezellige bijeenkomsten enzovoort.

Zondag 14 juli Stichting leergeld Lochem

Voor kinderen is het heel belangrijk om mee te kunnen doen aan school- en verenigingsactiviteiten, uitstapjes, sporten en andere groepsactiviteiten. Niet ieder gezin heeft hier de financiële middelen voor. Stichting Leergeld wil deze kinderen tussen de 4 en 18 jaar helpen zodat ze onbezorgd mee kunnen doen met (buiten)schoolse activiteiten, zwemlessen, sporten of culturele activiteiten om zich spelenderwijs beter te ontwikkelen. Alle kinderen mogen meedoen - Want nu meedoen is straks meetellen!

Zondag 21 juli Diaconaal quotum

Een belangrijk deel van de diaconale gelden wordt besteed aan landelijke en internationale projecten. Deze worden geselecteerd en beheerd door Kerk in Actie onder de noemers van Binnenlands diaconaat, Werelddiaconaat, Noodhulp, Missionair werk en Zending. Het jaarlijkse programma dat hiervoor wordt opgesteld is een leidraad voor de gemeenten, en er is ook ruimte voor eigen initiatieven, waarvan wij ook gebruik maken. Maar de organisatie van Kerk in Actie, een financieel zelfstandig onderdeel van het dienstencentrum in Utrecht, kost ook geld. Onder andere wordt het diaconaal quotum, een verplichte afdracht, hiervoor gebruikt.

Zondag 28 juli UAF Studiefonds asielzoekers

Het Universitair Asiefonds (UAF), de oudste vluchtelingenorganisatie in Nederland, is een onafhankelijke stichting die de belangen behartigt van gevluchte studenten en professionals. Op slimme en effectieve manieren bieden ze vluchtelingen kansen om zich verder te ontwikkelen op het gebied van studie en werk. Hulp op weg met advies, begeleiding, financiële steun en door de inzet van het UAF-netwerk. Het begon in 1948, toen een studentenopstand in Praag hard werd neergeslagen. Vijftig Tsjechische studenten en docenten vluchtten naar Nederland. Nu, meer dan 75 jaar later, heeft het UAF ongeveer 40.000 gevluchte studenten en professionals begeleid, afkomstig uit ruim tachtig landen. Deze ondersteuning is nog altijd, en nu meer dan ooit, nodig om toegang te krijgen tot opleidingen en banen die aansluiten bij de kennis, talenten en ambities van deze mensen.

Zondag 4 augustus Hassinkhof

De Hassinkhof in Gorssel is in 1994 ontstaan op initiatief van enkele ouders die voor hun zoons/dochters met een beperking een huis zochten waar zij zo gewoon mogelijk kunnen leven, wonen en gelukkig zijn. De Woningbouwvereniging IJsseldal en Philadelphia werden ingeschakeld en werkten volledig mee. Boven wonen vijf bewoners, die volledig zijn ingeburgerd in buurt en dorp, de benedenverdieping wordt ingericht als logeerhuis, voor bijvoorbeeld tijdelijke opvang, een weekeind of een week, voor mensen met een beperking.

Zondag 11 augustus Plaatselijke diaconie

Zie 7 juli.

Zondag 18 augustus Stichting Okero

De stichting OKERO is opgericht in 1998 door Mariko van Vemde toen studente, uit Gorssel. Het doel is een aantal weeskinderen uit Kisii in het Westen van Kenia de kans te bieden om (goed) onderwijs te volgen. Dit bevat het hele traject van basisschool tot en met een gerichte beroepsopleiding of universitaire studie. Om dit mogelijk te maken wordt vanuit de stichting financiële ondersteuning gegeven voor scholing en studie, maar ook voor de bijkomende kosten, zoals medische verzorging, studieboeken en schooluniformen. Ook zijn er contacten met 'Kisii Special School'. Dit is een lagere school voor gehandicapte kinderen met meer dan 100 leerlingen. Daar worden vooral onderhoudsprojecten bekostigd die niet door de overheid worden betaald. De belangrijkste bron van inkomsten is een groep van trouwe donateurs, waaronder de diaconie, en giften.

Zondag 25 augustus Kerk in Actie Werelddiaconaat

Oeganda: goed boeren in een lastig klimaat.

Als klimaatverandering je oogst doet mislukken omdat je niet bestand bent tegen stortregens op het verkeerde moment, of extreme langdurige droogte, dan kost het jaren om nieuwe gewassen, landbouwmethoden en beschermingsmanieren te ontwikkelen en te leren die toe te passen. Dat betekent immers afstand doen van eeuwenoude gewoonten om je land te bewerken. Daarom hebben onze diaconieën besloten dit project van Kerk in Actie een aantal jaren achter elkaar te steunen, in de hoop dat de boeren op den duur betere resultaten kunnen bereiken. Wij laten hen niet in de steek, want de aanhouder wint!

Diny Menkveld

Startzondag 8 september 2024: Als nieuw!

Soms gaan de dingen anders dan gepland. Op woensdagavond 5 juni was er een eerste brainstorm voor de startzondag op 8 september in Gorssel. Vanwege problemen bij de drukker was de Kerkespraak vertraagd, en waren we die avond met een groepje gemeenteleden uit Eefde bij elkaar in de Brink in Gorssel. Lezers van Kerkespraak lazen de uitnodiging om mee te doen pas op 6 juni, als spreekwoordelijke mosterd na de maaltijd.

Niettemin leverde de brainstorm veel goede ideeën op: het kader van de startzondag staat. We beginnen vanaf 9.30 uur met inloop met koffie. Vanaf 10.15 uur begint het programma met een kort stukje viering, waarin het thema van de zondag wordt geïntroduceerd. Daarna volgen vanaf 10.45 uur twee rondes workshops, waarna we om 11.45 uur afsluiten met het slot van de viering, waarin elementen uit de workshops terugkomen. Vanaf 12.15 uur is iedereen uitgenodigd voor een lunch waarbij we delen van wat iedereen heeft meegebracht.

Naar aanleiding van het bijbelverhaal dat de landelijke kerk aanreikt, het verhaal van de arbeiders in de wijngaard, hebben we gekozen voor het thema 'Gelijkheid'. Dit thema zal op allerlei creatieve manieren worden uitgewerkt.

In het eerste nummer van het nieuwe kerkblad van de protestantse gemeente Eefde-Epse-Gorssel volgt de definitieve uitnodiging met de laatste details.

Van harte welkom!

Ds. G. de Pender

Wij hebben wel wat hulp nodig....

Wij - dat zijn de leden van het College van Kerkrentmeesters van beide gemeentes - werken als commissie al een paar jaren samen en dat gaat prima. De fusie tussen de beide gemeentes komt nu in zicht en het toewerken naar dat doel geeft ons nog meer saamhorigheidsgevoel. We zijn een gezellige club!

Echter, als de fusie volgend jaar een feit is, zullen niet alle leden doorgaan met dit werk. We zoeken daarom - toch wel dringend - iemand die een taak of een deeltaak wil overnemen.

Wat verwachten we? Misschien is er iemand die de betalingen wil doen? Of facturen wil opstellen? Of wellicht andere administratieve zaken op zich wil nemen?

We willen daar graag met u over praten. Waar ligt uw eigen belangstelling? Wat zijn uw capaciteiten? Hoeveel tijd zou u eraan willen besteden? Dus overweegt u of hier een bijdrage kunt leveren, meldt u dan bij één van ons. Dan gaan we graag een verkennend gesprek met u aan.

Namens het CvK,

Cor Leistra

Henriëtte Groeneveld

beheer@pg-gorsselepse.nl

jh.groeneveld@kpnmail.nl

Afdeling personeelszaken

di-a-ken [de, -en, -s] 1 ambtsdrager in de protestantse kerken die zich met de hulpverlening bezighoudt 2 r.-k. geestelijke die de eerste hiërarchische wijding ontvangen heeft

Waarschijnlijk begrijpt u nu de bedoeling van dit bericht al. Tijdens verschillende gemeentegesprekken is de kwetsbare bezetting van de kerkenraad benoemd.

Volgend jaar wordt dit met name voor de diaconie problematisch: in de loop van 2025 stoppen op verschillende momenten alle diakenen met hun taak. Nu zijn er gelukkig veel én gemotiveerde diaconale medewerkers/taakdiakenen, maar we hebben natuurlijk ook ambtsdragers nodig. In ieder geval twee.

Als diaken heb je een rol in de viering, en daarbuiten. Collectiedoelen bepalen, meedenken over hulp dichtbij en verder weg en over duurzaamheid bijvoorbeeld. Maar ook actief aan de slag met paas- en kerstgroeten, en desgewenst met een gezamenlijke maaltijd of inloopmiddag.

Spreekt dit u aan of kent u iemand die een geschikte kandidaat lijkt: we horen het heel graag. De kerkenraad wacht echter niet af en zal zelf ook actief mensen benaderen.

Gera Janssen-Ebbekink, secretarispgeefde@gmail.com

Ava van Baaren, secretaris@pg-gorsselepse.nl

(met dank aan Van Dale Praktijkwoordenboek Nederlands)

In het vorige nummer is in het stuk van de Gemeenteavond een deel weggevallen, erg vervelend omdat nu ook de nummers voor informatie er niet bijstonden. Hiervoor mijn excuses (Carolien v. Poecke) Onderstaand het hele stuk nogmaals.

Gemeenteavond 15 mei

Flink wat gemeenteleden zijn op deze zonnige avond present in de kerkzaal van Eefde. Op het programma staan het voorgenomen samengaan en het thema Kerk in, met en voor het dorp (aan voorzetsels geen gebrek).

Gertjan de Pender opent de bijeenkomst met een lezing uit het Johannesevangelie en geeft de aanwezigen wijze woorden mee. Nu we op het punt staan een nieuwe gemeente, een nieuwe groep te vormen is het goed om te beseffen wat daarvoor nodig is. Namelijk ruimte maken voor de ander en voor diens mening en gewoontes, en opnieuw verbinding zoeken. Echt sámen werken dus. En ons daarbij gedragen weten door de liefde van God.

Peter van der Steege van de werkgroep Samengaan (overige leden Henk Datema, Marijke Fomenko en Gera Janssen) legt vervolgens aan de hand van sheets uit hoe de voorbereiding van het definitieve samengaan vordert. De werkgroep en de kerkenraad liggen tot op heden op schema en hopen voor de zomer het pakket aan vereiste stukken naar de classis te kunnen sturen. In het najaar moeten dan nog de nodige en zeker niet de minste stappen worden gezet: het samengaan van de kerkbladen en de websites bijvoorbeeld, evenals het samenvoegen van de ledenadministratie.

De nieuwe naam wordt Protestantse Gemeente te Eefde-Epse-Gorssel. Een tikje prozaïsch inderdaad, maar de PKN raakt niet enthousiast van meer poëtische vondsten.

Peter licht het nieuwe organogram en, omwille van de tijd, een paar belangrijke paragrafen toe uit de nieuwe plaatselijke regeling (het huishoudelijk reglement van een gemeente). Hier komen verschillende goede vragen en opmerkingen over die de werkgroep zal meenemen.

Ook blijkt dat meerdere gemeenteleden het totale pakket graag inzien. Dit was eerst gepland in september/oktober, na het verwerken van eventuele opmerkingen van de classis, maar wordt nu naar voren gehaald.

Na een welverdiende pauze aan Sico Jurrius het voorrecht om de financiële situatie te duiden. Dit aan de hand van een begroting voor maar liefst acht jaar (2025-2032). Het overleggen van een meerjarenbegroting is namelijk een vereiste voor het kunnen samengaan van onze gemeenten.

Uitgaand van dalende inkomsten (door het dalende aantal leden) en stijgende uitgaven voor bijvoorbeeld salarissen en energie zal er een aanzienlijk tekort ontstaan. Dat kan echter ruim worden opgevangen uit de gezamenlijke reserves van beide gemeenten. Ook de meerjarenbegroting komt ter inzage te liggen.

Voor het onderwerp Kerk in het dorp ten slotte neemt Eduard Groen ons mee terug naar het Eindrapport Toekomstverkenning (2019) en de daarin geformuleerde wensen. Een aantal blijft on vervuld, maar er is ook veel gerealiseerd. De samenwerking verloopt goed, het pastoraat is geherstructureerd en aandacht voor jeugd en middengroepen levert weer resultaat op.

Het tussenrapport over het speerpunt Kerk in het dorp heeft niet opgeleverd wat we ervan verwacht hadden. Gemeenteleden hebben overleg met en bespreking van het rapport door Bastiaan en Anne Wil gemist en, kort gezegd, de aanbevelingen lijken niet echt bij onze gemeenten te passen. Jammer, maar laten we kijken wat wel binnen ons bereik ligt.

Terecht stelt Eduard dan ook de vraag wat we willen betekenen voor de dorpen. Sluiten we aan bij bestaande initiatieven en activiteiten? Hebben we daar voldoende vrijwilligers voor?

Uit de zaal komt de suggestie om gewoon nog eens naar de vacaturetekst voor de kerkelijk werker te kijken (hoe willen wij kerk zijn?) en daar zelf mee aan de slag te gaan. Hier wordt positief op gereageerd, er gaan verschillende handen de lucht in. Meteen volgt dan de vraag of er liefhebbers zijn voor de werkgroep Ontmoeting, Inspiratie en Leren.

Gertjan sluit samen met ons deze constructieve avond af door het zingen van lied 266, 'Die ons schiep'.

Namens de kerkenraad,

Gera Janssen en Ava van Baaren

Wilt u zich opgeven voor de werkgroep Kerk en Dorp of voor de werkgroep Ontmoeting, Inspiratie en Leren? Dat kan bij Trix Drewes, trix.drewes@xs4all.nl

Als u de stukken t.b.v. het samengaan in wilt zien, dan kunt u deze opvragen bij Ava van Baaren, secretaris@pg-gorsselepse.nl, 06-37441936.

Uw diaconie vraagt suggesties

In het gezamenlijke overleg van de diaconieën van beide kerken is besloten een deel van het budget, dat beschikbaar is voor diaconale doelen, op een wat andere wijze in te vullen. Wij willen graag gemeenteleden de mogelijkheid bieden om een suggestie te doen voor een gift/donatie. We denken daarbij aan kleinschalige projecten of initiatieven met een diaconaal karakter, die uw speciale interesse hebben. Voor deze donaties hebben we een budget gereserveerd van totaal 500 euro.

Wanneer u suggesties in deze richting heeft, benader dan een van de diakenen, of stuur een e-mail naar diaconie@pg-gorsselepse.nl (voor Eefde naar diaconie@pgeefde.nl)

De gezamenlijke taakgroep diaconie beoordeelt de ideeën en bepaalt of en voor welk bedrag het betreffende doel eventueel in aanmerking komt. De bekende landelijke doelen en ook de doelen, die nu al door de diaconie financieel ondersteund worden, vallen buiten deze regeling.

Wij willen hiermee kleinschalige initiatieven stimuleren en wij hopen zo ook de betrokkenheid van de gemeente bij het diaconale werk te vergroten.

Namens de diaconie,

Ap Ilbrink. (492023)

“...en wees dankbaar “

Kol: 3:15

De dag na zijn 92-ste verjaardag is overleden mijn lieve man,
onze papa, opa en bonpa.
Wij zijn bedroefd maar vooral dankbaar voor alles wat hij heeft betekent.

Egbert Gramsbergen

Emeritus predikant



in een gelukkig huwelijk van 67 jaar

* 10 juni 1932 - Groningen

† 11 juni 2024 - Haren

Yvonne Gramsbergen - Hoogland

Jan Bert Gramsbergen en José Jaspers

Katherine Gramsbergen en Bert Wuestman

Esther Gramsbergen en Henk Engel

Liesbeth Gramsbergen en Arnold de Boer

Opa van *Jens †, Simone, Marthe, Afra, Hanna,
Robin, Oane, Eveline, Vosse, Imme en
EbeEise*

Bonpa van *Viola, Freja, Isak, Ella, Emil en Maria*

De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op dinsdag 18 juni.

Wilt u de dienst online terug kijken dan kan dat tot 1 augustus 2024 via
<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21936>

Correspondentieadres: Boerhaavehof 14, 9752 NG Haren

Najaarsmarkt 12 oktober 2024

Zoals eerder gemeld is er ook dit jaar weer een najaarsmarkt en wel op **zaterdag 12 oktober 2024**. Dat wordt dan weer een grote rommelmarkt in en bij de kerk in Gorssel.

Op het buitenplein, in de kerk en in de Brink staan dan vele kramen met een gevarieerd aanbod.



Op die markt is weer een groot scala aan spullen te vinden, zoals speelgoed, boeken, cd's en grammofoonplaten, huishoudelijke artikelen, sieraden, meubels, plantgoed en bloemen, schilderijen en lampen, ijzerwaren en gereedschap, tassen en koffers. In bijgebouw De Brink worden boeken verkocht (deze zijn gesorteerd) en daar is ook gelegenheid voor het nuttigen van koffie, thee en fris met iets lekkers.

Spullen gevraagd

Voor deze najaarsmarkt kunt u de komende maanden nog steeds goederen inbrengen. Heeft u iets voor de markt, neem dan contact op met Jo Willems (0575-492006) in Gorssel of met Ab Preuter (0575-492983) in Epse. Beide heren kunt u ook benaderen voor het ontruimen van woningen.

Live muziek

Jarenlang heeft Gerrit Nijkamp gezorgd voor extra gezellige sfeer met zijn pianospel in De Brink. Omdat hij nu besloten heeft hiermee te stoppen, zijn we op zoek naar een vrijwilliger die op de piano voor passende achtergrondmuziek kan zorgen. Een piano is aanwezig. Meer informatie kunt u opvragen bij het kernteam.

We hopen weer op een geslaagde markt.

Namens het kernteam van de markt,

Peter van der Steege (tel. 492878)

We hebben weer een koster in Eefde!

Verheugend nieuws: We hebben weer een koster in Eefde, een aanspreekpunt voor allerlei zaken wat de kerk betreft.

De afgelopen jaren heeft een aantal vrijwilligers zich als hulpkoster ingezet. Eerst waren ze met z'n drieën, tot Hans Slurink er vorig jaar mee stopte. Nu heeft Jannie Zoerink onlangs gezegd dat ze haar activiteiten voor het grootste deel wil overdragen.

Gelukkig heeft Gerda Kamphuis daarop aangegeven dat ze wel meer uren wil gaan draaien.

De kerkrentmeesters hebben een gesprek gehad met Gerda en hebben afgesproken dat zij zich voorlopig gemiddeld 5 uur in de week gaat inzetten voor het kosterschap. Na een aantal maanden zullen we met haar evalueren of 5 uur voldoende, teveel of te weinig is. (Het kosterschap is een functie die betaald wordt.)

We zijn heel blij met deze stap van Gerda.

Er was vooral behoefte aan duidelijkheid wie je moet aanspreken als er wat in het kerkgebouw moet gebeuren. En die duidelijkheid is er nu!

Ook gaat Gerda de verhuurafspraken doen. Die taak neemt zij van Evert Brouwer over, die dat jaren heeft gedaan. Het sleutelbeheer blijft nog wel bij Evert. (Dat is praktischer, hij woont dichterbij de kerk dan Gerda)

Binnenkort één gemeente met twee kerkgebouwen. En beide kerkgebouwen hebben nu weer een koster. Hoe fijn is dat!

En dan ook nog hulde en dank voor al het werk dat de drie vrijwilligers de afgelopen jaren verzet hebben. Zonder hen waren er een heleboel bijeenkomsten in de soep gelopen of helemaal niet doorgestaan.

Namens het CvK,

Henriëtte Groeneveld

Weer een geweldig mooie 20^e Havekediens

Tijdens de dienst zijn er duiven opgelaten. Ook zij konden genieten van het prachtige weer en zien hoe mooi landgoed Het Haveke er bij lag. En zien dat er ongeveer 300 mensen aanwezig waren.

Het thema van de dienst was "Aandacht voor je naaste buur"

Dat hebben de voorgangers Jaap Jonk en Willem Achtereekte op een prachtige wijze gebracht, met de volgende strekking van de dienst:

- Het begint bij jezelf
- Je steekt zelf als eerste je hand uit om de ander te ontmoeten, te helpen
- Ons geloof in de liefde van God zoals we die zien in het leven van Jezus, helpt ons om daarin te volharden ondanks onze samenleving waarin soms hardheid en onverschilligheid heerst.
- Want we weten; de uitgestrekte hand van God is en blijft altijd voor ieder mens.

Dit werd zo mooi uitgediept onder ander met gelijkenis van de barmhartige Sametitaan, dat het iedereen aansprak en het begreep. Het werd ook breed gebracht, dicht bij huis maar ook wereldwijd en betrokken naar de huidige tijd, waarin mensen soms ver van elkaar af staan, maar ook werden er voorbeelden genoemd hoe mensen er voor elkaar kunnen zijn.

De gekozen liederen vielen ook zeer in de smaak, een voorbeeld was het lied "Vriendschap" (mel. Lb. 769 "Eens als de bazuinen klinken") waarvan het eerste lied zo is,

Vriendschap vrij en ongedwongen

Zonder vriendschap kun je niet lemand helemaal vertrouwen

In je blijdschap en verdriet.

Wie ben jij, wie is de ander? Zoeken wat herkenning biedt.

De dienst werd op muzikale manier bijgestaan door het oecumenisch koor, de Harmonie van Eefde/Gorsel (totaal 40 personen) en orgelmuziek. Piet Klein Rouweler was de regisseur van deze prachtige muzikale omlijsting. Het oecumenisch koor bracht o.a. het Ave Maria en het Antifoon "laat onze woorden stijgen"

De dienst kreeg ook drie tekens als uitbeelding

1. De 25 duiven die opgelaten werden als teken van vrede
2. het opstijgen van wierook, zodat de gesproken woorden bij God komen.
3. De boom met duiven gemaakt door de aanwezige kinderen.

Na afloop werden de heer en mevrouw Von Wedel nog verrast. Zij kregen een grote kaars uitgereikt ter gelegenheid van de 20^e editie. Dit werd gedaan door Gerda Kamphuis, die al 20 jaar mee helpt organiseren.

Na de dienst bleven nog veel mensen koffie drinken en napraten. Dat we naar elkaar omkijken bleek uit de collecte voor het ISBN. Die bracht 1038.80 euro op. De collecte voor onkosten 478.10 euro.

Marinus



De laatste Kerkespraak

Door de op handen zijnde fusie van de kerkelijke gemeente Gorssel/Epse met Eefde komt er na ruim 58 jaar een einde aan ons eigen kerkblad..



Mijn eerste Kerkespraak dateert van 14 augustus 1986 en is de 20^e jaargang.

In deze Kerkespraak stond dat mevrouw van Reijendam-Vos exact 12½ jaar de eindredactrice van dit blad is geweest. Zij was gevraagd door ds. Gramsbergen om deze taak op zich te nemen. De 7½ jaar hiervoor werd het kerkblad waarschijnlijk door de predikanten ds. Van Leeuwen en ds. Gramsbergen samengesteld.

Elke 14 dagen kwam het mededelingenblad van de Hervormde Gemeente Gorssel/Épse uit.

Vanaf augustus 1986 bestond de redactie steeds uit drie redactieleden die om beurten de Kerkespraak maakten. Eerst waren het Erna Uuldriks, Kitty Wuijster en Gerda Peters. Ook in de redactie hebben gezeten Annie Sligman en Ria Zoerink. De redactie bestaat nu uit Carolien van Poecke, Janny Wijnbergen, Marleen Ilbrink en Gerda Peters.

In de loop der jaren hebben er veranderingen plaatsgevonden. In de eerste plaats is de werkwijze gewijzigd. Eerst moest alle binnengekomen geschreven of getypte kopij worden getypt door de redactie (uittellen van regels en tellen van aantal letters in een regel), vervolgens werd deze overgetypt op stencil papier die dan weer nagekeken en gecorrigeerd moest worden. Daarna volgde stencilen, vouwen, inleggen en distribueren. Rikie Tuitert (met hulp van Annie Dijkerman) en later Annie Klein Velderman waren druk doende met op stencil typen en stencilen. Met de komst van de

computer veranderde dit totaal. Binnengekomen kopij kon worden overgetypt en de pagina-indeling was meteen zichtbaar. De Kerkespraak kon in zijn geheel op een diskette naar de drukker worden gebracht. De mail maakte alles nog eenvoudiger. Kopij kon via de mail worden verstuurd. Een kwestie van inlezen, eventueel corrigeren en de juiste opmaak. En dan via de mail naar de drukker. Wat steeds bleef was de distributiegroep. Veel mensen zijn hierbij betrokken. De bijhorende administratie is ook erg belangrijk. Onder andere Rikie Tuitert, Annie Dijkerman, Lydeke Matthes en sinds kort Jannie Hietbrink zijn hiervoor verantwoordelijk geweest.

Ook de indeling van de Kerkespraak veranderde langzamerhand. Eerst was er duidelijk onderscheid in wijkgemeente Gorssel en wijkgemeente Epse. Ook kreeg Joppe nog een aparte status. Langzamerhand kwam er steeds meer kopij onder het kopje “Beide wijkgemeenten” en werd er besloten geen onderscheid meer te maken. De indeling werd her en der aangepast en verbeterd.

Verder wijzigde de frequentie van uitkomen. Eerst kwam elke 14 dagen een Kerkespraak uit. Deze moest bestaan uit acht of twaalf pagina's. De verschijningsfrequentie ging naar drie weken en tenslotte naar eens per maand. Dit had vanzelfsprekend tot gevolg dat het ook dikker werd.

Wat bleef was de naam “Kerkespraak”. En deze kop boven ons kerkblad. Alleen de Hervormde gemeente wijzigde in Protestantse gemeente.

»Kerkespraak«

Kerkblad van de
Protestantse Gemeente
Gorssel/Epse



Het samengaan van “Kerkespraak” uit Gorssel/Epse en “Kerkvenster” uit Eefde luidt vanaf september 2024 een nieuwe fase van het “Kerkblad” van de Protestantse Gemeente Eefde-Epse-Gorssel in. Voor mij (en misschien ook voor anderen) na 38 jaar redactielid even slikken, maar ik hoop er samen met Carolien, Marleen, Janny en de redactie uit Eefde nog een paar jaartjes bij aan te knopen.

Gerda Peters

Predikant: Ds. G. de Pender

☎ 06-42082029

Schurinklaan 3, 7211 DD Eefde 📧 dependergertjan@gmail.com

Maandagmiddag en vrijdagmiddag vrije middag

Bijstand pastoraat de Borkel en het Spijk: Ds. Ch. Schokker

☎ 06-20444096, shock, shock@icloud.com

Secretaris: Ava van Baaren, 📧 secretaris@pg-gorsselepse.nl

Contactpersonen commissies

Diaconie: Jan van Putten ☎ 0575-490956

📧 diaconie@pg-gorsselepse.nl

Beheer: Cor Leijstra

📧 beheer@pg-gorsselepse.nl

Pastoraat: Jannie Hietbrink ☎ 0575-491992

📧 predikant@pg-gorsselepse.nl

Vieren

📧 predikant@pg-gorsselepse.nl

Leren: vacature

📧 predikant@pg-gorsselepse.nl

Jeugd en Jongeren: Karin Sieders ☎ 06-41869051

📧 jeugd@pg-gorsselepse.nl

Communicatie en Publiciteit: Janny Wijnbergen ☎ 06-23586305

📧 webmaster@pg-gorsselepse.nl

**(IBAN) Rekeningnummers van de Protestantse Gemeente
Gorsel/Epse**

Taakgroep:

Diaconie (incl. ZWO) NL 37 RABO 03223.59.392

Diaconie inz. Boodschappen delen NL 62 RABO 0343 9832 49

Beheer(algemeen) NL 80 RABO 03223.02.552

Beheer (*alleen voor Kerkbalans) NL 68 RABO 03867.84.876*

Mutatieberichten

Stuur ook uw kerk een kaartje bij verhuizing, huwelijk, geboorte en overlijden.

✉ voor alle leden: G.W. Dik, Lochemseweg 5-d, 7214 RA Epse

☎ 0575-492201 📧 gw.dik@outlook.com

Administratie en Verspreiding Kerkespraak

Mw. J. Hietbrink ☎ 0575-491992

Website: www.pg-gorsselepse.nl

Zondagse bloemengroet na de kerkdienst

Namen van zieken en anderen doorgeven aan:

Epse: mw. J. Hietbrink ☎ 0575-491992

Gorssel: mw. D. Westendorp ☎ 0575-493195 of mw. W.H. Willems
☎ 0575-492006

Uitvaartverzorging Stichting "Memento Mori"

Uitvaartbegeleiders: mw. Anita Zengerink en mw. Mariëtte Bastiaansen

☎ 0575-493988 ✉ Hoofdstraat 27, 7213 CN Gorssel

📧 vragen@mementomorigorssel.nl

Website: www.mementomorigorssel.nl



Protestantse Gemeente Gorssel/Epse

Koster

Bonnie Harbers ☎ 06-33232668

📧 kostergorssel@gmail.com



Volgende Kerkblad

Het septembernummer van het nieuwe kerkblad van de protestantse gemeente Eefde-Epse-Gorssel wordt omstreeks 3 september 2024 bij u bezorgd. U kunt kopij voor zaterdag 17 augustus 2024 mailen naar Kerkespraak@hetnet.nl.

Kopij op papier kunt u inleveren bij het Voorende 22, 7213 XZ in Gorssel. In bijzondere gevallen kunt u telefonisch contact opnemen met Carolien van Poecke (☎0575-492728).

De redactie behoudt zich het recht voor kopij te bewerken of niet te plaatsen.